

Bryggeriklubbens medlemsblad

2 2023



Bryggeriklubben

Föreningen för samlare och bryggeriintresserade

Klubben bildades 1982 och består av personer bosatta i Norden med ett aktivt intresse för bryggeriindustrin

Styrelse

Ordförande: Magnus Karlsson
Kanonvägen 7, 792 96 Våmhus
Tel: 070-33 07 026

Kassör: Per-Olof Ström
Trandaredsgatan 99, 507 61 Borås
Tel: 033-15 52 23, 070-212 52 23

Sekreterare: Claes Svensson
Ekedalsvägen 119, 177 59 Järfälla
Tel: 070-445 24 58

Ledamot: Anders Forsell
Skogsmossen 434, 732 72 Fellingsbro
Tel: 070-720 74 90

Webbredaktör: Ingmar Strannevik
Bräckan 1, Tomten, 458 97 Högsäter
Tel: 0768 – 66 12 25

Kontakta styrelsen:
info@bryggeriklubben.se
Webbplats: www.bryggeriklubben.se
Bankgiro: 5304-6942
Kontonummer (Swedbank):
8032-5, 4067844-3
SE77 8000 0803 2500 4067 8443 SWEDSESS

Framsidan: Fredric på Pine Ridge Brewery får lite presenter från klubben.

Medlemsavgift 2023:

Medlem 250 kr/år

Medlem inkl etikettutskick
400 kr/år

Stödjande medlem 200 kr/år

Sponsor 300 kr/år

Medlemsbladet
utkommer i bästa fall
fyra nummer per år.

Manusstopp:
1/2, 1/5, 1/8 och 1/11

Redaktör: Anders Forsell

Årets etikett

Årets etikett

Medlemmarna i Bryggeriklubben röstade fram Smögenbryggarns Båtöl till Åretsetikett. Jag gjorde en trevlig resa 19/6 till Smögen för att lämna diplommet för Årets etikett. Det var bra väder i Smögen och jag möttes upp av Jesper Jonasson som driver bryggeriet. Bryggeriet startade 2019 och har investerat i kinesiska bryggverk och tappmaskiner, nu jobbar de bara med burk. Bryggeriet drivs med styrelse och andelsmedlemmar.

Etiketten som blev Årets etikett, blev först inte godkänd av systembolaget eftersom det var lite strul med texten. Den godkända kommer med i nästa utskick. Lite kul med bryggeriets etiketter är att det finns detaljer i etiketterna som finns runt bryggeriet. Även lite historiska personer i Smögen. Pappret som Båtöls-etiketten är gjord av är ett papper för Italienskt vin.

PO Ström



Skrufs svagdricksbryggeri



Omkring 1890 startar Carl Johan Nyqvist ett svagdricksbryggeri i Skruv. Bryggeribyggnaden finns kvar på tomten, där C J Nyqvist hade sin bostad på Storgatan 11.



Entrén till bryggeriet med skylten "svagdricksbryggeri" över dörren, som fortfarande sitter uppe.



Svagdricksbryggeriet med Förbundsbröggeriets höga skorsten i bakgrunden. C J Nyqvist var inte bara bryggare, han var bonde också. I den intilliggande ladugården hade han kor, grisar, höns och givetvis en häst, som han använde i distributionen.

Den enda produkten som tillverkades var svagdricka. Svagdricka var på den tiden en stor måltidsdryck. Många hushåll hade en stående beställning hos svagdricksbryggaren. Förpackningen var i början tråkaggar om 10 liter.



Senare kom glasflaskan med patentkork, den fanns ofta i 2, 3, 5, eller 10 liter-flaska. Varje bryggeri hade sitt namn på porslinskorken.



Etiketten placerades på flaskans övre del.

Denna svagdricka var en opastoriserad maltdryck. Ingredienserna i svagdricka är malt, karamellmalt, humle, jäst, vatten och som det står på etiketten sackarin. Det finns svagdricka att köpa idag, men den är då pastorerad för hållbarhetens skull, men man tappar då en del goda smakämnen. Den säljs mest till jul och då i PET-flaska eller 50 cl glasflaska.



Distributionen skedde i början med häst och vagn. Här C J Nyqvist med last av tråkaggar. Hästen hette Noak.



Några år senare med ny häst och glasflaskor i lasten.



På 30-talet köptes en ny bil. Här poserar yngsta dottern Kerstin vid bilen.



På 50-talet ökar vagnparken till tre bilar. Bilen till vänster är av okänt märke, i mitten en Chevrolet och till höger en Volvo. Barnen är C J Nyqvists barnbarn Ulla och Karl-Johan.



Till höger Göran Malm, som arbetade som chaufför på 50-talet.



Första bilen, en T-Ford från 1928, med registreringsnummer G1928. Vid ratten John Nyqvist.

1938 överläter C J Nyqvist bryggeriet till Nils Nilsson, som arbetat på bryggeriet sedan 1931. Nils gifter sig 1946 med C J:s dotter Britta.

Kunderna vill inte enbart ha svagdricka. För att tillgodose de önskemålen köper man in pilsner, Vichyvatten, lemonad m.m. Från vilket bryggeri är oklart, men troligen från Förbunds-bryggeriet.

Från **Skrups Svagdricksbryggeri**
Telefon 11

har _____

den / 195__ emottagit:

fl. pilsner	_____	_____
„ julöl	_____	_____
„ porter	_____	_____
„ lagerdricka	_____	_____
„ vichy	_____	_____
„ soda	_____	_____
„ bordsvatten	_____	_____
„ lemonad gr. I	_____	_____
„ „ „ II	_____	_____
„ „ „ III	_____	_____
„ 5 lit. svagdricka	_____	_____
„ 10 „ „	_____	_____

KRONOR

1952 läggs verksamheten vid bryggeriet ner. Lönsamheten har blivit sämre. Dryckesvanorna har förändrats och en ökad konkurrens från bryggeriet på grannfastigheten som sedan 1925 drivs av Bylunds Bryggeri och från 1939 av Ångbryggeriet och från 1949 av Förbunds-bryggeriet. Där C J:s son Erik började arbeta 1950 i bryggverket. Han blev kvar där fram till sin pension 1988. Fastigheten ägs idag av C J:s barnbarn Ulla.

Falcon i Falkenberg

Bryggeri Falken grundades av John L Skantze år 1896 i Falkenberg främst för det utmärkta vatten som fanns i staden. Bryggeriet drevs framgångsrikt av familjen Skantze under många år och kom att bli en viktig del av Falkenbergs historia. På 30-talet lämnades stafettpippen över till sonen Erland. Han ledde verksamheten när varumärket Falcon introducerades i och med starkölet på mitten av 50-talet. Företaget växte under 1960- och 1970-talen samtidigt som konkurrensen öka-

de från stora bryggerier. När mellanölet avskaffades hamnade bryggeriet i ekonomiska problem och familjen Skantze sålde Falken till Pripps som slog ihop det med Sandwalls i Borås. Efter flera turer är det till slut Carlsberg Sverige som har tagit över ägandeskapet.

Varumärket Falcon finns fortfarande kvar och bryggs fortfarande i Falkenberg. Bland de öl som numera finns med varumärket Falcon är bl a bayerskt, lager och alkoholfri.



The Pine Ridge Brewery

Det hela började på Tallåsvägen (Pine Ridge) i Falkenberg. Ett gäng ölentusiaster, massvis av malt och en hel del experimenterande. Resultatet blev The Pine Ridge Brewery. Smakrik hantverksöl med mycket attityd.

Nu finns The Pine Ridge Brewery och deras tap room/restaurang The Zoo på Södergatan i Falkenberg. Etiketterna på ölen pryds av olika sorters djur därav namnet på deras tap room. De har flera prisbelönta öl i ryggsäcken och satsar nu stort på musikevent, provningar och matservering.

På Systembolaget finns för tillfället ett 15-tal olika sorter att handla och finns de inte på ditt lokala inköpsställe, så går det så klart bra att beställa hem de dit.



Medlemsmöte i Falkenberg

I slutet av april var det dags för Bryggeriklubben att anordna årets första medlemsmöte och denna gång var det Anders som planerade tillställningen. Staden blev Falkenberg vilket vi har förärat besök flera gånger tidigare. Vi blev ett trettiotal medlemmar och gäster som träffades över veckoslutet och på agendan stod det årsmöte, bytesmöte och ett uppskattat bryggeribesök på Pine Ridge brewery som låg endast en kort promenad från Nya Pallas hotell där vi huserade.

Nya Pallas hotell ligger inklämt i ett villakvarter bakom den gamla järnvägsstationen inne i Falkenbergs centrala delar. Som vanligt blev fredagen en trevlig samkvämskväll med uppdatering om hur det gått sen sist och en del ölprovning. Några begav sig till den närliggande pizzerian för att inta kvällsmiddag. För egen del så anlände jag lite senare på kvällen med tåget till den nya stationen i Falkenberg som ligger i utkanten av staden. Eftersom taxi-chaufförerna verkat tagit semester just den här kvällen blev det en promenad tvärs igenom staden och jag kom fram till pizzerian precis när alla var klara. Lite trött efter resan tog jag med lite mat till hotellet och det gick ju bra också, men sen var det tack och godnatt för min del.

Lördagens begivenheter började med styrelsemöte för att dra upp riktlinjerna för årsmöte, bryggeribesök, auktion och bytesmöte. Efter det var vi flera stycken som gick till stationsgrillen och fick lite mat i oss för att vi sedan skulle orka gå till bryggeriet som låg en eller två km längre bort. Styrelsen gick i förväg för att fixa med etiketter och annat. Fredric Johansson som var med och startade upp bryggeriet för ca 5 år sedan tog emot oss och visade runt i sina fina lokaler. När han förstod vad vi

egentligen sysslade med så öppnade han upp sitt etikettarkiv så vi kunde ta med till medlemmarna av både nya och gamla utgångna etiketter. Det tog en stund att klippa till och sortera, men precis när de första medlemmarna dök upp i ingången så var vi klara. En del etiketter fick deltagarna direkt på mötet, de andra kommer i utskick vid ett senare tillfälle.

Fredric som välkomnat alla började sedan att hålla upp öl åt deltagarna och vi fick prova 6 olika sorter samtidigt som han berättade historien om bryggeriet. Precis som många andra nystartade bryggerier så började det med hembrygging som sedan utvecklades till ett kommersiellt företag. Fredric som bodde i USA under en period på 80-talet hade blivit inspirerad av den amerikanska microbryggerivågen och det är den han försökt anamma här i Falkenberg. Om vi får ta gästerna under denna dagen så får vi anta att han har gjort ett bra jobb för de flesta var mycket nöjda med dryckerna. Förvisso var det till stor del proffs i bänkarna, men det gör väl omdömet ännu bättre kanske.



Efter bryggeribesöket var det dags att återvända till hotellet för att förbereda årsmötet, vilket gick lugnt till. Vi började med en tyst minut till minne av en av våra samlarmedlemmar som lämnat oss. Det blev som sagt inga större nyheter under mötet, återval av mig själv, PO och Anders.

Därefter drog auktionen igång och som vanligt höll Sören Clavebring i klubban med stor bravur även om det inte hettade till så mycket under budgivningen, men vid några tillfällen blev det ändå lite duell om vart prylarna skulle hamna, och det är kul.

Till sist kunde vi äntligen börja byta grejer med varandra, även om några reda tjuvstartat lite. Det här tycker jag är det roligaste med träffen, men ibland försvinner tiden alldeles för snabbt och man hinner inte kolla i allas lådor och pärmar, då får man göra det vid nästa tillfälle. Jag blev ändå nöjd med mina fina fynd och hoppas att alla andra också blev det. Hursomhelst fick jag som vanligt med mig dubbelt så mycket i packningen när jag åkte hemåt igen.



På söndagen var det tidigt upp och äta frukost och sedan skynda sig hemåt för att ta hand om alla sina nyförvärv som införskaffats under helgen. Det är en härlig känsla efter en sådan här helg.

Claes Svensson

