

BRYGGERIKLUBBENS

medlemsblad - 4 - 2000



Innehåll nr 4-2000

- Redaktörens spalt 2
- Ordföranden har ordet 3
- Hemma hos: 5
- Ändringar/tillägg i medlemsregistret 7
- Tidaholms Bryggeri - en minneskrift 8

- BRYGGERIKLUBBEN -**FÖRENING FÖR SAMLARE OCH BRYGGERIINTRESSERADE**

KLUBBEN BILDADES 1982 OCH BESTÅR AV PERSONER I SVERIGE, DANMARK, NORGE OCH FINLAND MED ETT AKTIVT INTRESSE FÖR BRYGGERIINDUSTRIN

STYRELSE:

Sören Borgström (ordförande), Björn Harnby (sekreterare),
Rickard Laisfeldt (kassör)
Patrik Berglund och Ove Grip (övriga ledamöter)

Medlemsbladets redaktör: Ove Grip, tel: 026-12 82 85, E-post: ove.grip@ab-online.nu

Bryggeriklubbens medlemsblad utkommer som regel 4 ggr/år

Manusstopp: 10/3, 10/6, 10/9 och 10/12

Föreningens postgiro: 37 74 32-0 Föreningens bankgiro: 5304-6942

Föreningens E-postadress: bryggeriklubben@yahoo.com

Adresser:

Sören Borgström, Runvägen 6, 137 55 Tungelsta
Björn Harnby, Persikogatan 284, 426 56, Västra Frölunda
Rickard Laisfeldt, Medlevägen 281, 931 98 Skellefteå
Patrik Berglund, Slaggatan 4, 774 43 Avesta
Ove Grip, Bäverstigen 22, 806 41 Gävle

REDAKTÖRENS SPALT

Hej!

I redaktörens spalt i medlemsblad nr 4 brukar jag skriva om julöl, och det tänker jag göra nu också. Julölet är verkligen något att tala om. Det är ju så gott. Och så är det ju ett historiskt öl.

Dryckestraktionen kring midvintern är mycket gammal i vårt land. Det sägs att redan vikingarna drack speciellt mycket kring den tid som senare skulle komma att kallas jul. Vikingarna hade visserligen ingen aning om att Jesus både hade fötts och dött men det gick bra ändå. Vikingarna drack dessutom inte öl utan mjöd, men kanske gjorde de mjödet extra gott, fylligt och smakrikt till vintern.

Det är helt klarlagt att det i det gamla bondesamhället här i Sverige framställdes ett speciellt öl till jul. Ölet skulle till jul vara extra gott och extra starkt. Från Aperitif nr 8 2000 har jag hämtat uppgiften

att julölsbrygden sattes på Annadagen den 9 december, då mäskan kokades till vört och jästen tillsattes. Sedan fortgick jäsnings/lagring till Thomasdagen den 21 december, då resultatet testades under festliga former.

De bryggerier som vill ha in sitt julöl i Systemets ordinarie sortiment kan dock inte vänta till Annadagen med att sätta sitt öl. Redan mitt i sommaren gör Systemet sina provningar. Och ska man vara säker på att få in sitt julöl i det ordinarie sortimentet måste bryggeriet förse Systemet med en provbrygd till julprovningen. Och den provningen ska sedan ligga till grund för vilka julöl som kommer in i det ordinarie sortimentet. Detta verkar, tycker jag, helt vettlöst. Vilken bryggare har sitt julöl klart till juli? Och gör bryggaren en provbrygd och sänder in den så säger ju den inget om hur den bryggs som görs till jul kommer att

Fortsättning sidan 4



ordföranden har ordet !

Tungelsta 1 december 2000.

Hej alla läsare av denna spalt !

Ur led är tiden, säger ett gammalt ordspråk. Men egentligen är det numera fullt normalt att ett och annat varierar, som till exempel vädret. Det var en regnig sommar, likaså höst och nu även vinter. Ja, där hade vi ju vissa likheter, men inte på det sätt vi förväntat oss.

Själv har jag dåligt samvete för att detta medlemsblad inte kommer till er före jul eller nyår.

Jag hoppas att ni har kunnat njuta av alla helger runt årsskiftet och mår bra.

För julölsälkarna har det som vanligt funnits mycket att gottas åt.

I bryggerisammanhang har det hänt en hel del under denna höst. Carlsbergskoncernen har gått in och köpt 60 % av Orkla som äger Pripps-Ringnes. Tanken bakom detta är att sammanföra Falcon Bryggerier och Pripps till ett företag som kommer att heta Carlsberg Sverige AB.

Hur verksamheterna i Baltikum, Ryssland, Finland och Norge kommer att påverkas till en början är oklart, men på sikt lär det bli stora förändringar, då Carlsberg fått option på resterande andelar i Pripps-Ringnes. Under hösten har Konkurrensverket granskat den tilltänkta affären och nu i december blev det klartecken med stora förbehåll. Det krävs att Carlsberg avbryter samarbetet med Coca-Cola och säljer av eller upphör med en del av sina välkända ölvarumärken, som TT, Fatöl, Eagle, Bayerbräu och Sailor.

Konsumenterna lär märka förändringarna mycket väl under det kommande året.

En annan affär i den något mindre skalan är att Munkbo Bryggeri AB gick in och köpte det konkursade Zeunerts AB, som kommer att leva vidare.

Sverige behöver mindre bryggerier med egen profil och bra produkter.

Den etablerade Stockholm Beer Festival, gick i höstas av stapeln för nionde gången. Det var som vanligt mer att provsmaka än tidigare år och naturligtvis stor succe'.

Den 29 till 31 mars arrangeras Öresund Beer & Whisky Festival i Malmö av samma företag.

För Bryggeriklubbens del, kommer våra återkommande möten och bryggeribesök i år att ske i Stocholm / Uppsala den 19 maj och i Göteborg den 15 september.

För mig personligen, blir dessa två träffar några av höjdpunkterna under året 2001. Jag har så mycket jag vill och skall göra, att mitt lilla bekymmer är att tiden inte riktigt vill räckta till. Jag får trösta mig med att bara ha fem år kvar till pension och då löser sig alla problem.

Önskar er alla en god fortsättning på år 2001.....

Stören

Redaktörens spalt...forts. från sidan 2

smaka. Vissa bryggare kan misslyckas med provbrygden, och trots att de tidigare år haft ett mycket gott öl till julen kan de få sitt julöl förpassat till beställnings-sortimentet. Detta har uppenbarligen drabbat Jämtlands och Munkbo bryggerier i år.

Andra bryggare kan vara slipade. De spar av förra årets brygd om den blev lyckad och sänder in den till Systemet. Julöl mår ju bara bra av lite lagring. Men denna brygd säger självfallet inte heller något om hur årets brygd kommer att smaka. Men Systemet är helt nöjt med att få en brygd för att sen kunna enväldigt bestämma om brygden ska få säljas över huvud taget och, om så blir fallet, i vilket sortiment. Det är ibland synd om bryggarna som har detta System att tampas med.

De moderna svenska julölen har väl inte mer än färgen gemensamt med forna tiders julöl. Till skillnad från de senare, som var överjästa eller kanske spontanjästa, är nästan alla svenska julöl numera tyvärr underjästa (ni vet att jag gillar ale bäst).

Det är bara Ahle Julöl, Nils Oscar Julöl 2000 och Nisse som är överjästa.

Observera att det även i år finns en julölssort på Systemet som inte finns med i presentationen i prislistan nov - dec 2000 av de julölssorter man tänker sälja. Jag köpte två flaskor av sorten förra veckan på Systemet. Sorten har inte ens något eget varunummer. Den har samma varunummer som en annan sort, en mörk lager. Och kanske är det samma sort med ny etikett. Vilken sort det är? Ja, enligt etiketten innehöll flaskan Nils Oscar Kalasjulöl med varunummer 11316. Men kanske innehöll flaskan Nils Oscar Kalasöl med varunummer 11316? Jag vet inte.

Enligt nyssnämnda prislista finns det i år 34 olika julölssorter i Systemets sortiment, 22 i det ordinarie sortimentet och 12 i beställningssortimentet. Kanske finns det 35 olika sorter. Det finns i vilket fall som helst tillräckligt många sorter för att det ska bli en god jul - eller hur?

Jag önskar alla läsare en mycket

God Jul



ÖLPLOG: De fem bästa julölen i DIs test står redo inför den stora helgen. Främst Nils Oscars Kalas-julöl, som var en hårsman bättre än Jämtlands Julöl, Åbros både Julöl och Mariestads Julebrygd.

Öl för julens kalas

Hemma hos:

Hemma hos-reportaget har gjorts av Rickard Laisfeldt

**vår ordförande Sören Borgström i Tungelsta.**

Vi har inte som tradition i klubben att uppvakta jubilarer men den 19 februari fyller Sören 60 år och det kan vara dags för många av våra medlemmar att lära känna denne man litet närmare. Alla har vi någon gång kommit i kontakt med honom, men få har varit hem till Sören.

- Det är kanske inte så lätt att visa upp samlingarna här hemma men visst finns det en hel del, det går ju åt ganska många timmar för klubbens räkning, säger Sören och när man ser sig omkring på övervåningen i villan i Tungelsta förstår man vad han menar. Trave på trave av etiketter för klubbens medlemmar, Sören åker själv omkring och hämtar in det mesta som vi sedan får del av via medlemsbladet.

- Egentligen var jag född äventyrare och samlare, jag ville tidigt resa och upptäcka i första hand Sverige och redan under första delen av 50-talet samlade jag läsk- och vattenetiketter. Sedan har det också blivit frimärken och autografer bl a, själv är jag ganska nöjd med Evert Taubes och Sigge Fürsts namnteckningar.

Men 1955 blev det ett uppehåll i etikettsamlandet som sedan fick ligga i en låda. 1965 träffade Sören blivande hustrun Mathilde som kommer från Schweiz och jobbade på Obs i Vårby dit Sören körde varor. Barn blev det också och under 15 års tid samlade Sören ölburkar för äldste sonen Björns räkning.

Under en resa med dagbarn 1979 hamnade Sören i Kopparberg och mötte där Arne Melin som får tillskrivas äran av att ha satt fart på intresset igen.

- Arne besitter mycket kunskap om öltillverkning och han fick mig genuint intresserad av att lära mig mer om detta. Då nöjer jag mig inte med bara litet utan hela bilden lockade, och därför började jag söka upp bryggmästare på olika bryggerier för att lära mig mer och därigenom har jag fått många ovärderliga kontakter genom åren.

1982 var det också dags att bilda en förening av etikettsamlarna och vid den tiden fanns det 32 kända samlare som kallades till ett möte på Stadshotellet i Mjölby och av dessa slöt 16 upp och formellt bildade Bryggeriklubben.



- 1986 blev jag tillfrågad om att ingå i styrelsen och p g a mina kontakter med bryggmästare tyckte de jag var lämplig till posten som ordförande direkt vilket jag tackade ja till.

Och där har Sören blivit kvar även om det varit en omröstning under tiden med en motkandidat men klubben valde med eftertryck att behålla Sören som ordförande vilket vi nog är många som skriver under på att det varit positivt för medlemmarna. Kanske inte fullt så bra för familjen som får stå ut med belamringen av etikethögar m m.

- Men nu blir det nog att göra iordning ett eget rum i nedrevåningen och då får jag förhoppningsvis allt i ordning. Förutom etiketter skulle jag också gärna framledes ägna mig åt att skriva ned mycket eget material och historik som jag har, avslutar Sören.

Och än ser han ingen slutpunkt när intresset skall svalna, 21 år sedan omstarten är bara början...



Ändringar/tillägg i medlemsregistret

20. Bery Thomsner, Plantagevägen 7, 237 35 Bjarred (ny adress)

101. Leif Björkman, <leif.bjorkman@ebox.tninet.se> (e-postadress)

Nya medlemmar

166. Heines Bryggeri, Anneberg (ny stödande medlem)

167. Roland Granath, Svedjeliden 3, 511 56 Kinna, tel. 0320- 162 64
Samlarområden: Alla etiketter

168. Lennart Gustafson, Korpralsvägen 3 A, 904 32 Umeå, tel. 090-12 85 30
Samlarområden: Svenska etiketter med bryggerimotiv

Tack

Medlemmen Klas-Henrik Bergström framför ett varm tack för
Bryggeriklubbens uppvaktning på hans 80-årsdag

Följande minnesskrift över Tidaholms Bryggeri har författats och tillhandahållits
av medlemmen Ingvar Sundgren



Lund den 9 Juli

2000

En överblick av det gamla Bryggeriet
från Carl Primus Oxelgrens tid
och sedan det blev A.B. Tidaholms
Bryggeri.

Vad finns på en gammal
Bryggeri Gård.



() Nytt och Gammalt: Etiketten är från år 1915 - 1918 Carl Primus
() första. Grundaren av Bryggeriet Carl Primus Oxelgren från 1893
() 17 Juni: Omgärdat av sex stycken Match Glas till reklam ()

-o-o-o-

-o-



Morfars sista Etikett från 1921 innan
han dog 1924 den 17 Februari.---
Sedan blev det Mormors sista Etikett
Innan det blev ny 1929: Mormor dog
22 Mars 1930

-o-



Mormors första Etikett 1929 när det
blev Tidaholms Bryggeri A.B. Som
varade en del år.

-o-

o



- () Ett knippe Bryggeri bilder: Etiketten i mitten är från år 1915 ()
 () - 1918 sedan två Chaufförer från Tidaholms Bryggeri som tänder ()
 () Pippan med Match stickor som kommer från Vulkan Tändsticks fab- ()
 () rik i Tidaholm: Jämte en Plansch med Stadsbebyggelse Bilder ()
 () Allt inramat av sex stycken MATCH Glas. ()

-O-O-O-

-O-

Vad finns på en gammal
Bryggeri Gård.



- () Här sitter starären av Carl Primus Oxel- ()
() Grens Svagdricksbryggeri i Tidaholm ()
() 17 Juni 1893 ()

Jag Ingvar Sundgren från Lund,- Son till Maggy Oxelgren f. Oxelgren som var Bryggeri ägare Carl Primus Oxelgren född 9 - 6 1860 i Örebro hans Hustru Maria Mathilda Oxelgren f Selg född 11-6- 1861 i Askersund. Maggy var äldsta Dottern Född 3 - 5 1890 i Örebro.--- år 1893 flyttar Carl Primus och hans Maria Mathilda till sitt nybyggda Svagdricksbryggeri på Telefongatan 2 - 4 som var färdigt den 17 Juni 1893 för öppning.--- Om denna Bryggerigård som uppstod,- dessa Oxelgren är min Mormor och morfar,- deras första bostad var i självaste brygghuset där Svagdricka bryggdes



() Här i detta hus som var självaste Brygghuset där Svag- ()
 () dricka Bryggdes bodde Carl Primus och Maria Mathilda ()
 () tills deras stora hus var färdigt från 1893 till 1901 ()

-O-O-O-
 -O-

Här var smått och trångt till sju personer men det gick.-- År 1901 var Morfars färdigt några år efter huset var klart skulle familjen vara tolv personer sex Töser och fyra Pågar

-O-O-O-
 -O-

I extra våningen i Bryggeriet talade vår Mamma Maggy om att Morfar hade en stor brun häst som hette Bomber,- innan han lämnade Bryggerigården med sitt lass av dricka ankare så gick han till Mormors fönster och la mulen i fönstret i väntan på en brödbit vilket han fick,- sedan drog han sitt drickalass uti Kommunen Tidaholm detta har min Mamma Maggy talat om för sina barn.-

-O-O-O-
 -O-

Likaså hade Morfars drickalass svårt att forsera Telefongatan hans vagnar sjönk ner till axlarna i moraset,- Morfar fick själv bekosta gatans underhåll för att spara sina hästar.- Detta hände innan jag var född.- Likaså med nästa utsago som Mamma Maggy berättade från hennes hem när hon var liten ,- hos min Mormor och Morfar,- Mormor hette Maria Mathilda och Morfar Carl Primus Oxelgren,- som ni redan läst så hade min Morfar Oxelgrens Svagdricks Bryggeri.--- Det var vinter kunde hennes pappa gå ner i stallet och sela på en av sina hästar och lägga på bjällerkransen och det vita täcket över hästen,- i släden där Maria Mathilda satt och några av deras barn tagit plats.--- Så äntrade Pappa Carl Primus upp till på kuskboken med piskan i hand och klatschade till hästen satte av mot Gamla Torget där hennes pappa styrde hästen med sin bjällerkrans ljudande över torget,- då stannade många Tidaholmare upp och såg att Bryggare Oxelgren var ute och finkörde med några i Familjen min Mamma Maggy sa att hennes Pappa hade en fin päls och pälsmössa där han satt med piskan i sin hand och hästen travade fram,- var det kväll så var vagnslantärnorna tända,- fick min Mamma Maggy så var det ett stort nöje att åka bakom bjäller skruddade hästen på vita snöen allt detta här står var innan jag Ingvar var född.

-o-o-o-
-o-

ÅR 1924.

Nu kommer min tid i Tidaholm som jag minns jag var fem år.

Här är jag Ingvar Sundgren författare till denna Skrift om Carl Primus Oxelgrens Svagdricks - Bryggeri.+ Senare skulle bli A.B. Tidaholms Bryggeri.

Här på kortet tagit 1924 i Tidaholm och är 5 År. Nu År 2000 är jag 81 $\frac{1}{2}$ år.

-o-o-o-
-o-



Nu kommer min tid som jag mins jag var 5 år 1924 samma år som min Morfar med sitt stora skägg dog,- detta år han stod lik i sin vagnsbod,- i sin kista här var jag många gånger och såg på min Morfar med sitt stora skägg,- han stod på parad länge för vintern var fruktansvärd svår det gick inte att komma i jorden så min Morfar Carl Primus komma i jorden.--- Men innan han dog fick jag följa med Moster Evernia till Tidaholm i mitt 5 åriga liv.--- Det blev sötebrödsdagar,- jag följde min Morfar som en hund där han gick gick jag,- mina Mostrar Evernia och Ceily sa så.-

-o-o-o-

-o-

När morfar skulle tappa Måltidsdricka på Helflaskor med en hävert-tappmaskin som en dansk hade uppfunnit vid namn Pindstofe 1886 här Kunde Morfar fylla på sex flaskor åt gången,- Upe ifrån kom genom en slang dricka sen var det korkning av flaskorna och etikettering sen ställde han dom rätt upp i stora lådor hur många som gick i lådan vet jag inte men många i mina ögon. Denna Lagerkällare byggdes 1915 i röd tegel allt var bra tilltaget med tanke på att han fick Pilsner någon gång.---

-o-o-o-

-o-

Nu går vi till Mälteriet som var byggt 1901 i röd Tegelsten här gick nu min Morfar och vände sitt blötade korn på kalkstens plattor i golvet i mälteriet här gick han i svart svalrock och plommonstop på huvudet,- detta tyckte jag var en rolig byggnad för i tornet jag kallade var så många olika golv,- några var av nät som sviktade när jag gick på dom och rädd var jag att gå på dom andra hade träribbor som gick att ställa i olika läge allt efter värme till gången,- detta var år 1924 Morfar värmd sitt Mälteri med hela meters ved av det mästa av fur,- som låg staplade längs mälteriet ungefär 3 - 4 meter högt som han kastade in i den väldiga ungnen när jag såg detta var jag fem år.--- Längst bort vid mälteriet var 3 eller 4 dass som arbetarna och boende i boningshuset fick använda,- Carl Primus och Maria Mathilda hade sitt dass vid stallet det var nära men kallt om rumpan när det var vinter

-o-o-o-

-o-



Här är en vy från en torgdag i Tidaholm i början av 1900-talet. I bakgrunden ser vi hur cent-rumbilden förändrats. I huset till vänster var en gång i tiden telefonstationen inrymd och dessutom hade Weramagasinet sin affär där. Den skorsten i vil-

ken det bolmar rök tillhörde Tidaholms bryggeri. På den här platsen har nu Tidaholms Slakteri & Handels AB sina affärslokaler. Kortet inlämnat av Ulrich Tidstedt, Tidaholm.

() Här sätter jag in en gammal Tidaholms bild från när seklet ()
 () var ungt här ser vi hur det ryker ur Morfars skorsten på ()
 () mälteriet röken bolmar svart,- och malten blir bra ()

-o-o-o-o-

-o-

I stallet stod nu tre hästar och en ko som mjölkades av mina Mostrar Ceily och Evernia vidare hade hennes Pappa Carl Primus en stor Getabock med stora horn det var innan min Mamma Maggy var gift och hon var liten,- för utom hästarna så hade Morfar en Ford Lastbil som Stark körde och sålde Ankar dricka. Som på varje Ankare hade Morfar bränt in OXG för att veta var ankarna hörde hemma.

Det roligaste var att gå ut i Selkammaren där hängde alla klockorna till hästarna varje häst hade sin klocka på vintern,- när jag tog med ett litet finger på klockorna så pinglade dom olika,- en del var stora en del små alla jag tror det var mässing i dom vidare hade Morfar Bjällerkransen som som skramlade värre med ett fint pinglande här bland selarna var en sällsam lukt av läder och svett

-o-o-o-

-o-

Här fanns också en hackelsemaskin som jag var förbjuden att röra men vara fem år och lite halm och låta hjulet gå runt då var det bra.

-o-o-o-

-o-

Här på denna sida får jag ha in Mälteriet och stallet



C. P. Oxelgrens
Bryggeri. Mälteriet.

() Denna bild är innan min tid,-- Mannen med hästarna är ()
 () Trotjänaren Karsson så är det Bryggeriägaren Carl Pri- ()
 () mus Oxelgren Töserna är mina Mostrar men vem.-- Vid ()
 () vagnen står Han som Blev Pilsner Bryggare i Pilsen ()
 () Morbror Harald och fyra av Morfars Jobbare ()

-ö-o-o-

-o-



C. P. Oxelgrens Bryggeri
Tidaholm. Stallbyggnad

() Här är stallet där som var så mycket att se på och vara ()
 () skalg på här var alltid bra att gå in och ha skoj på ()
 () och höra hur hästarna stod och mumsa på sitt havre och hö ()

-o-o-o-

-o-

ett urval av bryggare C.P.Oxelgrens etiketter som var mycket vackra och stilenliga i färg och utförande den sista har Tidaholms Stadsvapen inramat av kornax som brukades till malt för att göra Pilsner.



Detta är första etiketten som Carl Primus Oxelgren använde till sina helbuteljer klass I (Skattefritt) Pilsner. Åren var 1915 - 1918.



Denna etikett är helt olik N:r 1 med röd skrift och svart eller blå linjer. Men nu är det Måltidsdricka från C.P.Oxelgrens Bryggeri. användes mellan åren 1918 -1921



Detta är Carl Primus sista etikett innan han dog 1924. Denna etikett har fått med Tidaholms Stadsvapen, med Kugghjulen, Ugglan och Vulcanen inramat av sädesax av Korn. Färgerna i etiketten är blått och rött

I vagnslidret var slädar för drickankare,- Skrindor för finnt bruk,- Nu har jag skrivit om när jag var fem år och kom ihåg.

-o-o-o-o-
-o-

Hur såg nu denna Bryggerigård med alla sina hus,- och hur såg Mormor Maria Mathilda och Morfar Carl Primus Oxelgren ut se själv på bilderna som finns.--- Jag börjar med stora Gatuhuset som byggdes år 1900 - 1901 i tre våningar med vinden som hade fyra rum för hyres gäster och vindskontor och en stor yta för alldagliga saker

Men nu går vi ner till bottenvåningen här fanns två lägenheter med Kök och tre trelrum med målade Entréfönster på dörrarna likaså på mellanvåningen här bodde Oxelgrens med alla sina Tio barn så i sängkammaren hade Morfar sitt stora skrivbord framför fönstret

till gården och till Torget och på väggen hängde Telefonen Riksnummer (50)

Här residerade Morfar för sina körare när dom skulle redovisa försäljningen för vad dom sålt dricka för under dagen,- Telefonen var att veva på och begära nummret man skulle till.

Nedan för huset var en stor gräsmatta på den var en Berså av Ask som lövverk,- utåt gatan var en Hacktornshäck som var rätt så låg,--- Nu kommer jag till själva Brygghuset där Svagdrickan kokades

jag håller mej till år 1924 ännu vad jag kommer ihåg,- är snart 82 år nu,-

Utvändigt på det långa Kokhuset är en stor avfalls brunn,närmare gatan är en djup vattenbrunn som Morfar borrarat för att vara till Svagdrickat och Ankare,- plus två andra brunnar tre skall där vara jag kommer till dom andra sedan,- Nu går vi in i huset först var verandan inåt gården där Morbror Stanilaus (Kallad för Standis).



Han kallades.--- Han hade sin Vagnssmörja här för han var Drickakusk hos sin Pappa Carl Primus som han hade till axlarna på Drickavagnarna.--- Nu bor Morbror Standis och Moster Hildur i den lägenheten som hans Mamma och Pappa Oxelgren bodde i innan stora huset var färdigt så nu har vi sett denna lägenhet för sista gång som bostad

-o-o-o-

-o-



() Här är Morfars hus på Bryggeritomten,- han står här i ()
 () Plomonstop och stöckäpp, den andre mannen är Urmakare ()
 () Walin.--- Så ser huset ut vidare syns Stallet och Lager- ()
 () källaren om den är byggd 1915 eller tidigare vet jag ej ()

-o-o-o-

-o-

Vi går ut på Bryggerigården och ner för fem eller sex steg till till Svagdricks källaren där två stora kar av trä stod rödmålade som där gick över 1000 till 1500 liter i tror jag med 5 års mått sett, nu går vi in i nästa rum här började Carl Primus att göra Läskedrycker 1922 här kokades Lemonad satserna och tappades på flaskor korkades och sattes ståltråd över korken för att den inte skulle flyga i luften.--- När det var gjort så lavades Lemonaderna in i innersta rummets hyllor,- där kunde jag se olika som Gravenstein med sitt rödaktiga äpple,- Enbärdricka,- Sockerdricka och den jag tyckte bäst om Matärna har bara sett den i min Morfars Carl Primus lagerkällare och många andra fanns som jag glömt namnen på.--- Min Morfar drack bara Sockerdricka för det var den renaste lemonaden.

Talade min Mamma Maggy om. --- Vi håller oss till året 1924 ännu nu lämnar vi Läsk och Svagdrickskällaren och går till övriga Bryggeriet i samma kokhus vi går in i ett stort rum oppför 3-4 steg här är också ett stort rum med trägolv ovanför Svagdrickskällaren här

är torrt om Morfar har haft sitt Humle förråd här.--- Min Mamma Maggy var med sin Pappa Carl Primus i Köpenhamn där han uppköpte Humle av olika säljare från Tyskland och Tjeckoslovakiet,- Då bodde dom på Hotell Continental,- Mamma Maggy var tio år och betjänades som en Prinsessa,- den resan glömde hon alldrig hon blev nästan 98 år och glömde det var ett stort ögonblick att komma till Köpenhamn.

-O-O-O-O-
-O-

Vi går ner igen och ut på Bryggerigården med Lagerkällaren mitt i gården som en ö,- och in i kokhuset igen i ett rum där Morfar hade ett mycket stort kar mitt på golvet där var tre till fyra borstar med en led nertill som gick att leda så flaskans botten blev ren dom som skötte borstarna stod på en bänk som gick runt karet.--- Nu går vi ut igen här är en stor plats vad den är till visste jag inte då,- men nu vet jag kommer dit senare,- Men under samma tak 1924 hade Morfar en plats där han kunde justera järnbanden runt dricka-ankarna för att hålla tätt här gränsade Mälteriet till denna plats.

-O-O-O-O-
-O-

Mälteriet har jag skrivit om för det var byggt i röd tegel i två våningar och tornet jag kallade med dom olika golv som jag skrivit om och på skorstenen överst satt en vindflöjel och många Kajor tog också nytta av Morfars värme när han torkade sitt malt.--- Vid mälteriets slut var fyra stycken torr toor för jobbarna.---Nu går vi förbi Mälteriet kommer sedan mitt i tomtens ytterhörn här var isdösen som var fyra meter hög och stor till omfånget,- Isen togs på Tidån där den sågades uti 50-cm block som lavades med sågspån mellan varven för att hålla sig,- Nu går vi tillbaka till Stallet

-O-O-O-O-
-O-

Nu går jag till baka till stallets andra våning höskullen,- här var en liten kupa för att forsla in hö och halm till hästarna som mest hade Morfar tio hästar på stall,- och dom andra djuren,- nu kommer jag till garaget och vagnslidret har vi talat om.---Efter detta kommer tvättstugan här tvättades och bakades hållbröd i ugnen som satt i murstocken och här badades till och med jag Ingvar badade här.

Jag går ut och kommer till en port som går ut mot stallet där traktens bönder kunde ställa in sina hästar medan bönderna handlade och kanske köpte Svagdricka i ankare eller måltidsdricka på 3/4 liters flaskor,- då var det nära att gå genom porten, men detta var innan min tid i Tidholm.---Nu 1924 ovanför vedboddarna var här Torkvind

-O-O-O-O-
+O-

Nu tror jag att jag har fått med allt från 1924,- Nu trädde jag in år 1915 det är förre min tid som var 1931-1932,- men vi blir omkring 1915,- då tror jag att Morfar byggde Lagerkällaren för 50.000 tusen kronor eller förbättrade den och skaffade 3/4 flaskor och skaffade sin första Etikett som Carl Primus Oxelgren använde till sina helbuteljer Klass I (skattefritt) Pilsner. Åren var 1915 - 1918.

Vad det fanns i Lagerkällaren vet jag ej var ej född det årtal.

-o-o-o-

-o-

Kommer nu till åren 1931 - 1932 .--- Men nu vet jag vad som fanns När Lagerkällaren byggdes så var där en massa Ekfat på första vån.

Vad som fanns på andra våningen vet jag ej kanske en del Jästkar.--- Nu kommer jag till två djupborrade brunnar som kanske fanns när Lagerkällaren byggdes elle förbättrades.



- () Detta är min Mormor Maria Mathilda Oxel()
 () gren i unga år.--- 1929 övertog Maria ()
 () Bryggeriet som blev Pilsner Bryggeri ()
 () Men det varade bara till 22/3 1930 då ()
 () min Mormor,- en stark kvinna ()

-o-o-o-

Vad som fanns i Lagerkällaren vet jag inte för där var så kallt jag var endast uppe på tredje våningen där det stora Kylskeppet var och där Carl Primus tappade Måltidsdricka i flaskor på 3/4 liter

Här har jag fått med något från år 1924,- därför vet jag inget.

-o-o-o-

-o-

Åren 1931 - 1932.

Efter dessa år blev mycket förändrat genom att det blev Pilsner Bryggeri och Klass II tillverkades.--- Min Mamma Maggy sa att i den epoken när ett Pilsner Bryggeri fanns på många platser,- här sätter jag med stora ????? att 143 stycken Bryggerier fanns också skulle Tidaholms Bryggeri det sista som kom till 1929,- innan Bryggerierna köptes upp.--- Bryggeriet hade två stycken Bryggmästare först var det Virén han var något år men inte bra sas det.--- Så kom Bäckström 1932 gick i gul Overall,- utlärd på Carlsberg i Köpenhamn,- var där till någon av mina Släktingar sa att han var en riktig Panknekt så slutade han.--- Men han var duktig att brygga öl

-o-o-o-

-o-



() Här har Bryggeriet fått nergrävd Bensinpump.- och ()
 () Stallet har fått bli Garage för Bilarna ()

-o-o-o-

-o-

Sedan kom en man som kunde sina saker det var Bryggeri Ingenjör Arvid Pollak,- Han satte fart på Tidaholms Bryggeri han byggde och doåde på Bryggeriet ökade flasktillverkningen Från 2000 till 7.200 i timmen,--- Men nu till vad husen på gården rymmer.--- Det stora Boningshuset fick värme och bad indragna,- det stora isskåpet äkte bort och kylskåp sattes in.- Och Konstnären och Dispnenten min Morbror Bendix Oxelgrens Romerska Glasmålningar till Entrén fick bli kvar

-o-o-o-

-o-

Längs med tomten utmed gatan sattes ett stort plank upp med taggtråd upptill,- en Bensinpump sattes upp på Gräsmattan så kunde bilarna tanka på gården,- min bror Kurt sköte tankningen, så slapp bilarna åka till Järnhandlare Söderberg,- 1931 fanns tre bilar och en häst som kusken Mats Bäck körde Bilarna Kördes av Gren Forden Chevruken av Karl Gustavsson och Isaksson den andre forden.--- Jag tror det var 1935 eller tidigare kom två stora Volvo en körde Thor och en Carlberg som gick till Nederlagen som började bli många.---

-o-o-o-

-o-

I Lagerkällaren ändrades mycket där Morfar tappade Måltidsdricka blev hela Kylsystemet inkopplades och vattenspelet byggdes om och Cisternerna av Aluminium sattes in över 50 stycken rymmande 11,000 tusen flaskor detta Gjordes av Bryggeri Ingenjören Arvid Pollak som rev den vägen som var mellan dom två brunnarna.--- Här hade också min Mormor Maria Mathilda sitt grönsaksland innan hon dog här odlades Rabarber och hennes älsklingsblomma Borstnejlikan.---

Men så var det dom två brunnarna som var över 50 meter djupa om dom fanns när Lagerkällaren byggdes jag tror att Morfar borrhade dom.--- Men 1932 sinnade den mellersta huvudbrunnen ut,- då fick vi hämta många lass vatten från Bibliotekshuset under tiden,

-o-o-o-

-o-

Under tiden borrhade Svensk Diamant Borrning efter vatten när dom kom ner till 93 meters djup kom vattnet då var dom nere i själva vattenådern, det var inte vilket vatten som helst det gick som Hälsovatten precis som Ramlösa eller Loka.--- Varje brunnshuv hade små hål på dessa ■ satt Morbror Bendix som var Dispnent.--- Om sina brunnar sa alltid min Morfar bra vatten bra dricka,- han visste vad han talade om.

-o-o-o-

-o-

År 1955

Stadens bryggeri ökar kapaciteten



Här skall växa upp en ny byggnad med ljusa och moderna tappningslokaler; till vänster: Murningen i full gång.

Vid Tidaholms bryggeri har i dagarna inletts ett betydande ombyggnadsarbete, som väsentligen kommer att öka bryggeriets kapacitet. Moderniseringen väntas bli klar redan till våren.

Tidaholms bryggeri tillkom år 1893, meddelar hr Yvon Oxelgren på tal om de nu pågående arbetena. Bryggeriet sysselsätter ett 30-tal man här i Tidaholm och därtill kommer ett 15-tal anställda vid nederlagen. Tillverkningen är i huvudsak pilsner lager och skattefritt, svagdricka och Bordsvatten samt läskedrycker av olika slag.

Förra våren inköptes en ny tappningsmaskin för läskedrycker, varigenom kapaciteten ökades från 2.000 flaskor i timmen till cirka 6.000 flaskor.

En liknande modernisering skall nu ske beträffande den övriga tillverkningen. Detta förutsätter emel-

lertid en del ombyggnader. En del av fabriksbyggnaden har rivits och kommer att ersättas av en ny länga uppförd i tegel till två våningars höjd. I dessa nya lokaler, som anslutes till bryggeriet i övrigt, kommer moderna tappningsmaskiner och transportapparater att installeras.

Efter ombyggnaden kan tappningen av pilsner, lager och skattefritt ske med nära nog fördubblad kapacitet — 7.200 flaskor i timmen mot nu 3.850.

Tidaholms bryggeri förfogar, säger vidare hr Oxelgren, över två mycket förnämliga brunnar, som borrhats direkt ner till källåder. Detta vatten är utomordentligt lämpligt just för bryggeriändamål.

Arbetet med murningen av den nya bryggerilängan pågår nu som bäst, såsom framgår av våra bilder, och i början av nästa månad torde lokalerna kunna tas i bruk. Den ökade driften väntas kunna börja i full utsträckning under vårens lopp.

Västgöta-Bladet
Fredagen den 4 Februari
N:r 10 År 1955

Stod följande att läsa om Tidaholms Bryggeri, det är Morbror Yvon som talar om Bryggeriet här vid sidan om t.v.

-o-o-o-
-o-

I Västgöta-Bladet
Tisdagen den 22 Februari 1955 N:r 15

Stod följande att läsa om försäljning i affärer om ÖL.

SPECERIAFFÄRERNA SKALL NU FÅ SÄLJA PILSNER.

Pilsnerdebatt i Tidaholms Stadsfullmäktige i går kväll, Jag gör en förkortad redogörelse om Pilsner:

Jag läser, Stadsfullmäktige beslöt vid behandlingen av ärendet att yttra sig enligt Nykterhetsnämndens och Drästelkammarens förslag från J. Bengtzon A.B., samt handlanderna Eric Jornée, Erik Ljungblom och Erik Nylen samt Bröderna Almgren och A.-B. Tidaholms Bryggeri, hade inkommit begäran om tillstånd att från den 1 Oktober få försälja öl, i sina affärer

Nu går vi till Brygghuset det är inte att känna igen efter alla bryggmästarna där varit (2) men så kom Bryggeri Ingenjören Pollak han förbättrade Bryggeriet så det blev det 3-dje största i Västergötland.---- men nu går vi till kokhuset.---- Där Familjen Oxelgren och Morbror Standis bodde en gång.---- Där var verandan med stegen innåt gården,- var nu stegen åt gatan till var nu drickaförsäljningen,- där stod Moster Evernia och sålde drycker av Pilsner Klass II och Läsk.---- En Pilsner kostade 1931 - 1, 26 för 6 stycken Pilsner eller 21 öre stycket.---- I rummet innanför satt Kamrer Svensson han var halt och kom från Malmö

-o-o-o-
-o-

Vi lämnar Försäljningen och kommer ut i det stora rummet med trägolvet här satt Koppris och monterade Vichyvattensflaskor trubbiga med lång hals och Patenkork av porselin skulle på.---- Vi öppnar dörren till trappan upp,- här har vi nu Maltkrossen allt malt maldes här till Tidaholms Dricka,---- Vi går ner kommer rakt fram till den mycket stora Kokpannan,- hur mycket den rymmer vet jag ej men långt över tusen liter tror jag ??? . --- Den skötte Maskinisten Johansson som kom ifrån Västmanland.---- När han skulle gå in i Frys- huset där luktade alltid Ammoniak hade han gasmask på,- han hade alla blanka delar blanka till topp och välputsat.---- I Pannrummet hade Jobbarna sin Matsal trångt och eländigt var det här men varmt.

-o-o-o-
-o-

Nu går vi ut på gården och kommer under tak här ligger antracitkolen sen är det träskjulet där jag inte visste vad här var.

" Jo där ligger alla Morfars dricka vagnar och slädar i en röra,- men alla Lanternor är borta.---- Sen kommer vi under skjullet där Morfar slog ner Järnringana runt sin a träankare där det stod OXG. på allt som var Morfars,---- Nu målas här drickabackar med gulocker som rymmer 50 flaskor förr tänk vilket slit att bära dessa.

-o-o-o-

Nu kommer vi in i Mälteriet -o- där Morfar Carl Primus Oxelgren mältade sitt Korn,- Här är allt ändrat sen det blev Pilsner Bryggeri maskiner av äldre modell att skjölja flaskor Tappmaskinen skötte Jansson om kork och etikettet gjorde en annan.---- Lager förändet skötte min bror Kurt om.-- Att lasta bilarna var ett tungt jobb visserligen fanns rullbanor men stå och lyfta dessa 50 backar upp på rullbanan så ut genom gluggen där ifrån upp på bilarna det var starka män till det

-o-o-o-
-o-

Utan för soterades tomglasen här hjälpte jag till mycket jag hade som hobby att samla vackra och ovanliga etiketter från hela Sverige.--- Många fann jag många blåste bort när dom skulle torka,- för det var roligare att följa med dricka bilarna men jag fick nog ihoppa över hundra.--- Men när man är 12 år hägrar livet.---

Längst bort stod kärran med krossat glas som skulle till Tippen.



() Vit och välputsat är allt Bryggeri- ()
 () Ingenjör Pollak ville ha, han var ()
 () noga med renligheten för att få bra ()
 () öl.--- Här är det Dispnet Bendix ()
 () Oxelgren som står vid cisternerna ()

-o-o-o-

-o-

På nästa sida skall jag skriva om vad Bryggeri Ingenjören Arvid Pollak uträttade för Tidaholms Bryggeri A, B.--- Han förbättrade mycket man skulle tro det var hans eget Bryggeri.

-o-o-o-

-o-

Tidaholmaren Jan Mårtensson har skrivit en BOK som heter "Nederlaget" som handlar om Tidaholms Bryggeri. "Läsvärd"

-o-o-o-

-o-

Familjenytt

FÖDELSEDAGAR

Arvid Pollak

50 år



Femtio år fyller på måndag en känd och allmänt uppskattad tidaholmare, nämligen chefen för Tidaholms bryggeri ingenjör Arvid Pollak.

Ingenjör Pollak är född i Karlstad och tog studenten vid Lundsberg. Efter studier vid Tekniska högskolan var han en tid anställd vid bryggeriet i Karlstad, varefter han begav sig utomlands, närmast till Tyskland. Han praktiserade till att börja med inom bryggerinäringen i Dresden och hade sedan liknande befattningar i yrket på andra håll i Tyskland samt i Österrike och Ungern.

I början av 1930-talet återvände han till Sverige och kom då inom kort till Tidaholm såsom driftsingenjör och chef för Tidaholms bryggeri. Detta har han tack vare sin sakkunskap och energi arbetat upp i betydande omfattning.

Sedan 1939 har ingenjör Pollak varit ledamot av drätselkammaren, och under en följd av år har han varit ordförande i Tidaholms högerförening.

Måndagens jubilar är en det trägna arbetets man, och någon annan hobby än friluftsliv har han knappast tid med. Tack vare sitt glada och sympatiska sätt har han förvärvat sig många vänner, vilka säkert gärna skulle vilja hylla honom på högtidsdagen. Men med hyllningarna får väl tills vidare anstå, enär jubilarerna för närvarande vistas utomlands.

I Västgöta-Bladet Fredagen den 3 Juni 1951
Stod följande om födelsedagar att läsa
t.v. här vid sidan

-o-o-o-

-o-

I Västgöta-Bladet Tisdagen den 18 December
1951 N:r 100

Stod följande annons att läsa, här nedan.

Till julmaten

"TIDAHOLMS"

goda

JULDRYCKER



JULÖL kl. 11
JULMUST
JULSVAGDRICKA

BESTÄLL I GOD TID. Tel. 50

Julafton ordermottagning och försäljning till kl. 11 fm.

Nyårsafton stängt.

TIDAHOLMS BRYGGERI

-o-o-o-

-o-

I Västgöta-Bladet Fredagen 28 December 1951

N:r 102

A.- B. Tidaholms Bryggeri tillönskar

Ett Gott Nytt År till vänner och bekanta

samt kunder

-o-o-o-

-o-

År 1952

I Västgöta-Bladet Onsdagen den 2 Januari 1952
Stod följande att läsa.

Tidaholm har nu över 6000 invånare.

-o-o-o-

-o-



- () Nere i Tappnings Centralen är Allt omändrat det är i ()
 () Mälteriets källare där Ingenjören Pollak satt in nya ()
 () maskiner som enbart tappar öl kapaciteten är 7,200 i ()
 () Timmen. Det är min MORbror Bendix som är på bilden ()

-o-o-o-

-o-

Sedan Bryggeri Ingenjören Arvid Pollak anställdes vid Tidaholms. Bryggeri så växte Kapaciteten från C:a 2000 tusen flaskor i timmen till 7,200 i Timmen.

På andra vånings vinden där det luktade så gott man blev nästan sövd av dofterna av Humle,-Malt och annan Bryggeridoft som var i mälteriet Här på denna vind tappades endast Läskedrycker av alla slag och Bordsvatten här var en typ Av läskmaskin som tappade 6000 Läsk från 2000 tusen i timmen

Bordsvattnet kom ifrån två Djupborrade brunnar från 93 meters djup. Ilaggerkällaren Satte Pollak dit 25 Aluminium cisterner rymmande 74 Hl eller 11.000 tusen flaskor kanske där var fler Bryggeriet vat stort

Andra våningen upp fanns i Jästkällaren 8 stycken Aluminium Jästkar rymmande 4.800 liter Öl i varje kar.

Hur många bilar som körde med dricka Chaufförena var Uniformsklädda och Bilarna var röd lackerade, som körde i hela Västergötland och Göteborg,- delar av Värmland,- delar av Småland,- delar av Östergötland och delar av Närke så försäljnings området var stort. Mycket reklam hade Bryggeriet som Glas,- och andra saker,- i paper.

Vad återstår nu av detta fina Bryggeri som min Morfar Carl Primus Oxelgren byggde upp och kämpade för att få Brygga Pilsner Klass II,- men det gick inte hur han kämpade mot Kommungubbar och Nykterhetsmannar,- 1924 Dog Morfar,- hans Hustru Maria Mathilda fick äran att få rättigheterna 1929. Men hon levde bara till 1930 så dog min Mormor.--- Efter det är vi framme vid Arvid Pollak som var en bra Bryggeri Ingenjör den bästa Bryggeriet kunde få Gjorde många omarbetningar,--- Och ökade Kapaciteten mångfalt,--- Men så hade han en bra Arbetarestam han kunde bruka, det var Karl Gustaffson Thor. Georg Persson,- Johansson med flera alla var dom bra.

-o-o-o-

-o-

Hur blev det nu med det fina Familjebryggeriet i Tidaholm som revs Först restes en viloplats i Telefongatans myning,- Sedan revs Kokhuset och Försäljningslokalen, Här byggdes ett varuhus,- sedan Carl Primus alla brunnar som hade Bordsvatten,- Så Lagerkällaren som revs med alla sina tre våningar,- Sedan det fina Mälteriet med alla sina Tappstationer som tappade 7,200 Pilsner i timmen och Läsken som tappade 6000 tusen i timmen allt blåste Prippts bort,- Endast den gamla stallet står kvar ombyggt där finns nu Metalls Kontor och Pensionärens Kontoroch Bostadshuset är ombyggt detta Bryggeri varade i 70 år så var det slut med det.

-o-o-o-

-o-

Här vill jag nu tala om att 1931 så var det bara i två veckor som öl hållt sig,- nu verkar det vara omkring året,--- för att bevisa detta så skulle Bryggeriarbetarna ha sommarfest i Brandstorp då gömde jag Ingvar undan två Pilsner som jag lade under trappan i Mälteriet,- Kvällen kom vi skulle åka jag upp till mina flaskor,- som inte fanns där,- året 1932 undrade jag var flaskorna var jag gick upp såg under trappan och där låg mina flaskor.--- När jag tog fram dom så var dom så tjocka att Pilsnern i Flaskan rörde sig inte. Så där för så varade Pilsner endast omkring två veckor min Broder Kurt sa att dom fick inte Kolsyra eller lägga konserveringsmedel i Pilsnern,- men idag eller när det började får dom Brygga Pilsner i modern tappning

-o-o-o-

-o-

Här slutar jag med hur Bryggeriet såg ut har försökt beskriva det så gott som möjligt.-- Läs med nöje om det gamla Bryggeriet som fanns en gång i Tidaholm.

-o-o-o-

-o-

År 1964

I Västgöta-Bladet Fredagen den 31 Januari 1964 N:r 9
Stod följande att läsa om en sista flaska läsk som tappades på
det forna (A.- B. Tidaholms Bryggeri) av övertagaren Pripp och
Lyckholm. Så var verkligen med detta gamla fina 70-åriga Bryggeri
slut för all tid och evighet. Läs här nedan om flaskan.

Sista flaskan tappad

I går skedde tappning av den sista läskedrycksflaskan vid A.B. Tidaholms bryggeri och därmed passerades en milstolpe i Tidaholms historia. Bryggeriet startade 1898 och 1931 fick företaget rättigheter att uppta pilsnertillverkning. Det är många öl- och läskedrycksflaskor som under årens lopp tappats vid bryggeriet, men som sagt i går blev den sista flaskan påfylld.

I mars 1963 övertog Pripp & Lyckholm bryggeriet och då varslades inte om någon nedläggelse. Förhållandena ändrades dock snabbt och bolagets ledning såg sig nödsakad att successivt upphöra med driften för den skull vara avvecklad 1 februari. Bryggerierna har varit föregångare då det gällt allt större enheter.

Det är med visst vemod man kan konstatera, att ett av stadens äldsta företag nu, upphör med driften. Därmed reduceras arbetstillfällena i vår stad och reklamen utåt »Tidaholms goda öl» försvinner.

-o-o-o-

-o-

Nu söker jag när grävskoporna skall sätta sina klor och rasera Morfars Bryggeri som kostade honom mycket möda att bygga upp, ja även vår Mormor drog sitt strå till stacken om att få tillverka Pilsner till sist var deras mål nåt men då hade Carl Primus varit död i sex år. är på årgång 1970 så nu skall jag väl finna när det skall rivas

-o-o-o-

-o-

Denna skrift är skriven av Ingvar Sundgren från Lund vars Moder Var Carl Primus Oxelgrens äldsta Dotter Maggy,- Jag kallar det för en minnes skrift över ett Bryggeri. 28 Juli år 2000.

Ingvar



SUPERB SWEDISH EXPORT BEER



AB TIDAHOLMS

SWEDEN

**MATCH
BEER**

SELECTED LIGHT
PILSNERTYPE

III