

BRYGGERIKLUBBENS

medlemsblad - 4 - 2008



Innehåll 2008 nr

- Redaktörens spalt 2
- Ordförande har ordet 3
- Bryggeriklubben, Grebbestads Bryggeri & Ahlafors bryggeri 5
- Ahlafors Bryggerier har stil och etikett - Ahle Julöl vann flest röster 11
- Coca-Cola-reklam fälls för sexism 11
- Protokoll styrelsemöte 2008-10-04 12
- Ändringar i medlemsregistret 13
- Protokoll årsmöte 2008-10-04 14
- Bryggeriklubbens årsbokslut 2008-08-31 16
- Verksamhetsberättelse för det gångna året 17
- Revisionsberättelse 17
- Sveriges bästa ljusa lager görs i Ödeshög 18
- Spendrups fortsätter att vinna mark 19
- Carlsberg tappar öl i Ryssland 19
- Ölet flödar i tysk Afghanistantrupp 19
- Julölet hedniskt inslag i det kristna julfirandet 20
- Bryggeriet såldes 1932 23

- BRYGGERIKLUBBEN -

FÖRENING FÖR SAMLARE OCH BRYGGERIINTRESSERADE

KLUBBEN BILDADES 1982 OCH BESTÅR AV PERSONER I NORDEN
MED ETT AKTIVT INTRESSE FÖR BRYGGERIINDUSTRIN

STYRELSE:

Sören Borgström (ordförande), Ingmar Strannevik (vice ordförande),
Roger Svensson (sekreterare), Rickard Laisfeldt (kassör), Ove Grip (övrig ledamot)

Medlemsbladets redaktör: Ove Grip, tel: 026-12 55 40, E-post: annalena.grip@telia.com

Bryggeriklubbens medlemsblad utkommer som regel 4 ggr/år

Manusstopp: 1/3, 1/6, 1/9 och 1/12

Föreningens postgiro: 37 74 32-0 Föreningens bankgiro: 5304-6942

Föreningens E-postadress: bryggeriklubben@yahoo.com

Adresser:

Sören Borgström, Runvägen 6, 137 55 Tungelsta, tfn 08-500 306 41, 070-342 31 51

Ingmar Strannevik, Centrumvägen 10, 458 30 Färgelanda, tfn 0530-921 66

Rickard Laisfeldt, Medlevägen 281, 931 98 Skellefteå, tfn 0910-20 02 59, 070-653 18 08

Ove Grip, Bäverstigen 22, 806 41 Gävle, tfn 026-12 55 40, 076-114 61 09

Roger Svensson, Skrehallsvägen 22, 460 20 Sjuntorp, tfn 0520-44 21 24, 070-699 35 60

REDAKTÖRENS SPALT

=====

Hej!

I skrivande stund är julen ganska nära och jag vet inte om bladet hinner komma ut före jul. Men jag ska göra mitt bästa, fast numera råder jag inte över när uppkopieringen av bladen ska göras. Företaget som nu sköter det arbetet kan vara förhindrade att utföra det.

I år måste det vara nytt rekord när det gäller julölssortimentet på Systemet. Enligt Arbetarbladet (den 13 december) finns eller har det funnits 46 sorter och enligt Svenska Dagbladet (Min Helg den 12 december) 42 sorter. Arbetarbladet har räknat rätt. I Varunytt för november fanns 45 sorter och i Varunytt för december två, men en av dessa var bara en större förpackning (1,5 liter Anchor Christmas Ale).

Jag har köpt i stort sett alla sorter utom den

på burk och den eller de i flaska som inte har någon etikett. Jag har nog redan provat de flesta.

Så över till lite andra nyheter. Ni har väl sett, bl.a. i medlemsbladet, att den belgiska bryggerikoncernen InBev har velat köpa Anheuser-Busch. I Svenska Dagbladet den 19 november kunde man läsa att den jättelika affären är i hamn och att den nya koncernen ska heta Anheuser-Busch Inbev. Och jag har fått det bekräftat från St. Louis av en "brevvän" som har arbetat på Anheuser-Busch och som sänder mig öletiketter när jag har sänt frimärken till honom. Han skrev i sitt senaste brev till mig att InBev nu äger Anheuser-Busch och att den nya koncernen meddelat att 1 400 personer på det amerikanska bryggeriets huvudkontor i St. Louis skulle förlora sina jobb. Vem hade kunnat tro att något annat bryggeri skulle kunna köpa Anheuser-Busch?

Forts. sidan 4



ordföranden har ordet!

Tungelsta i december 2008.

Bäste läsare av denna ledarspalt.

Så har vi nu kommit till den årstid som kallas vinter, med dess oberäknliga pendlingar mellan snö och regn och rusk, åtminstone i södra och mellersta delarna av Skandinavien.

Då är det mycket trevligare att minnas tillbaka till höstens aktiviteter i Grebbestad och Alafors. Förutom att komma till platser "man inte besöker så ofta", så var det ju mycket trevliga bryggeribesök för dem som var med. Bara detta med de nya pinsen som delades ut och som representanter för Grebbestad och Ahlafors gett oss tillstånd till att ta fram.

Jag vill därför framföra ett STORT TACK till ägare och personal på Grebbestad och Ahlafors Bryggerier, från deltagarna och från Bryggeriklubben. Vi hade några mycket trevliga dagar.

Däremot blev styrelsen, lindrigt sagt besviken, på de deltagare, som inte respekterade ordningen (dagordningen) på årsmötet genom att sitta och byta etiketter och dylikt. Programmet på våra höstmöten är upplagt så att det finns tid för allt. Upprepas detta, så leder det till konsekvenser.

Jag hoppas att ni berikat er med att besöka en eller annan ÖLFESTIVAL ?

Själv besökte jag både Stockholm Beer & Whisky Festival och Söderbärke Mikro Öl Festival. För mig har dessa festivaler blivit högtidsstunderna på hösten, där man träffar likasinnade, som oftast är medlemmar i Svenska Ölfrämjandet eller Hembryggareföreningen, samt representanter för de små, oftast kallade mikrobryggerier, varav många är stödjare till vår förening.

Jag hade blivit ombedd av ordföranden (Thomas Husing) i Malte, Söderbärke Ölvänner, att stå och representera Bryggeriklubben på ölfestivalen. Intresset var inte så stort som man hade kunnat förvänta sig, men det fanns där. De flesta var mer intresserade av att dricka gott öl och att prata med ägare och bryggare från deltagande bryggerier, så även jag.

Det finns även några ytterligare tillfällen då det går att njuta av goda brygder och de är Svenska Ölfrämjandets stora Julöls provning och Hembryggarnas Vinterölsträff. Garanterat trevliga. Därtill har man i Örebro i november haft sin första Öl- och Whisky-festival. (jag var inte där).

Nog skrivet om vad som har varit, nu är det dags att se fram emot nästa år.

Då kommer vi som så önskar att träffas i Ystad den 16 maj och i Tomelilla dagen därpå.

Höstmötet går av stapeln i Stockholm / Vårby (Spendrups), preliminärt den 26 september. .

Då kan samlarna av pins se fram emot nya sådana till sina samlingar, förhoppningsvis från de bryggeriföretag som vi besöker.

Jag avslutar detta års spaltskrivande med att önska er alla, såväl samlare som stödjare

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Med varma hälsningar från.....

Åron

Redaktörens spalt...forts. från s. 2

En annan stor nyhet när det gäller öl är EU:s försök att halvera den mängd alkohol du får ta med dig över gränserna inom EU, vilket för öl skulle medföra att vi "bara" får ta med oss 55 liter. Enligt Metro (den 19 november) har EU-parlamentet redan röstat för ett sådant beslut, men detta beslut måste godkännas av ministerrådet för att bli gällande. Detta är väl sannolikt en god nyhet för de svenska bryggerierna.

Apropå svenska bryggerier så köpte jag på en julmarknad den 6 december en flaska (50 cl) som var bryggd av Söderhamns Ångbryggeri med en etikett som alltså är ny. På en annan julmarknad den 14 december köpte jag en flaska svagdricka (1 liter) från Borns Bryggeri av frun till bryggaren och fick veta att Borns Bryggeri finns kvar men att svagdricka numera endast bryggs till jul.

Etiketterna i detta utskick behöver och förtjänar några kommentarer.

Etiketterna från Nya Munkbo Bryggeri kommer inte från något nyöppnad bryggeri utan från det gamla och nedlagda bryggeriet. Det är Sören som har haft dessa etiketter i sina gömmor. Till Munkbo Kristall 3,5 och 5,1 finns varsin baksida. Varken Sören eller jag vet dock vilken baksida som hör till resp. öl. Om någon läsare vet det kan han eller hon

informera mig om detta.

Etiketterna från Ålands Bryggeri (Stallhagen)

har Sören och Veikko tigt från bryggeriet när de besökte detta.

Standby Jubileumsöl kommer från Grebbestads Bryggeri.

Av etiketterna från Oppigårds Bryggeri framgår att bryggeriet har börjat exportera öl till U.S.A., vilket måste anses som en stor framgång för ett litet bryggeri. Jag känner bara till ett annat litet svenskt bryggeri som exporterar öl till U.S.A. och det är Nils Oscar Company, vilket har framgått av tidigare etikettsutskick i år.

Upplysningsvis vill jag meddela att det har kommit ut en ny ölbok av Örjan Westlund med titeln Öl på Grenadines förlag. Jag har inte läst den utan bara bläddrat lite grann i boken i bokhandeln. Enligt en blänkare i Arbetarbladet den 18 oktober i år så presenteras alla landets bryggerier och ett antal mer betydande ölproducenter och -personligheter intervjuas. Dessutom innehåller boken svensk ölhistoria och framställningsmetoder.

Det var allt för i år. Trots att jag för dagen inte vet om ni får medlemsbladet före jul vill jag ändå önska alla läsare En God Jul och Ett Gott Nytt (Samlar)År.

Redaktören



Christian Benjaminsson, Falkenberg, f.d. innehavare av Visperdalens bryggeri och stödande medlem nr 126, avled den 31 juli 2008 i en ålder av 87 år.

Christian Benjaminsson var en av sönerna till en svagdricksbryggare som nästan var granne till Bryggeri AB Falken i centrala Falkenberg och som lade ned produktionen innan de stora flaskorna kom till användning. Christian Benjaminsson blev i stället skrothandlare och hade mycket kontakt med familjen Skantze på "Falken". Han levde gott på dessa kontakter. Sonen Greger tog över faderns företag när han blev äldre.

Sören Borgström



Bryggeriklubben, Grebbestad Bryggeri & Ahlafors Bryggeri

Den 4 oktober 2008 var det dags för 46 samlade medlemmar och sex inbjudna gäster att samlas i Grebbestad. Det var dags för en av årets tre riktiga högtidsdagar, nämligen just den 4 oktober med besök på Grebbestads Bryggeri, gemensamt middag, årsmöte för Bryggeriklubben, auktion och bytesmöte. Påföljande dag skulle den tredje högtidsdagen inträffa, för då skulle många av oss besöka Ahlafors Bryggerier. Den första högtidsdagen då, undrar kanske många? Ja den inföll den 17 maj i år då Bryggeriklubben besökte Nils Oskar Company i Nyköping.

I god tid före kl. 14.00 tågade besökarna från motellet till bryggeriet, där vi kl. 14.00 skulle tas emot av bryggaren Robert Bush. Robert tog emot oss och bjöd in oss i bryggeriet, där vi kunde gå runt och titta på bryggverk, lagertankar, tappningsanläggning och annat intressant. Därefter bjöds vi på välsmakande öl medan Robert informerade oss om bryggeriet och om brygging av öl i allmänhet.

Vi fick bl.a. veta att bryggeriet grundades 1995, att Robert är en av sju anställda och att bryggeriet bytte ägare 2005 då grundaren Lars Wennerås efter tio år beslöt sig för att bara göra det roliga på bryggeriet. Ola Jonsson är en av de nya ägarna.

De flesta småbryggerier brukar brygga olika sorters ale men Grebbestads Bryggeri är ett utpräglat lagerölsbryggeri och brygger ingen ale. Den största produkten är Granit.

Vi fick tillfälle att köpa olika slags souvenirer och ställa frågor till Robert innan Sören tackade Robert för det trevliga besöket och överlämnade standar och andra gåvor till honom. När vi skulle lämna bryggeriet dröjde vissa av oss kvar och fick som lön för den mödan smaka på Grebbestads Julöl direkt ur tankarna.

Efter bryggeribesöket styrde nöjda och glada deltagarna kosan mot Restaurang Telegrafan, där en god måltid intogs i trevliga former. Dagen avslutades på Grebbestads Minihotell med auktion, årsmöte och ett bytesmöte. Under det senare kunde deltagarna njuta av öl som Sören fått av våra stödjande medlemmar.

Efter frukosten den 5 oktober tog ca 20 deltagare vägen mot Alafors för att besöka Ahlafors Bryggerier. Där togs vi emot av Christer "Cralle" Sundberg, som förutom att han var mycket trevligt visade sig ha sitt ursprung i Gävle. Medan vi fick smaka på flera av bryggeriets ölsorter berättade Krister hur bryggeriet 1996 hade startats som en tokidé av Krister och ägaren till den gamla spinneribyggnad som bryggeriet är inrymt i. Herrbastuklubben i Alafors hade då fått ett erbjudande att vara med och grunda bryggeriet. Inbetalningskort på 5 000 kr hade delats ut och efter tre veckor hade 180 blivande aktieägare, varav en var Krister, betalat in nästan en miljon kronor. Ett aktiebolag bildades och alla nödvändiga tillstånd anskaffades. Man köpte utrustningen från dåvarande Källefalls bryggeri

och övertog dess bryggmästare Patrick Holmqvist och började brygga 1996.

Efter år med lite vinst och andra år med förluster har bryggeriet nu enligt Christer blivit lagom stort med funktionella lokaler och bra produkter.

Efter lite mer öl och en rundvandring i bryggeriet var det dags för Sören att tacka Christer och överlämna diplomaten för årets etikett 2007 som bryggeriet fått för Ahle Julöl.

Efter två mycket trevliga dagar kunde de medlemmar och gäster som besökt Alafors påbörja sin hemfärd.

Tack Sören för två mycket trevliga bryggeribesök.

OG

Deltagare den 4 oktober 2008 i Grebbestad, samlade medlemmar:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Jonas Ahnfelt | Lennart Larsson |
| Martin Andersen | Stefan Lööv |
| Steen Andersen | Christer Lööv |
| Urban Azelius | Krister Martis |
| Per Berggren | Leif Nielsen |
| Patrik Berglund | Niels-Holger Nielsen |
| Bengt Borg | Kjell Nilsson |
| Sören Borgström | Magnus Nordström |
| Claes-Göran Camitz | Ole B. Olsen |
| Lennart Edvardsson | Erik Opaker |
| Per Eklöf | Arne Persson |
| Roland Granath | Svend Petersen |
| Ove Grip | Stig Pudas |
| Helge Hoff | Veikko Roos |
| Göran Jalstrand | Jörgen Sand |
| Tuffe Jansson | Ingmar Strannevik |
| Torben Jensen | Per-Olof Ström |
| Kurt Johansson | Roger Svensson |
| Claes-Göran Jönsson | Per Söderberg |
| Magnus Karlsson | Torbjörn Söderberg |
| Sven Lagerquist | Björn Sörgaard |
| Rickard Laisfeldt | Hans-Lennart Ullström |
| Niels Erik Larsen | Henrik Unnerbrant |

Övriga inbjudna och gäster:

Marianne Andersson, Kajsa Azelius, Carolina Gustavsson,
Ingo Johansson, Henrik Ström och Siv Ström.

Ett inte registrerat antal medlemmar och gäster besökte Ahlafors Bryggerier den 5 oktober.

I feel sorry for people who don't drink. When they
wake up in the morning, that's as good as they're going to
feel all day.

--Frank Sinatra

An intelligent man is sometimes forced to be drunk to
spend time with his fools.

--Ernest Hemingway



Deltagarna tågar mot Grebbestads Bryggeri



Robert Bush informerade om bryggeriet och dess produkter



Granit smakade mycket bra



Sören tackar Robert med standar och blommor...



...och några andra gåvor



De som dröjde sig kvar fick prova julölen



Middagen på Restaurang Telegrafan sköljdes ned med öl



Sören håller i auktionen



Det intressanta mottagningsrummet i Ahlafors Bryggerier



Krister "Kralle" Sundberg berättar om bryggerier



Krister ledde rundvandringen i bryggeriet



Sören tackar Krister med standar och diplomet för årets etikett 2007

Ahlafors Bryggerier har stil och etikett

– Ahle Julöl vann flest röster

ALAFORS. Grattis Ahlafors Bryggerier!

Ahle Julöl pryds av Sveriges finaste etikett.

Det har Bryggeriklubben slagit fast i en omröstning bland sina medlemmar.

Bryggeriklubben bildades 1982 och består av ett 130-tal medlemmar runt om i Norden, med ett aktivt intresse för bryggerinäringen. Medlemmarna samlar allt som har med bryggerier att göra.

– Vår klubb är till största delen en samlarförening. I första hand gäller det etiketter, men en del medlemmar har större samlarområde än andra. Det kan handla om glas, kapsyler, ölunderlägg och så vidare, säger Sören Borgström, ordförande i Bryggeriklubben sedan 1986.

Bryggeriklubben arrangerar medlemsträffar två gånger om året. I samband med dessa träffar besöks ett bryggeri med tillhörande guidning och ölprovning.

– Vi har tittat på alla svenska bryggerier och har även varit över i Norge, Finland och Danmark, säger Sören



Ahle Julöl vann Bryggeriklubbens omröstning om Sveriges finaste öletikett 2007. Föreningens ordförande Sören Borgström och vice ordföranden Ingmar Strannevik överlämnade diplom och standar till Ahlafors Bryggeriers Christer "Cralle" Sundberg i samband med en medlemsträff förra söndagen.

Borgström.

Förra söndagen hade Bryggeriklubben bjudit in sig själva till Ahlafors Bryggerier. Besöket i den gamla spinnerifabriken tjänade två syften. Förutom en rundvandring i det lokala bryggeriet passade man också på att överlämna diplom och standar till arrangören. Detta som ett bevis för att Ahle Julöl vann Bryggeriklubbens omröstning om årets etikett 2007.

geriklubbens omröstning om årets etikett 2007.

– Jag är mycket stolt över den här utmärkelsen, säger Ahlafors Bryggeriers Christer "Cralle" Sundberg.

– Den vinnande etiketten är inte ursprungsoriginalen. Peter Lager och jag har ändrat utformningen lite grann, bland annat färgen plus att vi lade till en flygan-

de tomte, berättar "Cralle".

På tal om julöl så är årets första brygd redan satt. Den första tappningen beräknas ske i början av november.

– Totalt ska vi göra åtta brygder vilket genererar 14-15 000 liter öl, avslutar Christer Sundberg.

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se



SvD 081203



Noll uppskattning från ERK.

Coca-Cola-reklam fälls för sexism

Reklamfilmen där en kille halsar lite Coca-Cola Zero, dumpar sin flickvän och drar ifrån snabbmatstället med fyra lättklädda damer, fälls för könsdiskriminering.

Det är inte bara bristen på kläder som retat upp Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK). Det är själva tanken bakom reklamfilmen. När flickvännen dumpas säger en speaker-röst "Break up as it should be". Flickvännen är dock mycket förstående och

säger sig begripa att killen inte vill hålla sig till en tjej när det finns så många att välja på. "Bara ring när du vill ha lite kul" säger hon innan exet drar i väg.

Enligt ERK är det en schablon att enbart män önskedrömmar om relationer som bara bygger på sex. Reklamen bidrar både till att upprätthålla myten om kvinnlighet och myten om att "män generellt inte vill ha en djupare relation utan är nöjda bara de får ha mycket sex", skriver rådet.

TT

Styrelsemöte för Bryggeriklubben På Grebbestads vandrarhem & minihotell 2008-10-04

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Närvarande: Sören Borgström | Ordförande |
| Ingemar Strannevik | Vice ordförande |
| Rickard Laisfeldt | Kassör |
| Ove Grip | Övrig ledamot |
| Roger Svensson | Sekreterare |

1. Mötets öppnande.

Mötet öppnades av ordförande Sören Borgström som hälsade alla välkomna

2. Kallelse till mötet, godkännande.

Kallelsen till mötet godkändes.

3. Dagordningens godkännande.

Dagordningen lästes upp och godkändes.

4. Val till mötesfunktionärer och protokollsjusterare

Till mötesordförande valdes Sören Borgström och till mötessekreterare valdes Roger Svensson. Ove Grip utsågs till att justera protokollet.

5. Medlemssituationen.

Det har fallit ifrån 3 samlade medlemmar och det har tillkommit 3 samlade medlemmar samt en ny stödjande som är Gotlands bryggeri

6. Kassa rapport.

Rickard meddelade att klubben har ca 43000 tillgångar.

7. Rapporter.

Ove berättade om ett besök på Sandbacka bryggeri. Se mer i medlemsbladet nr 3 2008. Sören har varit ute på lite varierande resor. Läs om dem i medlemsbladet nr 3 2008.

8. kommande Bryggeribesök.

Vårmöte 2009 blir i Ystad lördag 16/5 och Tomelilla på Söndag.
Höstmötet blir i Stockholm troligtvis vecka 40.
Förslag till 2010 års möte är vår Oppigård och höst Pilgrimstad .

9. Nya och övriga frågor.

Vi hade en diskussion angående vad våra pins ska kosta.
Ove meddelade att det kostar c:a 2000 kronor och trycka upp 120 kopior av medlemsbladet.

Styrelsemöte för Bryggeriklubben På Grebbestads vandrarhem & minihotell 2008-10-04

10, Avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


.....
Mötets sekreterare: Roger Svensson


.....
Ordförande: Sören Borgström


.....
Justeringsman: Ove Grip

Ändringar i medlemsregistret

- 13. Jan Eric Biwall, ny E-postadress: janeric.biwall@telia.com
- 25. Urban Azelius, ny Epostadressl: urban.azelius@telia.com
- 32. Helge Hoff, ny E-postadress: helge.a.hoff@googlemail.com
- 102. Lennart Edvardsson, ny E-postadress: lennartedvardsson@hotmail.com
- 161. Pekka Nurminen, nytt postnr: 271 72
- 175. Björn Sernerud, ny adress: Lerum Andersvägen 92, 443 30 Lerum

- 126. Christian Benjaminsson, stödande medlem, avliden
- 168. Lennart Gustafsson, avliden

Kassören

Protokoll fört vid årsmöte för Bryggeriklubben
På
Grebbestads vandrarhem och minihotell
2008-10-04

.....

1. Mötets öppnande.

Ordförande Sören Borgström öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Kallelse till mötet, godkännande.

Mötesdeltagarna godkänner kallelsen till mötet.

3. Dagordningens godkännande.

Dagordningen godkänns.

4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet.

Till mötesordförande valdes Sören Borgström och till mötessekreterare valdes Roger Svensson.

5. Val av justeringsman jämte ordföranden samt 2 rösträknare.

Till justeringsman valdes Ove Grip att jämte ordförande justera protokollet.
Till rösträknare valdes Göran Jalstrand och Christer Lööv

6. Verksamhetsberättelse för det gångna året.

Sören läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. **Se bilaga**

7. Kassarapport och revisionsrapport.

Kassören läste upp kassarapporten, **Se bilaga.**

Revisionsrapporten lästes upp och godkändes av mötet, **Se bilaga**

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Val av styrelse samt revisorer med suppleant för kommande verksamhetsår

Till *ordförande* valdes Sören Borgström

Till *vice ordförande* valdes Ingmar Strannevik

Till *sekreterare* valdes Roger Svensson

Till *kassör* valdes Rickard Laisfeldt

Till övrig ledamot valdes Ove Grip

Till *revisor* valdes Erik Opaker

till *revisorsuppleant* valdes Hans-Göran Nilsson

Rätten till att teckna föreningens namn har ordförande och kassör var för sig.

**Protokoll fört vid årsmötet för Bryggeriklubben
PÅ
Grebbestads vandrarhem och Minihotell
2008-10-04**

.....

10. Arvoden och ersättningar till styrelsen.

Sören Borgström yrkar ersättning för telefonkostnader med 1500 kronor.

Rickard Laisfeldt och Ove Grip yrkar på ersättning för telefonkostnader med 300 kronor vardera. Ingmar Strannevik yrkar på 200 kronor. Årsmötet godkände yrkade belopp.

11. Rapporter.

Sören berättar att han i oktober ska besöka en ölfestival i Söderbärke

12. Redovisning av gåvor.

Följande bryggerier har bidragit med öl till årsmötet Carlsberg Sverige AB, Galatea spirits, Kopparbergs bryggeri AB, Krönlein bryggeri AB, Millingstorp gårdsbryggeri, NilsOscar company AB, Nynäshamn ångbryggeri AB, Slottkällans bryggeri, AB Åbro bryggeri.

13. Nästa års möten.

Vårmöte i Ystad 16/5 och på söndag besöker vi Tomelilla.

Höstmöte i Stockholm, Spendrups i Vårby

14. Nya övriga och frågor.

Mötet tog upp en fråga angående arvodena till styrelsen.

Det beslutades att bilda en grupp bestående av Stefan Lööv,

Roger Svensson och Hans-Lennart Ullström som ska se över detta.

Ove Grip vill ha in material till medlemsbladet.

Avslutning.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Roger Svensson

Mötets sekreterare: Roger Svensson

Justeras

Sören Borgström

Ordförande: Sören Borgström

Ove Grip

Justeringsman: Ove Grip

BRYGGERIKLUBBEN
ÅRSBOKSLUT 2008-08-31

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATRAKNING | 070901- 080831 | 060901- 070831 |
| INTÄKTER | | |
| Medlemsavgifter | 34 400:- | 33 050:- |
| Ränteutgifter | 633:02 | 879:70 |
| Auktioner | 2 345:- | 1 205:- |
| S:a | 37 378:02 | 35 134:70 |
| KOSTNADER | | |
| Medlemsmöten | 1 500:- | 0:- |
| Medlemsbladet | 513:- | 1 803:- |
| Resekostnader | 17 828:- | 14 705:- |
| Logikostnader | 2 595:- | 12 085:- |
| Telefon | 2 300:- | 2 300:- |
| Arvoden | 1 000:- | 1 000:- |
| Blommor/Uppvaktning | 1 470:- | 766:- |
| Kuvert/Kopiering | 1 115:50 | 1 275:- |
| Avgifter bank/post/websida | 1 128:- | 1 200:- |
| Frakt/Porto | 1 932:50 | 3 031:- |
| Utdelning jubileumspin/tygmärken | 2 644:- | 0:- |
| S:a | 34 026:- | 38 165:- |
| ÅRETS RESULTAT | 3 352:02 | -3 030:30 |
| BALANSRÄKNING | 2008-08-31 | 2007-08-31 |
| TILLGÅNGAR | | |
| Kassa | 1 078:50 | 86:50 |
| Plusgiro | 14 765:35 | 368:85 |
| Bank | 22 035:04 | 31 635:02 |
| Glas | 940:- | 940:- |
| Pins/nålar | 4 000:- | 6 644:- |
| Frimärken | 320:- | 112:50 |
| S:a | 43 138:89 | 39 786:87 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | |
| Eget kapital | 39 786:87 | 42 817:17 |
| Årets resultat | 3 352:02 | -3 030:30 |
| S:a | 43 138:89 | 39 786:87 |

Skellefteå 2008-09-15

Rickard Laisfeldt
kassör


Verksamhetsberättelse för perioden 2007-09-01 till 2008-08-31.

- Klubben har under året hållit 2 möten. Vid 25-årsjubileumsmötet i Falkenberg 2007-09-22, deltog 43 samlade medlemmar och 9 inbjudna. Vid vårmötet på Tärnö Säteri och i Nyköping, deltog 33 samlare och 8 inbjudna.
- Styrelsen har under året hållit 2 möten. Den har bestått av Sören Borgström (ordförande), Ingmar Strannevik (vice ordförande), Roger Svensson (sekreterare), Rickard Laisfeldt (kassör) och Ove Grip (övrig ledamot och redaktör).
- Medlemmar. Klubben har under året fått 3 nya samlade medlemmar och 1 stödjare, samtidigt som 3 samlade lämnat klubben.
- Medlemsbladet har under året utkommit med 4 nummer.
- Årets Etikett har röstats fram för 19:e året i följd. 2007 års vinnare blev Ahle Julöl från Ahlafors Bryggerier.
- Ett stort tack riktar vi till våra stödjande/sponsrande medlemmar, för ekonomiska bidrag och etiketter, samt för drycker i samband med årsmötet.

BRYGGERIKLUBBEN
ÅRSBOKSLUT 2008-08-31

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR BRYGGERIKLUBBEN

Jag har granskat årsbokslutet, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2007-09-01 - 2008-08-31.

Granskningen har ej givit anledning till anmärkning.

Jag tillstryker,
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,
att årets vinst balanseras mot eget kapital samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2008-09-25


Hans Göran Nilsson

Sveriges bästa ljusa lager görs i Ödeshög

Millingstorps gårdsbryggeri i Ödeshög har tilldelats silvermedalj för sitt Runöl Export, på Stockholm Beer and Whisky-festival.

Förstapriset gick till ett öl från Jamaica, vilket betyder att Ödeshögsföretaget står för Sveriges bästa ljusa lager, enligt juryn.



Karolina Johansson, Millingstorps gårdsbryggeri i Ödeshög, har fått ytterligare ett diplom att hänga på väggen. Runöl Export fick silver i sin klass, vid Stockholm Beer and Whiskyfestival.

guld även 2003. Därefter har vi inte deltagit förrän i år och egentligen hade vi inte tänkt vara med nu heller men så ringde Bishops Arms och frågade om de fick ha med vårt öl i sin monter, så därför kom vi med i alla fall, berättar Karolina.

Tidigare har mässan även gett möjlighet för besökare att ge omdömen om de tävlande ölsorterna. Här har Millingstorps öl utropats som en av favoriterna, med bronsplacering 1999 och guld 2000.

Vad betyder sådana här utmärkelser?

– För varje gång man vinner ger det ytterligare tyngd åt företaget och blir ett bevis på att man gör bra öl. Det stärker varumärket, säger Karolina Johansson.

*Text: Annelie Sylvan
Foto: Annika Rådlund*

ÖDESHÖG Stockholm Beer and Whiskyfestival är Europas största mässa för öl och whisky, med deltagare från hela världen. Över 800 ölsorter fanns med i tävlan i olika klasser.

I klassen Ljus lager konkurrerade Millingstorps Runöl Export med över hundra andra ölsorter.

– Det är en svår klass att vinna eftersom ljus lager inte är ett specialöl. Att vi fick pris tror jag beror på att ölet går hem hos såväl finsmakare som den breda massan. Men jag hade tippat att ett annat av våra öl skulle ta pris, nämligen Runöl Mörklager, säger en glad Karolina Johansson,

som driver bryggeriet tillsammans med maken Håkan Johansson.

Tidigare priser

Det är inte första gången företagets Runöl Export prisas av mässans jury, som utför avsmakningen i blindtest.

– Vi tog guld 2002 och



Medlemmen nr 168 Lennart Gustafsson, Kramfors, avled den 15 september 2008 i en ålder av 81 år.

Lennart Gustafsson var anställd i Skellefteå Ångbryggeri som en medhjälpare. När bryggeriet slogs ihop med Umeå Ångbryggeri och bildade Västerbottensbryggerier lades verksamheten i Skellefteå ned. Lennart Gustafsson flyttade då till Umeå och fick anställning på bryggeriet som kassör.

Lennart Gustafsson blev ganska sent i livet medlem i Bryggeriklubben. Han samlade på svenska etiketter med bryggerimotiv. Han bodde i Kramfors vid sin död.

Sören Borgström

Dalarνας Tidningar

Fredag 24 oktober 2008



Försäljningen av buteljerat vatten har minskat. Men Spendrups Lokavatten går emot trenden. FOTO: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Spendrups fortsätter att vinna mark

GRÄNGESBERG

Debatten om buteljerat flaskvatten sätter sina spår för bryggerierna, men Spendrups vinner mitt i detta nya marknadsandelar.

Det går trögt för Spendrups bedömde Tidningarnas Telegrambyrå i sin notis om bryggerikoncernens kvartalsrapport, där förvärven av Hellefors Bryggeri och Loka Brunn tynger. Men Spendrups kommer att anpassa omkostnaderna i dotterbolagen. Det brukar betyda rationaliseringar och personalnedskärningar.

För bryggeriet i bland annat Grängesberg är det dock fortsatt uppåt då Spendrups omsättning ökade en procent samtidigt som den totala bryggerimarknaden minskade två procent. Det betyder att Spendrups fortsätter att vinna marknadsandelar.

Här finns dock ett volymproblem, speciellt på vatten-

sidan. Debatten om flaskvattnet i kommunerna har lett till att vattenmarknaden minskat med tolv procent. Men Spendrups Lokavatten är vinnaren och har ökat sin marknadsandel med 2,5 procentandelar till 31,5 procent trots att danskägda Carlsberg storsatsat på att marknadsföra Ramlösaprodukter.

På läskområdet där totalmarknaden ökat två procent gör Spendrups ingen värdering av sina marknadsandelar.

På öl vann Spendrups 0,5 procent mer marknadsandelar och har nu 29 procent. På ölområdet så fortsätter exporten till gränshandeln att öka bedömer Spendrups trots att flera undersökningar och tullens uppgifter tyder på motsatsen. Spendrups ölexport till gränshandeln ökade tio procent.

Bo Joffer
023-936 75
bo.joffer@dt.se

Arbetsbladet 081117

Carlsberg tappar öl i Ryssland

Carlsberg räknar med lägre försäljningsvolym på den ryska ölmarknaden under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2007, framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget skriver att det för 2008 som helhet väntar sig en tillväxt för den ryska ölmarknaden som uppgår till 1-2 procent. Tidigare indikationer från bolaget låg på en tillväxt på 5 procent.



Säljer
sämre.

DIREKT FOTO: SCANPIX

SvD 081006

Ölet flödar i tysk Afghanistantrupp



Gott även i krig.

FOTO: AP

STOCKHOLM

Tysklands truppstyrka i Afghanistan satte i fjol i sig omkring en miljon liter öl och närmare

70 000 liter vin,

rapporterar den brittiska dagstidningen The Guardian från Berlin där uppgifterna väckt uppseende.

För de 3 600 tyska Isaf-soldaterna blir det i genomsnitt 278 liter öl och nästan 20 flaskor vin per person. Vid en Natokonferens om Afghanistan konstaterade någon att "somliga dricker öl medan andra riskerar livet", skriver The Guardian. (TT)

Flaskposten 1960 nr 4

JULÖLET

hedniskt inslag i det kristna julfirandet

Att julen firas till minne av Jesu födelse och betraktas som årets största kyrkliga fest vet ju alla. Men däremot är det väl inte så många som reflekterar över att julen, såväl i vårt land som i våra grannländer, är förbunden med en mängd egendomliga sedvänjor och bruk, som tyder på att den från början varit en uråldrig hednisk midvinterfest, som vid kristendomens införande ersatts med firandet av Jesu födelse. Med förunderlig seghet har dessa hållit sig kvar ända fram till vår moderna tid även om de nu mist sin ursprungliga betydelse.

Julen går tillbaka till stenåldern

Dessa ålderdomliga julseder gäller framförallt mat och dryck och då i första hand julgröten, julbrödet och julölet. Dessa tre har i alla tider omgärdats med sådan mystik och sådana ceremonier att man måste antaga att de en gång utgjort offergåvor till gudomligheter vilkas ynnest man velat försäkra sig om. Detta gäller i all synnerhet julölet.

Dryckeshorn från 500-talet e. Kr., funnet vid Igelsta, Söderby-Karl i Uppland. Hornet prydes av silverplåtar och förgyllda bronsornament. Foto ATA.



En dansk forskare på detta område, *Hans Ellekilde*, anser att dessa oblodiga offer riktats till närboende *jordiska* gudomligheter, vättar, med begränsad makt, svarande mot stenålderns gudomsbegrepp, men däremot ej mot bronsålderns *himmelska* solgudar eller järnålderns *storgudar*, vilka fordrade blodiga offer. Julgröten, julbrödet och julölet, som allesammans är jordbruksprodukter, synes alltså vittna om att den hedniska julen uppstod redan under stenåldern, åkerbrukets genombrotts-tid.

Julbrygden en mystisk ceremoni

Den mystik som omgav julölet och den nästan exalterade spänning man befann sig i när man skulle brygga detta har skildrats av den norske författaren *Arnold Nordal*, vilken som liten pojke varit med om detta arbete. »Har man haft tillfälle att vara med om den högtidliga handling som heter brygning av julöl på gammaldags vis», skriver han, »så inser man att det ligger århundradens tradition bakom den. De många ceremonier och tacknamn, som annars mycket prosaiska bönder tar till vid detta arbete, de många underliga ord och handlingar som de inte själva kan förklara, tyder på att konsten att brygga öl har sina rötter långt tillbaka i tiden.

Det var både högtidligt och romantisk att vara med vi kölnan under mörka, långa vinterkvällar, och vi fick en förkänning av den helg som förestod redan när vi drog till skogs för att bryta enris till julölet.

Äntligen kom den stora dagen då ölet skulle bryggas. Över allt och alla låg det en stämning av högtid, som kunde stiga till andakt. Det var en intressant, men riskabel dag för oss ungar. I vår iver att

Dryckeshorn av trä från 1300-talets förra hälft, påträffat i Uppland. Foto ATA.



hjälpa till kunde vi göra vissa fatala missgrepp som gjorde farfar både ond och orolig. Vi kunde exempelvis råka säga att bryggkitteln *kokade* i st. f. *lete*. Vi kunde göra flera sådana fel, men vanligtvis bara en gång. För även om det inte sades direkt, så märkte vi tydligt att det var något som man måste akta sig för att göra i fortsättningen.»

Stål och flinta och sura miner

Sådana rituella och magiska ceremonier företogs i större eller mindre utsträckning överallt i mera avlägsna bygder, och de tjänade givetvis till att hålla borta de onda makterna (onda vättar och öltörstiga troll), så att de inte skulle komma åt att förstöra brygden och därmed julglädjen, ty utan ett gott öl blev det ingen jul.

Så här kunde det gå till i en Smålandsbygd när man ville vara på säkra sidan. Först satte man upp två skäror eller liar i kors över dörren till storstugan där brygden vanligen försiggick. I botten på bryggkaret lades två käppar av flygrönn, hednatidens heliga träd, likaledes i kors, och en slidkniv eller annat stål. På botten av rostbyttan (silkkaret) lades ett föremål av silver samt stål och flinta. Kunde man anskaffa en »åskvigge» (flintyxa) hade man fått fullständig garanti för att trollen inte skulle suga musten ur vörten. Före jäsningen lade



Att sagan om Ljungby horn och pipa är en vandrings-sägen framgår av ovanstående tavla i Våxtorps kyrka i Småland. Den berättar att trollens klippa syntes stå på fyra stolpar i julnatten och »Huru Högwälborne Herren på Edh reste om Jula natt till thetta Heliga Tempell och när han kom till Trolla Klippa kom en Jungfru och drack Herren til med ett horn, som hade 300 färgor och han tog hornet med den vänstra handen och slog drägen efter sig och grep till swärdet med den högra och högg halsen av henne, och han red till Kyrkian och the andra trällen följde efter at taga hornett men kunde intet bekommat.» Foto Nordiska museet.



Husets beskyddare var bolvätten, nissen eller tomten. Det är Viktor Rydberg med sin dikt, Jenny Nyström med sina julkort och inte minst den moderna affärsreklamerna som gjort honom till julens speciella symbol.

man korslagda stålknivar i jäskaret och bredvid dem åskviggen.

Den som bryggde skulle dessutom, som Nordal också berättade, uppföra sig på rätt sätt. På en del håll skulle han eller hon vara tyst och se ful och tvär ut, och ingen obehörig fick vara med under brygden. Men när jästen lagts i, måste man hjälpa ölet att komma i gång genom att hojta och föra oväsen av alla krafter och hoppa och dansa kring jäskaret.

Det var mycket annat man skulle göra eller inte göra om brygden skulle lyckas. Man skulle t. ex. elda så att bryggkitteln började koka på nordsidan. Det var en olycka om man råkade sparka till veden, för då skulle det bli slagsmål på julgillet.

Julbordet skulle stå dukat till trettondedagen och där hade den fyllda ölstånkan sin givna plats. Julbord i Delsbogården på Skansen. Foto Nordiska Museet.





Ljungby horn och pipa. Foto ATA.

Öloffer till husets vättar

Lyckades brygden skulle man genom ett offer tacka bolväkten, husets beskyddare, som troddes ha sin bostad i spisen. På Vestlandet i Norge skedde det genom att hälla något av det första ölet på härden och i varje hörn av eldhuset. Även i Skåne »vattnade man de goda vättarna» genom att på julaftonen slå ut öl i stugans vrår samt i stall och ladugård där tomtensissen höll till. Vanligast var det dock, särskilt i Norge, att offra julöl till gårdens sten, gårdens träd eller gårdens gravhög, där de »underjordiska» ansågs bo.

Att även dessa firade julen med festligheter framgår av olika sägner, av vilka den om Ljungby horn och pipa torde vara den mest kända. Denna sägen berättar att Trolle-Ljungbys husmor Sissela Ulfstand en julkväll sände en ryttare till den s. k. Maglesten för att utspeja trollens julfest under stenen, som då var upplyftad och vilade på guldpelare. Trollen bad honom dricka ur deras horn och blåsa i pipan, men han slog ut drycken och red hem med dyrgriparna, vilka ännu finns att beskåda på slottet.

Anna med kanna och Tomas bryggare

Julölet fick inte bryggas för tidigt. I Småland skulle brygden göras efter slakten, annars »dog» ölet och fick dålig smak. På en del håll skulle det emellertid vara färdigt att avsmakas på Annadagen, som på svenska och norska runstavar betecknas med en ölkanna. På andra håll skulle brygden företagas på denna dag enligt versen:

Anna med kanna
tre veckor före jul,
Anna med kanna
är tid att brygga julöl.

I så fall blev det Tomasdagen den 21 december som ölet skulle avsmakas. Då inbjöds även granarna, och det blev en hel liten förjulsfest mitt i

julstökets. Därför kallades denna dag i Norge för »Tomas bryggare» och på Gotland »Tomas fylltunna».

Hur vikingarna drack jul

I de fornnordiska sagorna och skildringarna från vikingatiden heter det att man »drack jul». Snorre Sturlasson har berättat om hur de stora midvinterfesterna gick till i Norge på senhednisk tid. Det var urgammal sed att bönderna samlades i hovet, dvs. templet, till blot, ett offergille under en jarls eller annan hövdings ledning. Sedan man ätit offerdjurens kött bars ett »full», dvs. ett bräddfyllt horn med öl, runt elden. Gillesvärden tog så hornet och invigde drycken med orden: »Odens full till seger och makt för vår konung», drack sedan av hornet och sände det runt bordet, där var och en tog sig en klunk under upprepande av dessa ord. På samma sätt dracks Njords och Frejs horn för äring och fred. Efter Brages horn tömdes även horn till avlidna släktingars och vänners ära. Det kallades att dricka »minne».

Enskilde anser att Snorre missförstått sina norska sagesmän när han talar om Bragehornet, vid vilket man plägade avlägga högtidliga löften om stordåd. Brage var nämligen en obetydlig gud. I stället för »Braga-full» borde stått »Bragar-full», som betyder »den ypperstes horn» och utan tvivel syftar på Tor, den yppersta och mest populära av alla gudar, med vars bistånd det skulle bli möjligt att infria löftet.

Hedniska riter kristnades

När kristendomen infördes var man klok nog att inte förbjuda minnesdrickningen, men den anpas-



— Den här posten från de skeppsbrutna är alltid så tung, Bilden ur Aftonbladet.

sades efter den nya läran, varvid de hedniska gudarna ersattes av Kristus, Jungfru Maria och olika helgon, vilka man skulle tacka för »äring och fred». Denna sed var allmän under hela den katolska tiden, och bland allmogen levde den kvar ända in på 1800-talet. I Väreud t. ex. började gillet med drickandet av Guds åminnelseskål, och därvid gick hornet eller kannan laget runt. Först därefter kunde gästerna dricka varandra till.

Det är alltså inte så underligt att julölet i folktron besitter stor helgd och kraft, så mycket mer som ölets stimulerande och vid större förtäring rusande inverkan av alla primitiva folk uppfattats som uppenbarelsen av en övernaturlig makt, som är inneboende i drycken.

Julölet i fruktbarhetskulten

Att julölet tillskrevs övernaturliga egenskaper var en följd av denna uppfattning. I Unnaryds socken i Småland, där man trodde att änglarna under julen gästade huset, skulle för deras räkning mat kvarlämnas på julbordet, och sedan var och en

druckit sitt lystmäte av julölet skulle ölstånkan fyllas på nytt och stå kvar till trettondedagen, som kallades farängladagen. Detta öl kallades ängläöl, och med det bestänktes kreaturen och åkrarna, så att de onda makterna hindrades att göra dem skada och en god skörd säkrades.

I Fru Alstad socken i Skåne gömdes såväl julbröd som julöl till första vårbruksdagen. Då samlades allt gårdens folk framför husets dörr, där husmodern kom ut, klädd i full söndagsstass, med en korg, fylld med julbröd, smör, ost och påskägg, samt en träflaska med julöl. Alla skulle äta och dricka härav sittande på plogåsen.

Detta var den sista utlöparen av en uråldrig fruktbarhetsrit som ingenting hade att göra med den kristna julen men så mycket mer med våra äldsta religiösa föreställningar.

Harald Thunaeus

🕒 Bryggeriet såldes 1932

Grunden till Carnegie lades när skotten David Carnegie 1803 grundade handelshuset D. Carnegie & Co AB i Göteborg. 1932 såldes verksamheten som kanske gjort namnet Carnegie mest känt - porterbryggeriet.

På 1980-talet blir Carnegie investmentbank. Med huvud-

ägaren Erik Penser expanderar bolaget till Danmark, Syd-europa, London och New York. Carnegie noterades på Stockholmsbörsen 2001.

Carnegies uppdragade finansiella konstigheter har också fått politiska följder. Regeringens expert i försäljningen av statliga bolag,

Carnegies före detta vd Karin Forseke, avgick hösten 2007.

Kort därpå följde Mats Odells statssekreterare Urban Funered efter, tidigare chef för kontrollverksamheten på Carnegie.

Källa: Carnegie



En firma med anor sedan 1800-talet. FOTO: GUNNAR LUNDMARK

Till detta nummer av medlemsbladet har

Sören Borgström tillhandahållit det översta urklippet på s. 11, urklippet på s. 18 och urklippet om Spendrups på s. 19.

Övriga urklipp har tillhandahållits av undertecknad.

Sören har också tillhandahållit artikeln om julölet.

Etiketterna på sista sidan har tillhandahållits av Henrik Unnerbrant.

Till alla andra som har tillhandahållit material framför undertecknad

ett tack och vill meddela att det inte fanns plats för mer den här gången.

Redaktören

