

BRUGGERIKLUBBEN:s medlemsblad — nr 2-1992



Alltid lika gott...

Ett glas öl smakar alltid lika bra — i sommarhettan, till maten eller som läskedryck... men drick det lagom kallt, 8 à 10 grader.

AKTIEBOLAGET MALMÖ FÖRENADE BRYGGERIER

BRYGGERIKLUBBEN - FÖRENING FÖR SAMLARE OCH BRYGGERIINTRESSERADE

KLUBBEN BILDADES 1982 OCH BESTÅR AV PERSONER I SVERIGE, NORGE,
ISLAND OCH FINLAND MED ETT AKTIVT INTRESSE FÖR BRYGGERIINDUSTRIN.

STYRELSE: SÖREN BORGSTRÖM (ORDFÖRANDE), UNO LILLEVARIS (SEKR),
BJÖRN HARNBY (KASSÖR), GUNNAR LINDBERG OCH HELGE HOFF.
SUPPLEANTER: SVEN LAGERQVIST OCH OVE GRIP.

MEDLEMSBLADETS REDAKTÖR: BJÖRN HARNBY. (TEL: 031-269404)
BRYGGERIKLUBBENS MEDLEMSBLAD UTKOMMER I REGEL 4 GGR/ÅR.
MANUSSTOPP: 10/3, 10/6, 10/9 OCH 10/12.

FÖRENINGENS POSTGIRO: 37 74 32 - 0. (TEL: 031-269404)
FÖRENINGENS BANKGIRO: 5304 - 6942.

ADRESSER: SÖREN BORGSTRÖM, RUNVÄGEN 6, 137 55 VÄSTERHANINGE.
UNO LILLEVARIS, FANJUNKAREVÄGEN 16, 632 33 ESKILSTUNA.
BJÖRN HARNBY, TORSVÄGEN 8, 433 61 PARTILLE

REDAKTÖRENS SPALT

Hej igen

Nu äntligen har vi fått vårt härliga sommarväder. Fotbolls-EM är just avslutat, vilket gav oss glas-samlare ett öl-glas med en vacker EM-dekor, och semestern står inför dörren.

Vad kan då mer önska?

Kanske att någon av klubbens drygt 40 samlande medlemmar vaknar upp ur dvalan och tar ett ordentligt tag för att hjälpa till med allt det arbete som måste göras i en förening. Huvudlasset dras idag av två man, med spridda punktinsatser från någon enstaka medlem - vilka är varmt välkomnade. Sören lägger ner mycket arbete på att skaffa fram etiketter till oss medlemmar och på att ordna med våra års- och samlarmöten. Det krävs mycket organiserande för att allt skall klaffa.

Jag har sedan en längre tid tillbaka aviserat att jag tänker sluta som redaktör för vårt medlemsblad efter nr3 -92 (alltså nästa nummer). Jag efterlyser någon som är villig att ställa upp och ta över efter mig. Skrivkunnigheten tycks dock vara dålig i

Fortsättning sidan 4.



Ordföranden har ordet!

Västerhaninge i Juni 1992.

Bäste läsare, samlare och stödjare.

Den härliga årstiden har anlänt, om än kanske i torraste laget just nu (8/6).

De 22 deltagarna vid träffen i Vimmerby, hade förutom ett underbart väder, även några trevliga timmar på ÅBRO Bryggeri. Den efterföljande middagen bjöd ÅBRO på, liksom drycker till kvällens samvaro. Sannerligen en dag att minnas.

Från deltagarna och klubben framföres härmed ett stort TACK till ledningen för ÅBRO Bryggeri och till värdarna Lennart Anemyr och Roland Larsson.

Ett tack går även till Appelfoftska, Banco, Falcon, Pripps, Sofiero och Spendrups, som skänkt drycker och reklammaterial till deltagarna vid träffen i Vimmerby.

Vi närmar oss nu med raska steg, den största " manifestationen " i klubbens historia. Det är som du nog vet vid det här laget, vårt 10-årsjubileum som firas den 19 - 20 September hos SPENDRUPS i Grängesberg.

Styrelsen har beslutat och fått godkännande från SPENDRUPS, att inbjuda representanter från våra stödjare (sponsorer). Vi hoppas att de som hörsammar inbjudan kommer att bidra till en hög och glad stämning. De representerar ju i så fall en samlad och gedigen kunskap om den bransch som är föremål för vårt intresse.

Du som är samlande medlem, får din inbjudan i början av Augusti och denna gång gäller det att svara positivt och snabbt, ty tillgången på bäddar är relativt begränsat i Grängesberg i September. Vårdshuset Stopet, är det enda alternativ jag känner till f.n. och där har vi reserverat så många bäddar vi kan få.

Det blir alltså något av " först till kvarn " om man vill vara med.

Jag önskar dig en lång, skön och härlig sommar.

Med svala sommarhälsningar.....

Löven

REDAKTÖRENS SPALT.... forts från sidan 2

vår klubb, ty ingen tycks tydligen tro sig klara av det. Vi kanske skall lägga ner medlemsbladet. Det fyller kanske ingen funktion längre. Folk kanske inte läser det längre. Det viktiga är uppenbarligen att etiketterna kommer, och det går väl alltid att fixa ändå.

I övrigt kan berättas att vi denna gång fortsätter med vår miniserie om MALMÖ:s Bryggerier.

Denna gången är det Richters Bryggeri som beskrivs lite närmare.

På återhörande Sverige, varhelst ni än är.

NYA MEDLEMMAR:

85. Sven-Olle Svensson, Laholm
Stödjande medlem.

86. Rickard Laisfeldt, Kalkällgatan 1, 930 30 Ursviken
Samlarområden: Etiketter, annat till öl hörnade saker
som tröjor, glas o.dyl.

MEDLEMMAR SOM SLUTAT:

19. Göran Johansson, Primarom Smakservice - upphört med sin
verksamhet gentemot bryggerier.

50. AB Pripps Bryggerier, Sundsvall - Upphört

ADRESSÄNDRING:

10. Björn Harnby, Torsvägen 8, 433 61 Partille, Tel 031-269404

PRESSKLIPP

saxat från veckans affärer

DANMARK

AUTOMATISK EXPORTÖL

Det danska bryggeriet Faxe Jyske är framgångsrikt på många exportmarknader, men har det trögt i Sverige.

□ KÖPENHAMN (Veckans affärer). Kanske kan den här "tänkande" öl-automaten bli nästa exportartikel från danska bryggerikoncernen Faxe Jyske. I dag hjälper den törstande resenärer på Kastrup att omvandla klirrande mynt i olika valutor till skummande danskt öl.

Ölmaten, som sedan en tid finns på plats i utrikeshallen på Kastrup i Köpenhamn, accepterar såväl danska som norska och svenska kronor, samt dessutom tyska och engelska mynt. Blandningen spelar ingen roll, automaten räknar ut hur många centiliter öl pengarna ger till.

ÖLOMATEN på Kastrup är en prototyp, men enligt Per Back, försäljningschef hos Faxe Jyske, är intresset från utlandet redan stort.

De två bryggerierna Jyske, med Thor och Ceres, och Faxe fusionerades 1989. Koncernen hade det första halvåret i år en omsättning om 635 miljoner Dkr. Resultatet före skatt var 1,3 miljoner Dkr. I våras förvärvade Faxe Jyske resterande 75 procent i försäljningsbolaget Centre Nordique d'Alimentation i Frankrike. Dessutom har koncernen nyligen startat ett helägt dotterbolag i England. Det ska fungera som försäljningsbolag för de danska produkterna, men äger också 68 procent i Liverpool-bryggeriet Robert Cain Ltd.



Dansk automat för första flygresenärer.

EXPORTEN STÅR FÖR ungefär hälften av Faxe Jyskes omsättning, av ölet går hela 63 procent på export. I Tyskland, den viktigaste enskilda marknaden, och Italien skördar man nya framgångar. Svårare har Faxe det på den svenska marknaden.

"Faxe var länge det största importerade märket på den svenska marknaden, men möter nu hårdnande konkurrens, speciellt på prissidan", säger exportdirektören Claes Nielsen.

Faxe har sålts i Sverige de senaste tio åren och har, till skillnad från Carlsberg och Tuborg, aldrig tillåtit licensbrygning i Sverige. För att möta försäljningsminskningen i Sverige ska det danska bryggeriet nu satsa på ett förbättrat distributionsnät.

EWA SVENSSON

SPENDRUPS

Ingen kompensation att vänta för Wårbyförvärv

Med den klarsyn backspegeln ger kan det nu konstateras: Spendrups begick en rad misstag när KF:s Wårbybryggeri förvärvades för ganska exakt två år sedan.

Det allvarligaste var troligen att så snabbt ta beslutet att slopa varumärket Wårby i hela sortimentet. Bröderna Ulf och Jens Spendrup över-skattade uppenbarligen kraften i det egna familjenamnet. Det här stack i ögonen på rättrogna kooperörer, stolta över Wårbynamnet. Och de var inte sena med att ge igen -

de lät sina nya beställningar gå till Pripps. Därtill fanns också andra goda skäl. Pripps och dåvarande VD, Hans Källenius, nu VD i Procordia Beverages, var inte sena att attackera föreningarnas inköpare med generösa erbjudanden om rabatter och säljstöd i en omfattning där nu skuldtyngda Spendrups hade svårigheter att hänga med.

Försvagad position

Allvarligare är kanske att marknadspositionen ändå försvagades. Försäljningen av öl var 1990 oförändrad, men på en expansiv marknad. Och

läskförsäljningen gick ned med 8 procent. Spendrups betalade också alldeles för bra för Wårby, ca 350 Mkr, efter KF:s mycket smarta upplägg av försäljningen. Genom att endast antyda att bryggeriet, möjligen, var till salu lockades mängder av spekulanter, utländska bryggare som Heineken liksom placerare som Anders Wall - med ett förflutet i pilsnärningen.

I sin besvikelse låter nu bröderna Spendrup antyda att KF begår kontraktsbrott när föreningarna lägger sina beställningar hos konkurrenterna.



Spendrups kursutveckling har drabbats hårt av Wårbyförvärvet.

Detta avisas med viss skärpa från KF-håll. Thord Morén, KF:s förhandlare i Wårbyaffären, påpekar t ex att konsumentkooperationens dagligvaruhandel bedrivs av 135 autonoma föreningar, som inte tar centrala diktat av den karaktären.

"Av det skälet är ett sådant förbehåll i kontraktet en ren orimlighet", säger han.

HANS-OLOF ENGLUND

En njutning för gommen en fest för ögat



I butiken, på restaurangen, i hemmet . . .
överallt uppmärksammas *den nya given*.
Så fort populära törstsläckare kommer
på tal är dagens stora samtalsämne de
nya alfolieetiketterna med Malmö motiv
för Malmö Pilsner och Malmö Lager.

Varje etikettglänsande flaska ger oss en
trevlig omväxling i vardagen med det
oföränderligt goda ölet från den skånska
metropolen.

Den nya etikettgiven stimulerar nyfiken-
heten men det viktigaste är att den
framhäver dryckens förnäma karaktär.
Precis som det skall vara för en festlig
vardagsdryck.



AKTIEBOLAGET
MALMÖ FÖRENADE BRYGGERIER
MALMÖ

* med Ersaton-tevck, förstås. . .

Öl till maten — PILSNER, LAGER eller RICHTERS LJUSA efter tycke och smak — är den bästa måltidsdrycken. Men vet Ni, att Ni kan sätta en extra pikant smak på många maträtter genom lite öl?

ÖL i maten

"HASSELBACKARE"

½ kg fin strömming eller småsill.
Lag: 2-3 msk god ättika, 2 dl PILSNER, 1 lagerblad, 8-10 kryddpepparkorn, 4-5 sockerbitar, salt, massor med dill. Den rensade urbenade strömmingen gnides med salt och rullas ihop. Lagen blandas till i en kastrull. Strömmingen lägges i, får sakta koka upp och därefter koka ett par min. Låt kallna i spadet.



Kom ihåg att ta hem PILSNER, LAGER eller RICHTERS LJUSA från
AB MALMÖ FÖRENADE BRYGGERIER



ÖL i maten

Öl till maten — PILSNER, LAGER eller RICHTERS LJUSA efter tycke och smak — är den bästa måltidsdrycken. Men vet Ni, att Ni kan sätta en extra pikant smak på många maträtter genom lite öl?

BRYNT FLÄSKKORV I ÖL (4 pers).

4 mindre kokkorvar, 2 msk margarin till bryning, 1 flaska PILSNER eller LAGER, 1 bukett (=1 kvist timjan, ½ lagerblad, 3—4 persiljekvistar, som vikas om och blindas ihop). Skölj och nagga korven med stoppnål. Doppa den ett par gånger i kokande vatten så brister ej skinnet så lätt under stekningen. Bryn korven över svag värme 5—6 min. Vänd den då och då. Späd därefter med ölet, lägg på "buketten" och låt korven småkoka 12—15 min eller tills ölet kokat ihop. Serveras med fint potatismos eller god potatissallad.



ÖL till maten

Kom ihåg att ta hem PILSNER, LAGER eller RICHTERS LJUSA från
AB MALMÖ FÖRENADE BRYGGERIER



RICHTERS BRYGGERI AKTIEBOLAG

MALMÖ



SÄRTRYCK UR VERKET

"SVERIGES HANDEL OCH INDUSTRI"

AFD. MALMÖ REDIGERAD AF A. U. ISBERG



•SVERIGES HANDEL & INDUSTRI•, STOCKHOLM

RICHTERS BRYGGERI AKTIEBOLAG

Grundläggaren af Richterska bryggeriet i Malmö var bryggaren *Carl August Richter*, född i Kristianstad den 25 januari 1828. Af tidig lust för affärslifvet utbildade han sig härför dels hemma dels i Lübeck och Hamburg, kom på hösten 1852 från denna senare stad till Malmö, och idkade under åtskilliga år spannmåls- och diversehandel i kompaniskap med handlanden, sedermera bryggaren, och stadsmäklaren Håkan Thomée uti Fougstedtska gården n:r 372 vid Stora Torget. Sedan han den 23 juni 1855 förvärfvat sig burskap och, med Thomées borgen för sex års skatter, den 7 påföljande juli burbref å bryggerihandteringen, blef han äfven delägare



Axel Richter

i det Thoméeska bryggeriet vid Stora Torget, men utträdde ur kompaniskapet med Thomée den 1 oktober 1858.

Bryggaren Carl August Richter, som sedan den 3 juli 1857 var gift med Anna Charlotta Hasselquist, dotter af handlanden i Kalmar P. Hasselquist och Christina Hammar, hade



S. Axelson



Axel G. Richter



D. Hjorth

på offentlig auktion den 14 september 1858 för 30.000 rdr rmt inköpt handlanden Carl Magnus Möllers konkursbos fastighet n:ris 841—844, adressn:r 36 Djeknegatan, och inne på gården till denna fastighet lät han inrätta eget öl- och porterbryggeri, som den 1 oktober samma år började sin verksamhet. Den 1 april 1864 försålde August Richter för 44.000 rdr rmt fastigheten och bryggeriet till sin yngre broder *Axel Edvard Theodor Richter*, som, född i Kristianstad den 15 juli 1837, i november 1852 kommit från Jönköping till Malmö och innehaft bokhållarebefattningar hos Thomée och Richter m. fl., sist hos den ansedde fabriksidkaren M. G. Ryberg, hans blifvande svärfader. Efter bryggeriets försäljning begaf sig August Richter till London för idkande af större handelsverksamhet.

SVERIGES HANDEL OCH INDUSTRI



Exteriör af bryggeriet



Gårdsinterior

RICHTERS BRYGGERI AKTIEBOLAG



En af jäskällrarne

juni — utfärdades den ännu gällande förordningen angående utvidgad näringsfrihet, hvilken blef af en genomgripande verkan för hela det svenska näringslivet.

Bryggerirörelsen bedrefs i sin helhet i fastigheten vid Djeknegatan ända till slutet af 1889, då den egentliga delen af verksamheten förlades till det af Axel Richter å därför inköpta tomter i kvarteret n:r 37 c Tjädern inom Möllevångsområdet i uppbyggda tidsen-



En af malsalarne



Maskinrum

Den 11 juni 1864 vann *Axel Richter* burskap som bryggare, och den 18 i samma månad aflade han inför magistraten borgareeden och fick burbref å handteringen, sedan konsuln A. C. Holm lämnat föreskrifven borgen för sex års skatter. Bryggaren *Axel Richter* var en af de sista, som enligt äldre bestämmelser vunno borgerskap eller rätt att idka näringsverksamhet i staden, ty samma dag som han blef borgare — den 18

ligt inrättade bryggerietablissemmentet. År 1897 öfverflyttades äfven tappningsafdelningen och mälteriet till det nya bryggeriet, och samma år utfördes därstädes en modern kylmaskinanläggning och en del förbättringar samt försågs hela etablissemmentet med elektrisk belysning. Påföljande år uppfördes ett större mälteri, hvar till maskineriet levererades af en af Tysklands förnämsta maskinfirmor.

Affären ombildades den 3 maj 1897 till aktiebolag under namn af *Richters Bryggeri Aktiebolag*, till hvars styrelse utsågos hrr *Axel Richter*, ordförande och verkställande direktör, samt grosshandlarne S.



Pontus Andersson

Axelson och D. Hjorth. Bolagets disponent blef hr *Axel Gottfrid Richter*, hvilken, född den 24 juni 1868, sedan den 1 juli 1895 varit delägare i affären.

Axel Richter, gift sedan den 15 oktober 1865 med *Caroline Ryberg*, dotter af fabriksidkaren *M. G. Ryberg* och *Petronella Carolina Adrian*, afled den 22 oktober 1904 och efterträddes som verkställande direktör af sin förenämnde son *Axel G. Richter*, sedan den 20 december 1901 rumänisk konsul i Malmö. Sedan den 1 februari 1903 innehafves bryggmästarebefattningen af hr *Pontus Andersson*, förut anställd vid det stora *Lyckholmska bryggeriet* i Göteborg.

Richters Bryggeri Aktiebolags tillverkningar omfatta uteslutande pilsner- och lageröl, hvilka ölsorter tillvunnit sig allmänhetens odelade och ampla erkännande. Omsättningen af maltdrycker under det sista räkenskapsåret — från den 1 oktober 1903 till och med den 30 september 1904 — utgjorde 1.308.670 liter.



**MALMÖ BRYGGERI A.-B. OCH
MINERALVATTENFABRIKS A.-B.
ALMBACKEN**

MALMÖ

**SÄRTRYCK UR VERKET
"SVERIGES HANDEL OCH INDUSTRI"
AFD. MALMÖ REDIGERAD AF A. U. ISBERG**



MALMÖ BRYGGERI AKTIEBOLAG OCH MINERALVATTENFABRIKS AKTIEBOLAGET ALMBACKEN

Inne på gården till Fougstedtska fastigheten, lydande under n:r 372, III, i kvarteret n:r 48 Claus Mortensen vid Stora Torget, fanns år 1839 ett svagdricksbryggeri, som drefs af fastighetens ägare, handlanden och kommendantsskreteraren i Malmö *Olof Elias Malmros*, hvilken år 1812 vunnit burskap som handlande. Vid dennes den 9 augusti 1841 inträffade död öfvergick såväl fastigheten som bryggeriet till änkefru *Andrina Malmros*, född *Wollmar*, men såldes af henne redan den 22 augusti 1842 till äldste sonen handlanden *Jacob Johan Malmros*, hvilken den 12 oktober 1839 förvärfvat sig burskap å handel.



W:m Luttröpp

Efter denne öfvertogs genom köp den 27 juni 1845 såväl fastigheten som bryggeriet af handlanden *Alexander Thomée*, hvilken dock först den 10 mars 1849 skaffade sig burskap å bryggerihandteringen. Innan denne i maj 1857 med familj lämnade Malmö för



Carl Fougstedt

att ägna sig åt ny affärsverksamhet i Stockholm, öfverlät han bryggeriet till sin broder handlanden *Håkan Thomas Thomée*, hvilken erhöi burskap som bryggare den 23 oktober 1858 och fortsatte bryggerirörelsen till början af året 1867.



L. Faxé

Den 24 mars 1860 försålde emellertid *Alexander Thomée* fastigheten n:r 372 jämte tillydande, invidliggande trädgårdstomter till handlanden *Carl Fougstedt*, som tillträdde fastigheten den 1 påföljande april. För öfvertagande af det *Thoméeska* bryggeriet, hvars verksamhet på grund af bristande rörelsekapital icke kunde fortsättas, bildades på initiativ af handlanden *Fougstedt Malmö Bryggeri Aktiebolag*, som konstituerades den 25 april 1867 och till hvars styrelse utsågos hrr handlandena *Wilhelm Luttröpp*, *Carl Fougstedt* och *Johan Henrik Lammers*.

SVERIGES HANDEL OCH INDUSTRI

Bolaget fick sin ordning af Kungl. Maj:t fastställd den 31 maj samma år och började sin verksamhet med ett aktiekapital af 50.000 rdr rmt. Såsom bolagets disponent fungerade hr Fougstedt ända till 1882, hvilket år den 29 november handlanden *Lorens Faxé* efter aflidne Lammers invaldes i styrelsen och samtidigt utsågs till bolagets verkställande direktör.

Bolagets verksamhet bedrefs i Fougstedtska fastigheten ända till år 1884. Omsättningen hade under denna tid i anseelig grad ökats, så att bolaget hade sett sig nödsakadt att gå i författning om uppförande af ett nytt tidsenligt bryggeri. Ute på Almbacken i Möllevången ägde bolaget ett från ägendomen Andreælund afsöndradt område å tillsammans 3 tunnland 3,8 kappland, af hvilka 9 kappland inköpts från bryggare Håkan Thomée den 1 mars 1867 och 2 tunnland 18,8 kappland från källarmästare David Lenander den 6 december 1873. Å en del af detta område lät bolaget



Oscar Ohlson

åren 1883—1884 uppföra det nuvarande bryggerietablissemmentet samt dit öfverflytta bryggeriverksamheten sistnämnda år.

På bryggeriets inredning och tillgodoseende med förstklassiga och tidsenliga maskiner och apparater hafva alltifrån bryggeriets uppförande inga kostnader sparats. Under åren 1893—1896 uppfördes bl. a. tvänne större öfverjordiska källare, anskafades ny ångmaskin och ång-



Hartman Schutt

panna, maskiner för elektrisk kraft och belysning, en större kylapparat anläggning enligt Lindes system samt uppfördes och inreddes nya tidsenliga buteljsköljnings- och aftappningslokaler, kontorsbyggnad o. s. v.

Till de framgångar, bolagets ölsorter tillvunnit sig å den allmänna marknaden, har naturligtvis i icke ringa mån bidragit det utmärkt goda, naturliga vatten, hvilket bryggeriet erhåller från en å området anlagd artesisk brunn.



Edvin Schutt

"Malmö bryggeri" — såsom det allmänt benämnes — tillverkar lager-, pilsner- och hvittöl samt pilsnerdricka.

Omsättningen af maltdrycker under räkenskapsåret den 1 oktober 1903 — den 30 september 1904 uppgick till 1.266.000 liter.

Bolaget, som fick sin förnyade bolagsordning fastställd af Kungl. Maj:t den 18 februari 1888 och hvars aktiekapital i enlighet därmed skall utgöra minst 150.000 kronor och högst 300.000 kronor, äger för närvarande ett tecknad och inbetaldt aktiekapital af sistnämnda belopp. Dess styrelse, som har sitt säte i Malmö, utgöres sedan 1882 af hrr *Luttröpp*, *Fougstedt* och *Faxé*. Bolaget antog den 1 juli 1900 hr *Oscar Ohlson* till dispo-

MALMÖ BRYGGERI A.-B. OCH MINERALVATTENFABRIKS A.-B. ALMBÄCKEN



Exteriör af bryggeriet



Gården

SVERIGES HANDEL OCH INDUSTRI

ment. Bryggmästarebefattningen innehades sedan 1880 af *Hartman Schutt*, men denne måste i slutet af 1903 på grund af försvagad hälsa lämna sin befattning och åtnjöt lifstids-pension af bolaget ända till sin död den 2 april 1905. Han efterträddes den 1 december 1903 af sin son bryggmästaren *Edvin Schutt*.



Maskin nr 10



Maskin nr 11

Sedan bolaget år 1893 lagt sig till med Lindes kallluftsystem och därigenom fått rymliga lokaler till öfvers, hvilka förut begagnats för isbehållare enligt det gamla kylningssystemet, hade bolagets verkställande direktör under många år närt den tanken att i



Brygghuset



Trommelmölteri

SVERIGES HANDEL OCH INDUSTRI

dessa lokaler inrymma en efter nutida fordringar inredd vattenfabrik, där fabriken förträffliga vatten och dess kylningsmetod skulle komma till sin fulla rätt.

För förverkligandet af denna plan konstituerades den 28 december 1900 *Mineralvattenfabriks Aktiebolaget Almbacken*, hvars stiftare voro hrr handlandena *Wilhelm Luttropp*, *Carl Fougstedt*, *Cornelius* och *Lorens Faxé*, fabriksidkaren *Chr. Gadd* och löjtnanten,



Buteljsköljningslokal



Aftappningslokal

numera kaptenen vid södra skånska infanteriregementet *Jacques Henrik Quensel*, och hvars styrelse sedan bolagets bildande utgöres af hrr *Luttropp*, *Fougstedt* och *L. Faxé*. Till ledare och öfvervakare af den nya fabriken inredning förvärvades kemieingenjören

Wilh. Björklund, kontrollant vid "De forenade bryggerierna" i Göteborg. Fabriken försågs med de mest tidsenliga maskiner och apparater från den val-



Lagerkällare

kända firman *H. J. Ohlssons Söner & Eftr.* i Malmö, som äfven verkställde deras uppsättande, och må bland de utmärkta apparaterna särskildt framhållas några större blandningsapparater, en kolonnapparat med själfreglerande kolsyrepump, en sterilisationsapparat med kylare samt åtskilliga kolreningsapparater. Fabriken, hvars kontrollant utgöres af ingenjör Björklund och som tillverkar olika slags

MALMÖ BRYGGERI A.-B. OCH MINERALVATTENFABRIKS A.-B. ALMBACKEN

kolsyreavatten, såsom vichy-, appollinaris-, selters- och sodavatten, samt läskedrycker och limonader, såsom socker- och champagnedricka, citron-, ananas- och apelsinlimonad o. s. v., utsläppte den 12 juni 1901 sina första fabrikat i marknaden.



Interiör af vattenfabriken



Interiör af vattenfabriken

Fabriken inrymmer en steriliseringslokal, ett kokrum för sockerkokning, ett särskildt rum för limonadberedning och berednings- eller fabrikationslokalen.

I sistnämnda lokal, en stor, ljus och luftig lokal med asfaltgolf och emaljmålade väggar och tak, stå till vänster alla maskinerna, tvänne saturationscylindrar på 300 liters rymd vardera och en om 100 liters rymd för mineralvatten. Bredvid på samma sida står en kontinuerligt arbetande s. k. kolonnapparat för limonadberedning, kolsyregaspump, gasuppsamlingsapparat, komprimator, vattenmätare m. m. Utmed motsatta långsidan stå alla tappnings- och buteljeringsmaskinerna.

En viktig faktor spelar här sköljningen af flaskorna. Denna är trefaldig: först sköljning i blöthjulet med varmt vatten och soda, sedan borstsköljning med maskinborstning och sist klarsköljning.

Fabriken, som är anlagd en trappa upp, är försedd med maskinelevator, hvarmed alla transporter äga rum.

Alla maskiner drivas med en elektrisk motor om 5 hästkrafter; all belysning sker med elektriskt ljus.

Fabrikens tillverkning kan under normal gång uppgå till 8 à 10.000 flaskor om dagen.

Bolaget, hvars aktiekapital skall utgöra minst 30.000 kronor och högst 90.000 kronor, har till verkställande direktör hr *L. Faxé*, till disponent hr *Oscar Ohlson* och till fabriksföreståndare hr *Edvin Schutt*.

