

# BRYGGERIKLUBBEN: o

medlemsblad - nr 3-1993



TRELLEBORGS BRYGGERI A-B.

1894-1944

2

## - BRYGGERIKLUBBEN -

FÖRENING FÖR SAMLARE OCH BRYGGERIINTRESSERADE  
\*\*\*\*\*

KLUBBEN BILDADES 1982 OCH BESTÅR AV PERSONER I SVERIGE, DANMARK,  
NORGE, FINLAND OCH ISLAND MED ETT AKTIVT INTRESSE FÖR BRYGGERI-  
INDUSTRIN

---

### STYRELSE:

Sören Borgström (ordförande), Uno Lillevars (sekr.),  
Björn Harnby (kassör).  
Helge Hoff och Ove Grip (övriga ledamöter).

Medlemsbladets redaktör: Ove Grip, tel: 026-12 82 85

Bryggeriklubbens medlemsblad utkommer som regel 4 ggr/år.

Manusstopp: 10/3, 10/6, 10/9 och 10/12

Föreningens postgiro: 37 74 32-0 (Tel: 031-26 94 04)

Föreningens bankgiro: 5304-6942 (Tel: 031-26 94 04)

### Adresser:

Sören Borgström, Runvägen 6, 137 55 Västerhaninge  
Uno Lillevars, Fanjunkarevägen 16, 632 33 Eskilstuna  
Björn Harnby, Torsvägen 8, 433 61 Partille  
Ove Grip, Bäverstigen 22, 803 41 Gävle

\*\*\*\*\*

## REDAKTÖRENS SPALT

.....

Hej!

Som konstateras även på annan plats i detta medlemsblad är sommaren(?) slut och har hösten redan kommit. Men etikett-samlandet tar ingen paus, åtminstone inte för mig. Jag besökte Halden i Norge en dag under min semestervecka på västkusten i Sverige, och passade då på att köpa en kasse med olika sorters norskt öl. Vartefter flaskorna dracks ur stoppades de ned i varmt vatten och vips blev det en ny etikett. Visst är det märkligt att man bara någon mil från svenska gränsen kan köpa öl som innehåller 4,75 volymsprocent alkohol på Domus (affären hette faktiskt Domus) medan vi i Sverige får hålla tillgodo med öl med max 3,5 procent i samma sorts affär. Jag förstår det inte riktigt.

Detta nummer är ganska späckat. Förutom en artikel om Trelleborgs Bryggeri finns en mängd protokoll och liknande, nämligen protokoll från styrelsemöte den 15 maj 1993 på m/s

Fortsättning sidan 4



# Redföranden har ordet!

Västerhaninge i September 1993.

Bäste läsare.

Nyligen " hemkommen " från Stockholm och årets höstträff med årsmöte och bryggeribesök på PRIPPS Bryggeri i Bromma, vill jag framföra mitt eget och klubbens varma tack till Hans Nordlov, som på ett trevligt och förtjänstfullt sätt tog hand om de 30 deltagarna. Ett stort tack går även till de av våra stödjare som skänkte öl och reklamglas till mötesdeltagarna, det vill säga, Appelfoftska, Banco, Falcon, Pripps, Sofiero, Spendrups och Åbro.

Det mesta som avhandlades denna dag finns på annan plats i medlemsbladet, medans årsmötesprotokollet kommer i nästa blad. När det gäller klubben, så är riktlinjerna inför nästa år redan dragna. Men det händer ju åtskilligt på öl- och bryggerinivå och om detta kan man läsa i dagspress och Svenska Bryggareföreningens tidning Bryggeritidningen.

Något som jag själv uppskattade förra hösten, var Stockholm BEER Festival. Denna återkommer i år den 5 - 9 Oktober och jag vill verkligen rekommendera de som kan att besöka densamma. Skillnaden mot förra året är att de tre stora svenska bryggerierna inte deltar. Detta har gett utrymme för utländska bryggerier och agenter för dessa i större utsträckning än tidigare. Övriga delar av den svenska ( öl- ) bryggeriindustrin deltar alltså och bland dessa finner vi Thimsfors Bryggeri och Zeunerts Bryggeri. Många nya öl och ölsmaker står att finna på denna fina BEER-festival.

Jag önskar alla våra samlare en god samlarhöst och uppmanar er alla att utnyttja alla möjligheter till att berika ert intresse med nytt material. Varför inte fotografera de där gamla byggnaderna som en gång var ett bryggeri ? Eller varför inte de som fortfarande är bryggerier eller vattenfabriker! Om vi hjälps åt, så kan vi hinna dokumentera det vi inte hunnit med ännu. Tag gärna också åt er av redaktörens uppmaningar i detta nummer.

På återseende och återhörande ..... till er alla från

REDAKTÖRENS SPALT.....forts. från sidan 2

Amorella och från styrelsemöte den 18 september 1993 hos Sören, kassarapport för tiden den 18 september 1992 - den 15 september 1993 med uppgift om medlemssituationen sistnämnda dag samt en verksamhetsberättelse. Dessutom finns lite annat smått och gott.

Besöket på Pripps i Bromma med åtföljande års- och bytesmöte blev ett mycket lyckat evenemang, som ni kan läsa mer om på annan plats. För min del blev utbytet bl.a. ca 350 nya etiketter, vilket jag är mer än nöjd med.

Jag har funnit några nya utländska ölsorter/öletiketter här hemma sedan förra numret av medlemsbladet, nämligen Brauhaus Amberg Pils, klass II (på Ica Alen i Söderhamn), Deininger Pils, klass II (på Hemköp i Falun) samt, på Systemet, Liefmans Frambozenbier (varunr. 1589), Lapin Kulta Jubileumsöl (varunr. 1510), New Zealand Draught (varunr. 1583), San Miguel och Hacker-Pschorr Oktoberfestmärzen. Jag skulle vilja föreslå att alla medlemmar som träffar på nya utländska etiketter meddelar mig sort samt när och var, så jag kan vidarebefordra uppgifterna i medlemsbladet.

Ha det så bra. Jag hoppas att vi alla får en bra samlarhöst/-vinter.

Redaktören

\*\*\*\*\*

KASSÖREN MEDDELAR

I detta utskick medföljer till varje SAMLANDE medlem ETT tygmärke och TVÅ dekalerna. Jag tycker att dekalerna blev mycket bra. Den blå färgen på tygmärkena blev lite mörk, men det är ändå ett snyggt märke.

Dekaler och tygmärken finns till försäljning bland medlemmarna för resp. 6 och 11 kr. Intresserade medlemmar kan kontakta mig per brev eller telefon. Betalningen skall göras till klubbens postgiro 37 74 32-0.

Kassören



STYRELSEMÖTE BRYGGERIKLUBBEN 93 05 15. Ombord på Viking-Lines' AMORELLA efter bryggeribesök hos Hartwalls i Kaarina utanför Åbo.

Närvarande: Sören Borgström ordf. Ove Grip ledamot, Uno Lillevars sekr.

§ 1. Mötet öppnades ordf. hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Förslag till dagordning godkändes.

§ 3. Till sekr. för mötet och att tillsammans med ordf. justera protokollet, valdes Uno Lillevars.

§ 4. Efterspelet till jubileumsmötet hos Spendrups i Grängesberg, kommer enligt deras representant inte att drabba klubben.

§ 5. Medlemssituationen: 5 samlande medlemmar har ej betalat medlemsavgift.

2 stödjande - " - - " - - " - - " - - " - - " - - "  
Banco i Skruv i konkurs. Ami OY Hartwall.

§ 6. I kassan finns ca: 12,700:-

§ 7. Sören har skickat undertecknad färgprov för beställning av tygmärken.

§ 8. Besöket på Hartwalls bryggeri i Kaarina var mycket välarangerat av Micko Hovi och Seppo Bonsdorf.

De hade bland annat ordnat en bussrundtur i Åbo med guide som var mycket uppskattad. Klubben står för kostnaden för bussturen.

Representanter för Hartwalls bryggeri i Kaarina var Marti Soppo teknisk chef, samt Boris Orlo tidigare bryggmästare.

Boris Orlo höll hov för oss med en härlig utstrålning, en verklig personlighet som det var en upplevelse att få träffa.

Bryggeriet bjöd på öl dels på flaska dels från fat, vi fick även smaka Sahti ett hembryggt öl som bryggs med ALKOs tillstånd av ett bryggeri.

Uppe på takvåningen i Hartwalls representationspub bjöds även på en utsökt lunch.

Därefter utlänning av etiketter samt glas samt några öl.

En mycket lyckad resa.

§ 9. Årsmötet med bryggeribesök hos Prippts i Bromma skall ske Lördagen den 18 september, övernattning ev. Långholmen, Sören forskar vidare.

Öl-doktorn Hans Nordlöf är informerad och positiv till att delta.

§ 10. Mötet avslutades.



Justeras: Sören Borgström Ordf.



Uno Lillevars Sekr.

6

STYRELSEMÖTE för BRYGGERIKLUBBEN 93 09 18 hos Sören Borgström,  
Runvägen 6, Västerhaninge.

Närvarande: Sören Borgström Ordförande  
Uno Lillevars Sekreterare  
Björn Harnby Kassör  
Ove Grip Övrig Ledamot

- § 1. Sören öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
- § 2. Dagordningen godkändes.
- § 3. Kallelsen godkändes.
- § 4. Till mötesordförande valdes Sören Borgström, till sekreterare på mötet Björn Harnby och till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet valdes Ove Grip.
- § 5. Medlemssituationen är följande:  
Två samlande medlemmar; Rune Edvinsson, medlem nr 22, och Erik Källgren, medlem nr 56, har utträtt ur klubben. Dessutom har två stödjande medlemmar; Falken Norrland i Östersund, medlem nr 46, och Pripps i Malmö, medlem nr 48, nedlagt sin produktion och därmed utgått som stödjare för klubben. Antalet medlemmar är nu totalt 71 st; 48 st samlande och 23 st stödjande medlemmar. Se bilaga 1.
- § 6. Klubbens ekonomiska ställning är följande:  
Verksamhetsåret har gått med ett underskott på 7477.20 kr. Detta i huvudsak beroende på Jubileumsfesten 92 09 19. Denna kostade totalt 9550 kr. Klubbens samlade tillgångar uppgår till 12652.30 kr. Se bilaga 2.
- § 7. Ordförande Sören Borgström yrkade på 700 kr som ersättning för telefonkostnader under nästa verksamhetsår. Sekreterare Uno Lillevars yrkade på 50 kr för telefonkostnader. Dessa yrkanden godkändes av styrelsen.
- § 8. För det kommande verksamhetsåret föreslås 2 möten; ett vårmöte i Norge (ev. något bryggeri vid Olsofjorden) samt ett årsmöte på hösten på Appeltoffska bryggeriet eller alt. Thimsfors bryggeri. Sören arbetar vidare på dessa förslag.
- § 9. Följande "märken" har beställts av Björn Harnby för klubbens räkning; 100 st broderade märken (runda, diameter 62 mm.) á 10.60:- st, samt 200 st plastdekaler (runda, diameter 120 mm.) á 5.50:- st. Varje samlande medlem kommer att få ett broderat märke och 2 dekal per man. Övriga broderade märken och dekaler kommer att finnas till försäljning till intresserade medlemmar för 11 resp. 6 kr/st + porto.

- §10. Närvaropriser: Varje deltagare får 6 st flaskor öl. Varje samlade medlem får dessutom 5 st glas per man. 6 bryggerier har skänkt öl och 5 st har skänkt glas. Till detta kommer öl och glas från Pripps vid besöket där.
- §11. Övriga och nya frågor. Inget att rapportera.
- §12. Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

Vid tangentbordet

*Björn Harnby*

Björn Harnby, Mötessekreterare

Justeras

*Ove Grip*

Ove Grip

Justeras

*Sören Borgström*

Sören Borgström, Ordförande



8

Bryggeriklubbens medlemsblad nr 3 - 1993

KASSARAPPORT 92-09-18 - 93-09-15

INKOMSTER:

-----  
Föreg. verks.års överskott : 4600.20 kr  
Medlemsavgifter : 8800.00 kr  
Ränta : 1112.40 kr  
-----  
14512.60 kr

UTGIFTER:

-----  
Tryckning medlemsblad : 260.00 kr  
Frimärken : 871.70 kr  
Ersättning styrelsearbete : 3876.00 kr  
Inköp kuvert o.dyl. : 800.90 kr  
Jubileumsmöte : 9550.00 kr  
Blomsteruppvaktningar : 313.00 kr  
Klistermärken : 900.00 kr  
Inköp kassabok : 191.50 kr  
Skatt : 333.00 kr  
Avgifter post och bank : 293.50 kr  
-----  
17389.60 kr

Årets underskott : 7477.20 kr

\*\*\*\*\*

Summa tillgångar: 12652.30 kr

fördelat på; bank - 10119.50 kr, kassa - 53.10 kr och  
post-giro - 1843.40 kr

samt övrigt; frimärken - 86.30 kr, påsar - 400.00 kr och  
kuvert - 150.00 kr.

\*\*\*\*\*



MEDLEMSSITUATIONEN 93.09.15

Hedersmedlem : 1 st  
 Samlande medlem : 47 st  
 Stödjande medlem: 23 st  
 -----  
 71 st

\*\*\*\*\*

FÖRDELAT NATIONSVIS ENLIGT FÖLJANDE:

	Heders	Samlande	Stödjande	Summa
	-----	-----	-----	-----
Sverige :	1	35	20	56
Norge :		5		5
Danmark :		4	1	5
Finland :		2	2	4
Island :		1		1
-----	-----	-----	-----	-----
Summa :	1	47	23	71

Till detta kommer 2 familjemedlemmar; 1 svensk och 1 dansk.

\*\*\*\*\*

**KL III**  
 ALKOHOLHÅLT  
 MAL & S. VIKTA, 5,6 VOLYMS.

**33 CL**  
 NJUT DEN KALLA  
 5-8°C

*Plötsligt var alla stilla på den  
 hetta torra savannen. Sir John  
 Longfrost lade sin gevär. Han  
 såg vildjurets glödande ögon  
 över hornet och hände  
 hela Afrikas torra i  
 sin strupe. Fy vild-*

*juret var på väg mot  
 det enda vattenhållet på  
 flera mils avstånd.  
 Sir John kramade  
 avtryckaren och tänkte  
 Nu eller aldrig.  
 Och han valde aldrig.*

**LONG STRONG**

EST. 1882

*Export Strength*

**PREMIUM**

BRUGGT  
 OCH TAPPAT  
 AV PRIEPS  
 SVERIGE

KONSTUMENT  
 KONTAKT  
 TELEFON  
 020 98 80 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BRYGGERIKLUBBEN FÖR TIDEN DEN 19  
SEPTEMBER 1992 - DEN 17 SEPTEMBER 1993

Klubben har under verksamhetsåret hållit två möten. Vid årsmötet i Grängesberg, som var klubbens 10-årsjubileumsmöte, deltog 23 medlemmar och 4 som valdes in på mötet samt 6 inbjudna. Vid träffen i Åbo-Kaarina deltog 15 medlemmar och 5 inbjudna.

Styrelsen har under året hållit 2 sammanträden. Den har bestått av Sören Borgström (ordf.), Uno Lillevars (sekr.), Björn Harnby (kassör), Ove Grip (redaktör och övrig ledamot) och Helge Hoff (övrig ledamot).

Medlemmar. Under året har klubben tillförts 5 nya medlemmar och tappat 2. Bryggerierna i Malmö och Östersund har lagts ned under verksamhetsåret. Medlemsantalet är nu 72.

Medlemsbladet har under året kommit ut med 4 nummer. Det har mycket tacknämligt kopierats och distribuerats genom Svenska Bryggareföreningens försorg

Årets etikett har utsetts för fjärde året och vinnare i år blev Pripps med Påskebrygd-mörk export.

Ordföranden har representerat klubben vid "öppet hus" på Svenska Bryggareföreningen då vår vän Bertil Swartz fyllde

Styrelsen

\*\*\*\*\*

FRÅGOR OCH SVAR

Under den här rubriken hade jag tänkt att medlemmarna skulle kunna få svar på frågor med anknytning till sin hobby. Det inträffar då och då att man kommer i kontakt med något man vill veta mer om, t.ex. vilket bryggeri (i Sverige eller i annat land) har tillverkat ölet i flaskan som etiketten suttit på eller varit avsedd för, vilket land kommer etiketten från etc.

Jag inleder frågespalten med en egen fråga.

Fråga 1: Vilket svenskt bryggeri tillverkade ölet som denna etikett var avsedd för.

I vår medlemskrets, såväl samlande som stödjande medlemmar, finns massor av kunskaper. Den som kan svaret på frågan kan ringa eller sända in det till mig. Svaret publiceras i kommande nummer.

Välkommen med svar och frågor till mig.

Redaktören



(75 % av naturlig storlek)

## BESÖK PÅ PRIPPS, ÅRS- OCH BYTESMÖTE DEN 18 SEPTEMBER 1993

Den 18 september (vissa av oss redan kvällen före) ställde ett antal medlemmar kosan mot Stockholm för att besöka Pripps bryggerianläggning i Bromma, för att äta middag tillsammans samt för att ha årsmöte och bytesmöte.

Strax före kl. 13.00 samlades vi utanför entrén till Pripporama. När vi kom in möttes vi i samlingssalen av öldoktorn Hans Nordlöv, som stod och tappade upp TT mellanöl åt oss bakom en bardisk.

Sedan vi läskat oss med några öl, hälsat på varandra och småpratad lite följde en rundvandring i bryggerier under Hans Nordlövs sakkunniga ledning. Många frågor ställdes och många kommentarer fälldes och besvarades på ett mycket trevligt sätt av vår guide.

Efter rundvandringen fick vi en stund se på ett bildband i en filmsal. Vår värd skulle nämligen utan vår närvaro förbereda en öltest. När vi fick komma in i samlingssalen stod på varje plats vid långbord fem plastglas med ca en halv decimeter öl. På varje bord stod de flaskor från vilka ölet hämtats. Det var fem sorter vi skulle prova: Erdinger Weissbier Kristall, TT Mellanöl, Pripps Blå, Pripps Special Brew och Pilsner Urquell. Så gott som alla av oss kunde pricka in den först- och sistnämnda sorten medan de tre prippsprodukterna var svårare att skilja åt.

Efter detta trevliga inslag ställdes mer öl fram åt oss medan Hans Nordlöv underhöll oss med att visa bilder och berätta om ölets historia m.m. fram till våra dagar.

Ett varmt tack till Hans Nordlöv för det trevliga arrangemanget.

Efter besöket ställdes färden med bilar mot vandrarhemmet på Skeppsholmen. Efter incheckning promenerade vi till restaurangen Bryggeriet Landbyska Verken, där en middag intogs.

Ytterligare en promenad förde oss tillbaka till vandrarhemmet, där Sören överlämnade gåvor till deltagarna i form av öl och ölglas - öl både att ta med hem och att dricka under kvällen.

Årsmötet blev raskt avklarat, varefter bytesmötet började och höll på till fram på småtimmarna.

Sören skall ha all heder för anordnandet av allt och för införskaffandet av gåvorna från bryggerierna. Ett tack riktas givetvis också mot bryggerierna.

### Deltagarförteckning

Hans Billqvist + Kenneth Billqvist

Janeric Biwall

Sören Borgström

Erik Brorsen + Lis Brorsen

Sören Clarebring

Thomas Forsberg + Marie Forsberg

Niels Gravesen

Ove Grip

Björn Harnby + Barbro Harnby

Mikko Hovi

Göran Jalstrand

Kjell Kvick

Sven Lagerquist

Jonas Lagerquist

Rickard Laisfeldt + Eva Laisfeldt

Erik Larsen

Uno Lillevars

Christer Löow

Ole Olsen

Arne Persson + Margareta Persson

Rickard Sjöberg

Per Söderberg + Torbjörn Söderberg

## UPPDRAGET

I Systembolagets kundtidning Uppdraget nummer 2 • 1993 finns 15 sidor om öl. Dessa innehåller mycket intressant läsning. Hämta den i närmaste Systembutik. Där finns bl.a. 9 gamla pilsner-etiketter avbildade, som återges här i något förminskad form.

15  
SIDOR OM ÖL

## FRÅN NÅGRA PILSNER...



SÅ HÄR SÅG  
PILSNERETIKETTERNA  
UT FÖRR!

Etiketterna finns i Systembolagets museum. De är från åren 1938-39 och en gåva av Evert Jansson, extra vaktmästare hos Kungliga Kontrollstyrelsen. Du kommer att kunna se etiketterna i Systembolagets fönster under bösten.



## EG OCH ÖLET

Sommaren(?) är slut och hösten har redan kommit. EG-debatten har inte tagit någon paus utan har pågått hela tiden och pågår fortfarande. Av vad som skrivs i tidningarna kan man nästan dra slutsatsen att de viktigaste EG-frågorna är Systemets vara eller inte vara, sprit-, vin- och ölskatternas storlek eller överhuvudtaget allt som har med alkoholen att göra. EG tycks vara helt emot det monopol Systemet nu har.

Ett medlemskap i EG för Sverige måste, om vi begränsar oss till vår intressesfär, medföra en ganska radikal förändring för öl och starköl i Sverige. Efter en viss övergångsperiod kommer det sannolikt att bli tillåtet att som turist föra in, förutom 10 liter sprit och 30 liter vin, 110 liter öl till Sverige vid varje inresa. Om monopolet och de höga ölskatterna då består i Sverige ligger det nära tillhands att anta att Systembolagen, i vart fall i Skåne, inte kommer att sälja många liter starköl. Redan nu säljs det på Systemen i Malmöhus län bara en tredjedel så mycket starköl per invånare som i Stockholm. Det kanske blir i Sverige-Danmark så som det redan är i England-Frankrike. Ölskatten är betydligt högre i England än i Frankrike, vilket har föranlett de engelska bryggerierna att öppna depåer på kajen i Calais och andra hamnstäder i Frankrike där engelsmän kan köpa engelskt öl. Falken, Pripps, Sofiero m.fl. kan komma att öppna depåer i Helsingör där svenskar kan köpa svenskt öl.

Om inte detta kommer att tvinga fram en sänkning av ölskatten finns det, efter vad som på allra sista tiden skrivits i tidningarna, en annan EG-bestämmelse som torde tvinga fram en sådan. Som jag förstår det måste Sverige i EG ha i stort sett samma skatt på folköl som starköl. En bibehållen hög skatt på starköl skulle medföra en fördubbling av skatten på folköl. Försäljningen av folköl skulle givetvis minska drastiskt och konsumtionen av starköl öka. Vem skulle vilja köpa folköl när en starköl kostar lika mycket? En sådan utveckling kan väl knappast vara önskvärd av statsmakterna.

EG-frågan har redan föranlett något konkret. Regeringen har nämligen nyligen föreslagit riksdagen att ändra lagen om handel med drycker så att utländskt starköl skall kunna konkurrera med svenskt starköl på lika villkor när det gäller försäljning av starköl till restauranger. Nu gäller att restauranger kan köpa svenskt starköl direkt från de svenska bryggerierna medan de måste köpa allt utländskt starköl från Systemet. Regeringen föreslår nu att utländska bryggerier skall få öppna någon form av filialer i Sverige dit bryggerierna får föra in sitt starköl och sälja det direkt till restaurangerna. Om det inte finns någon sådan filial skall restaurangerna få rätt att själva direktimportera starköl från utländska bryggerier. I bästa fall kan resultatet av detta bli lägre priser på utländskt starköl på restaurangerna, mellanledet Systembolaget försvinner ju. I vart fall bör väl restaurangernas utbud bli större.

Sammanfattningsvis kan det med fog antas att om Sverige blir medlem i EG kommer, i vart fall efter en övergångsperiod, monopolet på starkölsförsäljning att upphöra, skatten på starköl att minska och utbudet av utländskt starköl att öka. Kanske blir det också, som det redan blivit i Finland, att bestämmelsen om att starköl får innehålla max 5,6 volymsprocent alkohol tas bort.

# TRELLEBORGS BRYGGERI AKTIEBOLAG

1894-1944

EN LITEN HISTORIK I SAMARBETE MED  
DISPONENT ERNST THIDHOLM UTARBETAD  
AV REDAKTÖR GUSTAF PALMQUIST



Grosshandlare JOHAN KOCK  
Grundare av Trelleborgs Bryggeri Aktiebolag  
Styrelsens ordförande alltsedan 1894  
Bolagets verkställande direktör

(Efter en oljemålning av Bernhard Österman. Tillhör Trelleborgs Gummifabriks AB.)



Ö LETS ANOR förlora sig för vårt lands vidkommande långt bort i en grå forntid. Redan järnåldersmänniskorna voro förfarna i konsten att tillreda öl. Och vill man söka ännu längre tillbaka, så räcker det ju med en erinran om huruledes mjödet figurerar livligt i de nordiska gudasagorna. Om vikingarna har det berättats, att de ofta läto förekomsten av gott öl bli åtminstone medbestämmande vid deras val av destinationsorter för härjningstågen. "Under medeltiden vill det synas som de svenska klostren haft goda ölbryggerier och ölet varit munkars och nunnors vanliga dryck", heter det i en uppsats om "Det svenska ölet" av Sven Öjvind Swahn. Samme författare har påpekat, att den ettersalta föda, som dagligen ingick i svenskarernas spisordning under gamla tider, medförde en våldsam törst, vadan ölkonsumtionen i vårt land under 1500- och 1600-talen var enorm.





Grosshandlare  
**OLOF ANDERSSON**  
 En av bolagets stiftare. Verkställande  
 direktör åren 1894—1923. V. ordi. i  
 styrelsen 1894—1923  
 Död 1930



Possessionaten  
**EINAR REVENTBERG**  
 Ledamot av styrelsen 1894—1914  
 Död 1914

I äldre tider förekom emellertid ingen annan öltillverkning än den, som utfördes i hemmen. "Ett välbryggt och mustigt öl var husmoderns stolthet och husfaderns glädje". Om ölets betydelse i livsföringen vittna ju också otaliga gamla språkformer sådana som "barns-öl", "bröllops-öl" och "grav-öl".

Det var emellertid genom införandet av de bayerska underjäsningsmetoderna och dekoktionsmäsningen som den svenska maldryckstillverkningen omsider blev en verklig industri. Äran av att till vårt land ha infört dessa metoder tillskrives löjtnanten Fredrik Rosenquist af Åkershult, som år 1843 i Stockholm anlade det första bryggeriet för underjäsnning efter tyskt mönster. Och därefter uppstodo runt om i landet betydande industri-företag för tillverkning av öl i stor skala.

Trelleborgs Bryggeriaktiebolag, som tillkom 1894 hör således ingalunda till vårt lands äldre företag inom



Konsul  
GUSTAF SMITH  
En av bolagets stiftare  
Död 1922



Lantbrukaren  
LARS NILSSON, Nyhem  
Styrelsesuppleant 1894—1901  
Död 1901

branschen. Bolagsordningen stadfästes av Konungen den 8 juni nyssnämnda år. Det finns icke förty solida skäl att vid företagets femtioårsjubileum ägna det en tillbakablickande uppmärksamhet, detta kanske icke minst på den grund att bryggeriet var den första i raden av de utav grosshandlare Johan Koek grundade industrier, vilka kommit att bli av en sådan utomordentligt stor betydelse för Trelleborgs utveckling till industristad av stora mått.

Besinnar man den väldiga byggnadsverksamhet, vartill detta industriskapande givit anledning i form av fabriksbyggnader, bostadshus för arbetare och tjänstemän etc. och erinrar man sig samtidigt det ofta i skämt och allvar lanserade påståendet att byggnadsarbetarna städse varit flitiga ölkonsumenter, ser det ju nästan ut som en tanke, att "Trelleborgsindustriens fader" innan han startade det ena fabriksföretaget



Grosshandlare  
PHILIP STICKLER  
Suppleant i styrelsen 1894—1915  
Död 1915



Grosshandlare  
OLOF MATTSSON  
Suppleant i styrelsen 1901—1926  
Död 1926

efter det andra sörjde för tillhandahållandet av — ett gott öl. Härmed må nu vara hur som helst. Faktum kvarstår att Trelleborgs Bryggeri blev den första i raden av de många kockska industrierna i Trelleborg.

När grosshandlare Johan Kock tog initiativet till detta företag, var han ännu inte trettio år gammal. Tanken på att få till stånd ett storbryggeri i Trelleborg hade tidigt lekt honom i hågen. Under sin ungdoms utlandsvistelser hade han även hunnit göra den iakttagelsen, att bryggerier i allmänhet voro lönsamma företag. Och under en vistelse i Hannover där han för övrigt samtidigt fick impulsen till sitt livs betydelsefullaste industriföretag — Trelleborgs Gummifabrik — hade han mera ingående studerat bryggeriindustrien i en av det berömda tyska ölets huvudorter. Kom så härtill en annan betydelsefull omständighet. Hr Kock var ju spannmålshandlare. Redan hans far hade före honom



Disponent  
CARL THIDHOLM

Bolagets bryggmästare och disponent 1894—  
1926. Ledamot av styrelsen 1914—1926  
Död 1926



Landstingsman  
HANS LARSSON, Petersborg  
Suppleant i styrelsen 1916—1939  
Död 1939

sålt prima sydiskänst maltkorn till bryggerier över hela Sveriges land. Och så var det ju inte långt till den för Johan Kock naturliga frågan: Varför skulle vi inte kunna ha ett stort bryggeri i Trelleborg? Han lät inte den frågan stå länge obesvarad. Den 26 april 1894 hölls konstituerande bolagsstämma med Trelleborgs Bryggeri Aktiebolag. Inbjudare voro grosshandlaren Johan Kock, agronomen och grosshandlaren Olof Andersson, v. konsul Gustaf Smith och tullförvaltaren Ivar Ljunggren. Den sistnämnde ledde för övrigt förhandlingarna vid den konstituerande stämman.

Vid denna första bolagsstämma antogs bolagsordning, sedermera stadfäst av Kungl. Maj:t den 8 juni 1894. Enligt bolagsordningen skulle aktiekapitalet utgöra minst 80.000 kronor och högst 120.000 kronor, fördelat i aktier, varje å etthundra kronor. Till ordförande i interimstyrelsen valdes hr Joh. Kock. Det må



Borgmästare  
C. J. REVENTBERG, Norrköping  
Ledamot av styrelsen sedan 1924. Styrelsens  
v. ordf. sedan 1926



Branchef  
ALBERT JÖNSSON  
Ledamot av styrelsen åren 1926—1931  
Död 1931

antecknas att redan vid den konstituerande stämman aktier voro tecknade för ett belopp av 81.700 kronor.

Interimstyrelsen gick raskt från ord till handling. Man grep sig omedelbart an med uppförandet av den behövliga fabriksbyggnaden, vilken blev av imponerande dimensioner för den tidens Trelleborg. Det snålades inte med utrymme på den tiden, och det har sitt intresse att erinra om, att även om bryggeriets hela inre praktiskt taget totalt förnyats och moderniserats sedan den första uppsättningen, är själva byggnadskroppen och exteriören i stort sett oförändrade den dag i dag är.

De nya byggnaderna, fabrik och disponentbostad m. m. hade ritats av arkitekten K. Beckeman i Halmstad, och själva byggnadsarbetet uppdrogs åt byggmästaren G. Åström, även han från Halmstad. De första maskinerna levererades av K. Wiklunds Verkstad i



Disponent  
ERNST THIDHOLM

Bolagets bryggmastare och disponent sedan 1924. Ledamot av styrelsen sedan 1931



Grosshandlare  
ERNST RICKARD

Revisor åren 1929—1938. Suppleant i styrelsen sedan 1939

Stockholm för en totalkostnad av cirka 40.000 kronor. Det för tomt, byggnader, maskiner, fat och inventarier erforderliga kapitalet visade sig uppgå till vid pass 120.000 kronor. En siffra som onekligen inbjuder till jämförelser med motsvarande kostnader ett halvsekel senare!

Till bryggmästare från starten antogs hr Carl Thidholm, som enligt ett av de första protokollen "förut varit anställd vid Vadmöllans Bryggeri och hvilken rekommendationer varit de bästa, hvarföre styrelsen har skäl hysa den förhoppningen att bryggeriet i honom erhållit en duglig bryggmästare". Den kommande utvecklingen visade snart nog, att dessa styrelsens förhoppningar ingalunda kommo på skam.

Redan före första ordinarie bolagsstämman 1894 stod det klart för styrelsen "att det tecknade aktiekapitalet är för litet, då utom kalkylerade 120,000



Länsveterinär  
TORE NEDSTRÖM, Karlskrona  
Suppleant i styrelsen sedan 1931



Riksdagsman  
J. Å:SON SJÖLIN, Sjövik  
Revisor 1894—1907  
Död 1907

kronor ett rörelsekapital af cirka 20,000 kronor är behöfligt". Styrelsen ansåg sig därför vid stämman böra ställa förslag om höjning av aktiekapitalet, och stämman beslöt också att aktier skulle utsläppas ytterligare upptill 100.000 kronor. Aktiekapitalet ökades 1912 till 240.000 kronor samt 1929 till 360.000 kronor.

Den första ordinarie styrelsen, vald vid bolagsstämman i december 1894 kom att bestå av grosshandlarna Joh. Kock och Olof Andersson samt possessionaten Einar Reventberg. Suppleanter för dem blevo lantbrukaren Lars Nilsson, Nyhem, och grosshandlare Philip Stickler. De första revisorerna voro bruksägaren och riksdagsmannen J. Å:son Sjölin, Trelleborg, lantbrukaren Per Hansson. Dalköpinge och bokhållaren Erik Lidström, Trelleborg, med ingenjören Georg Petersen som suppleant.

Arbetet med byggnadernas uppförande och instal-



Kamrer  
ERIK LIDSTRÖM  
Revisor åren 1894—1929  
Död 1929



Förvaltare  
HERRMAN MONTELL  
Revisorssuppleant 1902—1906  
Död 1914

lationen gick raskt undan. Grunden hade börjat läggas den 9 juli 1894, och redan den 1 april året därpå kunde bryggeriverksamheten taga sin början. Och så kom den stora dagen, då det första Trelleborgs-ölet utsläpptes i marknaden. (Här må för övrigt en liten parentes vara på sin plats. Det hade naturligtvis bryggts öl i Trelleborg före denna tid. Det hade ju funnits mindre privatbryggerier här som annorstädes. "Dybecksbieren" exempelvis åtnjöt redan på 90-talet ett visst rykte. Men med Trelleborgs Bryggeriaktiebolag blev det för första gången härnere tal om öltillverkning i industriell drift.)

Alltså: fredagen den 28 juni 1895 var inne! Över bryggeriet vajade den blågula flaggan med unionsmärket i hörnet. Det hade ännu tio år på sig! Det nya bryggeriet hade inbjudit representanter för stadens borgerskap att avsmaka det första Trelleborgs-ölet. Det





Riksdagsman  
NILS ANDERSSON, Petersborg  
Revisor 1907—1909  
Död 1923



v. Konsul  
GEORG PETERSÉN  
Revisorssuppleant 1894—1901  
Död 1935

var en händelse på den tiden, och lokalpressen ägnade också evenemanget vederbörlig uppmärksamhet. Så här lät det sålunda i "Trelleborgs Allehanda" för den 29 juni 1895:

"Den som i går passerade förbi Trelleborgs Bryggeriaktiebolags byggnader iakttog, att den svenska flaggan svajade öfver etablissementet. Det var första gången. Trädde man in genom den med flaggor och grönt prydda ingången och begaf man sig in i bryggerilokalerna, fann man dessa smakfullt dekorerade med grönt. Bryggeriet hade anlagt festskrud med anledning deraf, att dess första fabrikat skulle afprövas af aktieegarne och en del andra inbjudne såsom representanter för affärsverlden, de staden berörande kommunikationslederna samt pressen. Ett hundratal personer voro närvarande. Sedan de besett det vackra etablisse-



Tullöverkontrollör  
 CARL KLEIN  
 Revisor åren 1910—1936  
 Död 1936



Bankdirektör  
 OLA MÅNSSON  
 Revisor åren 1913—1932  
 Död 1932

mentet och under bryggmästare Thidholms ledning tagit kännedom om proceduren vid ölberedningen i allmänhet, samlades man vid 1-tiden i mälteriet, en stor, sval lokal, hvilken var prydd med grönt och smakfulla flaggdekorationer. Styrelsens ordförande, grosshandlare Joh. Kock, helsade gästerna välkomna och inbjöd dem att smaka på bryggeriets fabrikat af "Lager" och "Pilsener", antingen buteljerade eller från fat. Till ölet serverades smörgåsar. Sedan ölet afprovats och befunnits vara af förstklassig beskaffenhet äskades ljud af bolagets direktör grosshandlare Olof Andersson, som föreslog en skål för företagets framgång. Derefter "smakades" under den mest animerade stämning. Åtskilliga skålar utbragtes såsom af riksdagsman Sjölin för styrelsen, af grosshandlare Olof Andersson för mannen för dagen bryggmästare Thidholm, af lasarets-



Riksdagsman  
OLOF TONNING, Hammarlöf  
Revisorssuppleant åren 1913—1922  
Död 1922



Grosshandlare  
KARL ASK  
Revisor sedan 1932

läkaren Ljunggren för pressen och af grosshandlare Malmros å de inbjudnas vägnar för styrelsen såsom arrangör af festen. Sedan man konstaterat ölets godhet, afslöts den i allo angenäma afprofningen, hvilken man må hoppas må utgöra en god inledning till bolagets framgångsrika verksamhet. I dag föres det nya fabrikket i marknaden för första gången."

Det var lyckligt nog inte bara de vid starten inbjudna "provtagarna" från Trelleborg, som funno det nya ölet "vara af förstklassig beskaffenhet". Bryggeriets produkter blevo hastigt högeligen populära, och gästande främlingar sörjde för att "Trelleborgsbieren" vann rykte långt utanför dess egentliga avsättningsområde. I styrelseberättelsen till årsstämman den 30 december heter det också: "Glädjande att nämna har ölet varit av sådan beskaffenhet, att det fallit den kon-



Disponent  
RUBEN ALMARE  
Revisor sedan 1936



Fabrikör  
LEONARD MÖLLER  
Revisor sedan 1939

sumerande allmänheten i smaken och därigenom vunnit en efterfrågan, som varit större än bryggeriets produktionsförmåga”.

Av ett visst lokalt kuriositetsintresse må det vara att nämna att Trelleborg fick sitt första egentliga försäljningsställe för ”öl till avhämtning” redan 1896. Det heter härom i styrelseberättelsen för nämnda år: ”Till befrämjande av ölförsäljningen förhörde styrelsen redan från den 1 augusti (1896) en källarlägenhet i Sandberg & Jönssons hus mitt emot hamnen, där öl till avhämtning skulle försäljas”. Detta försäljningsställe har existerat ända in på jubileumsåret 1944.

En utveckling, som skulle komma att visa sig vara av stor betydelse för företaget, var upptagandet av tillverkning av läskedrycker och kolsyrat vatten. Beslut härom fattades vid extra bolagsstämma den 24 mars 1900, då stämman godkände styrelsens förslag att inom



Disponent  
STIG RUNNERSTRÖM  
Revisorssuppleant sedan 1939

bryggeriet jämväl anlägga en vattenfabrik. Redan i maj månad samma år började denna verksamhet, vilken sedan kom att präglas av en jämnt stigande tillverkning.

Trelleborgs Bryggeriaktiebolags utveckling under de första åren på 1900-talet kännetecknades ganska markant av åtgärderna att främja avsättningen av bryggeriets och vattenfabrikens produkter genom att på olika sätt tillförsäkra bolaget försäljningsrätt å hotell och restauranger. Styrelsen erhöll också av bolagsstämman (år 1901) bemyndigande att vidtaga åtgärder i sådant syfte. Första steget i denna riktning togs år 1902 med bildandet av Östra Grevie Hotellaktiebolag med ändamål att vid Östra Grevie station inköpa tomt och därå uppföra hotellbyggnad samt att söka rättighet att där bedriva hotell- och restaurangrörelse med försäljning av bolagets produkter av öl och vatten. Östra



Kamrer  
EDVIN JÖNSSON  
Bolagets kamrer intill år 1938  
Anställdes i bolagets tjänst 1907  
Död 1938



Kamrer  
OSCAR HÅKANSSON  
Bolagets kamrer sedan 1938  
Anställd i bolaget sedan 1919.

Grevie Hotell ägde bestånd till 1926, då hotellet trädde i likvidation. Redan året därpå inköptes för ett pris av 32.000 kronor Klagstorps Hotell, och ungefär samtidigt träffades överenskommelse med innehavaren av Alstads Hotell, att där endast skulle tillhandahållas öl och läskedrycker av Trelleborgsbryggeriets tillverkningar.

Och utvecklingen gick raskt vidare efter samma linjer. År 1904 förvärvade bolaget tillsammans med Malmquists Bryggeri A B. i Malmö aktiemajoriteten i Skurups Hotell, varvid överenskoms att de båda bryggerierna skulle lika dela leveranserna till hotellet ifråga, och år 1906 hade bolaget förskaffat sig restaurang-intressen såväl i Östra Torp som i Falsterbo. Som en liten kuriositet må för övrigt i detta samband noteras att Trelleborgsbryggeriet långt innan Kämpinge- och Höllviksområdena blivit säten för stora restaurang-etablissemang hade tänkt på sommargästernas behov av



Fröken ANNIE JÖNSSON  
Bolagets kassörska sedan 1915



KARL IVAR LUNDAHL  
Bolagets tjänsteman sedan 1938

öl och läskedrycker genom att inrätta ett litet nederlag där, en s. k. ölkällare, varifrån man kunde förse de första villaägarna med bryggeriets tillverkningar.

Under årens lopp har bryggeriet i rask följd tillgodogjort sig teknikens utveckling inom bryggerinäringen. Redan tidigt installerades sålunda moderna kylanläggningar, och ett otal förbättringar och moderniseringar har under hand ägt rum. Av verkligt genomgripande art ha emellertid de senaste trenne lusternas utveckling i dessa hänseenden varit. Under disponenten Carl Thidholms senaste levnadsår och sedan hans son Ernst Thidholm blivit anställd som bryggmästare vid företaget, började nämligen en utomordentligt omfattande och genomgripande modernisering av bryggeriets maskinella utrustning. Härvid grep sig styrelsen först an verket med de avdelningar inom fabrikationen, som anses mest ömtåliga, då det gäller framställning av ett förstklassigt öl, nämligen jäsnings- och lagerkällarna.



TRELLEBORGS BRYGGERI AKTIEBOLAG  
Fasaden mot söder



Kontors- och disponentbyggnaden





Totalbild av Bryggeriet från norr omkring sekelskiftet



En av mälterisalarna

År 1926 utbyttes sålunda jäskällarens gamla men dock så förnäma ek-kar mot hypermoderna, glasemaljerade stältanks, vardera rymmande åttio hektoliter, och år 1928 inköptes aderton stycken glasemaljerade stältanks för ersättning av de gamla lagerfaten av ek. De nya tankarna rymma inalles 960 hl, fördelade på 6 st. 80 hl:s och 12 st. 40 hl:s tankar. Samtidigt anskaffades ny ölfiler för klarning av ölet före buteljeringen.

Moderniseringarna följde nu slag i slag. År 1930 utbyggdes tappningsavdelningen för att giva plats åt en helt ny tappningskolonn, bestående av buteljrengöringsmaskin, tappmaskin för öl, korkmaskin, etiketteringsmaskin samt korkuppsdragningsmaskin.

Under åren 1932—1933 inlades ett helt nytt bryggerverk med en kapacitet av nittio hektoliter pr dag mot förutvarande fyrtio hektoliter. Samtidigt inköptes ny maltkross samt ett magnifikt kylskepp av massiv kop-



Kylskeppet, 1932



Brygghuset, byggt 1932



Jäskällaren, 1926

par. På grund av den ökade förbrukningen av elektrisk kraft uppfördes även en helt ny transformatorstation.

1936 iordningställdes lagerkällare No. 2, vilken då kom att rymma inalles 22 st. aluminiumtanks om vardera 40 hl eller sammanlagt 880 hl. Genom dessa inköp av lagertanks var behovet täckt f. n. och lagringsmöjligheterna hade ökats från 1.040 hl till 1.840 hl på samma gång som den rymd som numera behövde hållas nedkyld bringats ned från 864 m<sup>3</sup> till endast 288 m<sup>3</sup>.

Nästa moderniseringsetapp av större intresse kom 1938. Då försvann helt den gamla naturkorken, som fick lämna plats för det moderna tillslutningsmedlet, kapsylen. I likhet med ett stort antal andra bryggerier bestämde sig bolaget för system ALKA, och en Alka-maskin inköptes för ett pris av 21.000 kronor.

Under årens lopp hade efterfrågan på lemonader och andra läskedrycker oavslåttligt stegrats och de gamla maskinerna blevo till följd härav otillräckliga. År 1939



Lagerkällare No. I  
Glasmaljerade ståltanks, 1928



Lagerkällare No. II

Aluminiumtanks, 1936



Tappningslokalen 1938—1940

anskaffades därför ett nytt komplett lemonadtappnings-system, och samtidigt förvärvades ny kombinerad blöt- och spolmaskin av modernaste konstruktion. För att taga hela denna rad av moderniseringar i kronologisk ordning, må nämnas att den gamla etiketteringsmaskinen år 1940 utbyttes mot en ny modern dylik av svensk tillverkning. Påföljande år utvidgades ångcentralen genom installering av ännu en ångpanna, och ungefär samtidigt anskaffades en s. k. ölseparator, det nyaste nya, när det gäller effektiv filtrering av ölet.

Beträffande hela denna serie av genomgripande moderniseringar, vilken för övrigt dragit en sammanlagd kostnad av cirka 270.000 kronor, är det av intresse att nämna, att av all nyanskaffningen endast lagertankar och kylskepp måst importeras från utlandet. Allt övrigt har kunnat tagas från svenska fabriker.

Beträffande bryggeriets verksamhet under de gångna femtio åren i vad avser tillverkade och försålda



Sista bryggarhästen

produkter, tillverkningsvärden, erlagd maltskatt, uppgifter rörande årsvinster och utdelningar etc. hänvisas till den utomordentligt överskådliga och intressanta tabell, som inbrutits i texten i denna lilla minnesskrift. En siffra, som onekligen säger en del om statens inkomster av maltdryckstillverkningen, är summan av kr. 2.128.013, som Trelleborgs Bryggeriet under de gångna åren erlagt enbart i s. k. maltskatt!

Bryggeriets transportväsen är egentligen i och för sig ett intressant kapitel. Även om hästarnas munderingar här inte voro lika mässingsskinande och pompösa som exempelvis bryggarhästarnas i München eller ens Köpenhamn, så höll sig Trelleborgsbryggeriet alltid med praktfulla, välfödda och granna hästar. Nu när företagets transporter helt och hållet försiggå pr motorfordon, är det tacknämligt erinra om "den gamla, goda tiden" med de ståtliga bryggarhästarna. Motori-





Gammalt och nytt



Bilparken

seringen hade ju förstås börjat långt innan den siste bryggarhästen gjorde sin sista tjänst. Detta inträffade — noga angivet — torsdagen den 27 april 1939. Och bilden (sid. 31) togs i Hamngatan just för att hugfästa den historiska dagen i bryggeriets transportväsens historia.

Under den tid, då hästkörslorna voro allenarådande, kunde bryggeriet ha inte mindre än åtta hästar på stall. Dragarna ägnades alltid en kärleksfull omvårdnad. Deras präktiga stall i bryggerigården var, såsom vidstående bild utvisar, också utmärkt med ett skulpterat hästhuvud på gaveln. Den nödtvungna utvecklingen från "havremotorer" till bensindrivna vagnar illustreras för resten ganska drastiskt av bilden, där det ädla hästhuvudet över det forna stallet kommit att kröna det moderna transportväsendets skylt GARAGE!



Interiör från fryseriet

Där det en gång fanns åtta granna hästar på stall, finns det nu ungefär lika många präktiga VOLVO-bilar, vilka å omstående sida ses parkerade framför det forna häststallet. Värdet av inköpta bilar uppgick före kriget till omkring 80.000 kronor, och som ett litet tidens tecken kan noteras, att bolaget 1943 även inköpt en elektrisk paketvagn för detaljtransporter inom staden.

År 1933 hade bolagets verkställande direktör den stora tillfredsställelsen att se sin länge närda plan, att kunna bjuda kunder och allmänhet på jämn tillgång till is, fri från bakterier och andra föroreningar, gå i verkställighet. Då anlades vid Trelleborgsbryggeriet den första helautomatiska frysanläggningen i södra Sverige, och den byggdes omedelbart för en kapacitet



Fryseriet, frysisternen

av två ton pr dygn. Denna anläggning blev av stor betydelse långt utanför bryggeriets egna behov och verksamheter.

Bland dem, som drogo stora fördelar av anläggningen, kan nämnas fiskerinäringen, slakteriet, speditionsfirmorna o. a. Frysanläggningens betydelse underströks på ett enastående sätt året 1943, då dels på grund av den "varma" vintern i Sverige och dels på grund av krigets avspärningar praktiskt taget ingen naturis stod att uppbringa. Då fick bryggeriets frysanläggning arbeta under så gott som hela året, natt och dag, varvid kapaciteten kunde ökas till det dubbla, eller fyra tons pr dygn. Det ingick förfrågningar på konstis från orter långt uppåt landet, men man hade ju fullt upp att göra med att tillfredsställa den lokala efterfrågan på den åtrådade varan.



Bild från 15-års jubileé



Bild från 25-års jubiléet

## När Bryggeriet 50-årsjubilerade.

Lördagen den 22 november 1924 hugfäste Trelleborgs Bryggeriaktiebolag 30-årsminnet av företagets tillblivelse med en festlighet på Stadshotellet i Trelleborg. Festen fick sin särskilt högtidliga prägel därigenom att ett stort antal av bryggeriets tjänstemän och arbetare därvid tilldelades Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för långvarig och trogen tjänst.

Medaljutdelningen förrättades av kyrkoherden Carl A. Sjöstedt, som i ett anslående tal skildrade några av de dygder, vilka i första hand konstituerar tjänstemän och arbetare av den för ett företag likaväl som för samhället värdefulla typ, som Patriotiska Sällskapet belönar för långvarig och trogen tjänst.

Därefter fäste disponent Carl Thidholm utmärkelse-tecknen på medaljörerna. Dessa voro: snickaren Olof Roslin, stora silvermedaljen för 30 års anställning vid bolaget, ölutköraren Olof Malmberg samma medalj för 29 års tjänst, mindre silvermedaljer till mältaren Magnus Mårtensson och källararbetaren Lars Nilsson, båda för 27 års tjänst, tappningsarbetaren August Larsson 24 års, kamreraren Edvin Jönsson 17 års, stalldrängen Anders Mårtensson 16 års samt mältaren Hilding Jönsson och ölutköraren Johan Mattsson för 15 års tjänst. Slutligen fäste kyrkoherde Sjöstedt kring disponent Thidholms hals Kungl. Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj för trettio års anställning hos bolaget.

Vid den på medaljutdelningen följande middagen talade grosshandlare Kock för medaljörerna. Han yttrade därvid:

”Mina herrar!

Det är nu trettio år sedan Trelleborgs Bryggeriaktiebolag bildades. Det kan ju kanhända sägas att ett 30-årsminne inte är någonting särskilt att fira, men trettio år är dock — icke minst för ett affärsföretag — en lång tid.

Företaget har ju haft en lyckosam utveckling, och vi ha i dag kommit tillsammans för att fira dem, som haft sin dagliga gärning i bolaget.

Först vänder jag mig då till Er, herr disponent. Då styrelsen för 30 år sedan sökte den ledande fackmannen gjorde den ett lyckligt val, då den antog Eder och har bolaget allt skäl tacka Eder för det goda resultat, till vilket Ni fört detsamma. Tack vare Er stora fackkunskap, har bolaget kunnat utvecklas steg för steg, så att det nu intar en framskjuten plats icke blott bland stadens utan även bland provinsens industrier.

Men icke fältherren allenast vinner slaget. Varje man måste vara på sin post, och därför vill jag nu också till Er, övriga medaljörer, som under längre eller kortare tid ägnat arbete och omsorg åt företaget, bringa vårt hjärtliga tack.”

Talaren slöt med att höja ett leve för medaljörerna. Å dessas vägnar tackade snickaren Olof Roslin. Landstingsman Hans Larsson gjorde sig till tolk för aktieägarna, och bland talen i övrigt må nämnas att även avnämarna av bryggeriets goda tillverkningar läto höra sina röster i hyllningskören.



Bolagets medaljörer 1924



Snickare  
OLOF ROSLIN  
30 år



Disponent  
CARL THIDHOLM  
30 år



Ölutmörare  
OLOF MALMBERG  
29 år



Mältare  
MAGNUS MÅRTENSSON  
27 år



Kamrer  
EDVIN JÖNSSON  
17 år



Källareförman  
LARS NILSSON  
27 år



Tappningsarb.  
AUGUST LARSSON  
24 år



Mältare  
HILDING JÖNSSON  
15 år



Ölutmörare  
JOHAN MATTSOON  
15 år



Stalldräng  
ANDERS MÅRTENSSON  
16 år



Totalbild av medaljörerna år 1924 med grosshandlare Kock i mitten

Bolagets medaljörer 1944



Fröken  
ANNIE JÖNSSON  
29 år



Disponent  
ERNST THIDHOLM  
20 år



Kamrer  
OSCAR HÅKANSSON  
25 år



Ölutmörare  
JOHAN MATTSSON  
35 år



Pannknekt  
NILS A. NILSSON  
29 år



Mältare  
HILDING JÖNSSON  
35 år



Källareförman  
EMIL ÅBERG  
24 år



Ölutmörare  
JOHN MALMBERG  
26 år



Maskinist  
JÖNS PERSSON  
23 år

## Bolagets medaljörer 1944



Lagerförman  
ERNST LARSSON  
20 år



Tappningsarbet.  
EMMY SCHYLLERT  
23 år



Chaufför  
ARTHUR PERSSON  
20 år



Mältare  
CARL BROMAN  
18 år



Tappningsarbet.  
ANNA SALOMONSSON  
20 år



Reparattör  
GUNNAR MÖLLER  
18 år



Chaufför  
ERNST BRÖGREN  
18 år



Tappningsarbet.  
ASTRID NILSSON  
19 år



Chaufför  
ERIK JÖNSSON  
15 år

## Styrelseledamöter

vid Trelleborgs Bryggeri Aktiebolag åren 1894—1944.

1894 Interimsstyrelse: Grosshandlare Joh. Kock, v. Konsul Gustaf Smith.

Grosshandlare Olof Andersson.

Suppleant: Bryggmästare Haberman.

*Ordinarie styrelsen från 1894:*

*Suppleanter:*

År	Grosshandlare Joh. Kock	Grosshandlare Olof Andersson	Possessionaten Einar Reventberg	Lantbrukare Lars Nilsson, Nyhem	Grosshandlare Philip Stickler
1894	Joh. Kock	Olof Andersson	Einar Reventberg	Lars Nilsson, Nyhem	Philip Stickler
1895	»	»	»	»	»
1896	»	»	»	»	»
1897	»	»	»	»	»
1898	»	»	»	»	»
1899	»	»	»	»	»
1900	»	»	»	»	»
1901	»	»	»	Handl. O. Mattsson	»
1902	»	»	»	»	»
1903	»	»	»	»	»
1904	»	»	»	»	»
1905	»	»	»	»	»
1906	»	»	»	»	»
1907	»	»	»	»	»
1908	»	»	»	»	»
1909	»	»	»	»	»
1910	»	»	»	»	»
1911	»	»	»	»	»
1912	»	»	»	»	»
1913	»	»	»	»	»
1914	»	»	Disp. Carl Thidholm	»	»
1915	»	»	»	»	Lantbr. Hans Larsson
1916	»	»	»	»	»
1917	»	»	»	»	»
1918	»	»	»	»	»
1919	»	»	»	»	»
1920	»	»	»	»	»
1921	»	»	»	»	»
1922	»	»	»	»	»
1923	»	»	»	»	»
1924	»	Borgm. C. J. Reventberg	»	»	»
1925	»	»	»	»	»
1926	»	»	Brandch. A. Jönsson	Disp. Ernst Thidholm	»
1927	»	»	»	»	»
1928	»	»	»	»	»
1929	»	»	»	»	»
1930	»	»	»	»	»
1931	»	»	Disp. E. Thidholm	Vet. Tore Nedström	»
1932	»	»	»	»	»
1933	»	»	»	»	»
1934	»	»	»	»	»
1935	»	»	»	»	»
1936	»	»	»	»	»
1937	»	»	»	»	»
1938	»	»	»	»	Grossh. Ernst Rickard
1939	»	»	»	»	»
1940	»	»	»	»	»
1941	»	»	»	»	»
1942	»	»	»	»	»
1943	»	»	»	»	»

## Sammandrag över diverse

År	Försålt öl liter	Värde Kr.	Försålda Läskedryck. Flaskor	Värde Kr.	Malt- skatt	Läsked- drycks- skatt
1894—95	125.423	19.553				
1895—96	461.306	72.033				
1896—97	572.129	92.259				
1897—98	710.938	131.134				
1898—99	655.769	106.841				
1899—00	489.919	95.704				
1900—01	498.903	99.588				
1901—02	463.650	91.432	133.504	7.176		
1902—03	447.923	88.414	153.151	8.225		
1903—04	465.340	99.792	187.383	10.158	4.644	
1904—05	491.240	105.618	233.723	12.690	4.592	
1905—06	473.891	102.325	258.416	15.425	5.540	
1906—07	489.800	106.907	236.090	17.164	5.318	
1907—08	546.907	121.218	261.230	18.848	6.981	
1908—09	505.161	110.718	212.822	15.356	7.867	
1909—10	495.628	115.412	256.711	18.413	16.336	
1910—11	513.366	122.030	262.036	18.997	19.706	
1911—12	508.920	123.642	219.970	16.220	19.933	
1912—13	510.801	125.601	218.244	15.662	20.451	
1913—14	531.349	132.886	225.525	16.121	18.167	
1914—15	540.511	145.421	211.844	14.866	20.802	
1915—16	508.940	147.826	204.114	16.318*	20.060	
1916—17	531.329	179.855	179.505	17.300	17.009	
1917—18	114.669	60.086	146.788	24.589	2.536	
1918—19	257.385	183.560	173.440	31.758	5.298	
1919—20	448.147	187.146	194.905	36.669	15.994	
1920—21	509.335	349.476	228.649	43.736	13.492	
1921—22	500.466	303.341	222.764	38.777	12.779	
1922—23	439.230	231.384	198.960	32.559	10.748	
1923—24	502.844	257.046	214.248	34.874	46.950	
1924—25	580.222	298.932	164.907	40.874	60.596	
1925—26	573.837	280.333	234.240	38.230	66.278	
1926—27	555.880	269.849	231.648	38.152	65.266	
1927—28	573.499	297.605	222.103	35.850	58.084	
1928—29	586.599	287.175	239.272	39.127	65.014	
1929—30	601.782	292.616	265.594	43.484	63.505	
1930—31	573.611	262.217	265.319	38.634	64.584	
1931—32	531.070	231.264	281.063	34.725	68.634	
1932—33	464.292	207.887	248.759	31.536	80.715	
1933—34	462.337	185.031	278.064	36.866	65.266	
1934—35	475.369	193.414	322.467	41.393	99.750	
1935—36	465.609	194.738	349.242	44.735	91.188	
1936—37	489.995	202.786	417.304	54.071	92.275	
1937—38	529.498	227.571	536.436	69.039	101.825	
1938—39	635.577	272.802	688.436	82.535	125.540	
1939—40	725.358	312.343	688.139	62.995	161.973	18.201
1940—41	665.265	330.587	616.662	61.453	179.560	23.873
1941—42	594.379	307.037	585.804	90.923	156.961	24.113
1942—43	590.766	311.621	766.959	127.123	165.796	32.123
1943—44						
	24.986.764 *)	9.174.056	21.098.875	1.537.685	2.128.013	98.310

\*) = 74.960.292 flaskor

## utgifter och inkomster

Annan skatt	Humle	Korn	Kork & Kapsyler	Flaskor	Avlöningar	Utdelning %	År
	3.179	18.248	1.976	2.210	5.128		1894—95
237	4.265	32.193	3.217	1.659	15.313	8	1895—96
500	2.468	43.892	2.118	1.460	17.868	4	1896—97
800	1.935	30.068	2.022	1.689	20.715	5	1897—98
1.000	4.231	30.482	1.890	1.493	21.369	5	1898—99
1.200	3.645	18.300	1.622	1.223	20.814	6	1899—00
1.400	5.435	15.989	2.881	2.130	19.344	6	1900—01
1.561	7.185	9.593	3.524	2.463	20.786	6	1901—02
2.228	5.103	16.509	3.954	3.986	20.235	6	1902—03
1.697	6.003	29.510	2.699	5.327	19.879	10	1903—04
1.673	6.833	17.299	4.862	1.708	21.528	12	1904—05
1.484	5.503	7.169	4.466	4.854	21.710	15	1905—06
1.983	3.474	12.388	4.929	4.218	21.916	15	1906—07
1.864	7.038	34.607	3.911	3.814	23.313	15	1907—08
2.032	5.265	13.269	4.083	5.058	24.784	15	1908—09
2.348	4.291	17.225	3.744	3.044	25.330	15	1909—10
2.160	6.519	19.506	4.178	5.845	32.200	30	1910—11
3.100	6.462	22.117	4.538	5.975	34.812	10	1911—12
3.545	6.043	21.561	4.404	3.620	34.551	10	1912—13
2.234	5.671	18.964	4.430	5.486	36.241	15	1913—14
4.693	4.558	27.072	5.031	4.717	38.469	15	1914—15
3.675	3.424	37.330	4.418	6.224	39.857	15	1915—16
4.244	1.477	30.389	13.698	2.325	44.605	15	1916—17
3.747	460	11.997	6.155	919	34.457	7	1917—18
10.542	2.173	33.213	11.189	6.380	50.960	15	1918—19
1.762	2.410	56.910	9.965	19.644	84.716	20	1919—20
6.359	5.475	51.081	15.602	14.019	100.557	25	1920—21
10.074	8.506	25.776	11.619	13.008	110.275	35	1921—22
24.412	1.897	5.890	2.066	6.411	88.733	25	1922—23
29.992	9.520	17.842	11.615	6.192	87.468	25	1923—24
23.703	11.566	32.235	12.109	6.891	97.759	25	1924—25
35.738	20.756	23.442	4.831	7.404	101.184	25	1925—26
22.880	16.204	23.962	9.001	6.968	95.564	25	1926—27
18.239	10.566	34.751	9.300	7.129	93.237	25	1927—28
22.818	8.732	24.255	9.089	3.825	96.004	17	1928—29
23.946	4.127	22.854	9.071	9.065	100.833	17	1929—30
23.378	3.036	23.380	8.924	6.685	105.684	17	1930—31
23.438	2.886	20.774	7.908	4.060	100.963	10	1931—32
14.253	2.451	14.522	7.308	3.381	100.305	7	1932—33
8.900	7.241	16.429	7.325	3.693	96.419	7	1933—34
3.847	9.490	19.950	7.420	4.320	99.233	7	1934—35
3.005	10.350	16.569	7.995	5.606	101.556	7	1935—36
3.194	5.160	18.465	7.145	5.932	103.012	8	1936—37
3.497	6.683	23.368	9.139	9.450	103.876	8	1937—38
6.849	9.123	28.050	12.027	10.155	118.346	12	1938—39
14.050	20.462	21.344	9.077	11.246	131.947	12	1939—40
25.309	408	43.441	5.486	9.260	133.071	12	1940—41
30.677	9.902	26.316	15.686	7.266	137.887	12	1941—42
36.926	22.031	20.240	22.046	11.784	142.027	12	1942—43
							1943—44
477.293	321.622	1.180.736	341.694	281.221	3.196.946		



Klass II  
**Pilsner.**  
Trelleborgs  
Bryggeri Aktieförsäkring,  
TRELLEBORG.  
Serveras med en temp av 8° á 10° C.

