

# BRYGGERIKLUBBENS:

medlemsblad - 4 - 1997



KUNGSHOLMENS KVARTERSBRYGGERI AB TELEFON 650 50 49  
LEVERANTÖR TILL DEN FORSKRÄCKLIGE SNÖMANNEN



## Innehåll nr 4 - 1997

- Redaktörens spalt 2  
Ordföranden har ordet 3  
Bryggeribesök på Munkbo och Melings Bryggerier 5  
Protokoll från styrelsemöte 1997-09-27 8  
Munkbo Ångbryggeri - Historik Sammanfattning 11  
Protokoll från årsmöte 1997-09-27 13  
Ändringar i medlemsregisret 17  
Annons 18  
Annons 19  
Arboga Glasbruk 1974-1928 20  
Ölet i glaset kan vara gammalt 243  
Julstarkölen 1997 - test 44

**- BRYGGERIKLUBBEN -**

FÖRENING FÖR SAMLARE OCH BRYGGERIINTRESSERADE  
\*\*\*\*\*

*KLUBBEN BILDades 1982 och består av personer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island med ett aktivt intresse för bryggeri-industrin*

---

**STYRELSE:**

Sören Borgström (ordförande), Björn Harnby (sekr.)  
Rickard Laisfeldt (kassör)  
Helge Hoff och Ove Grip (övriga ledamöter)

Medlemsbladets redaktör: Ove Grip, tel: 026-12 82 85

Bryggeriklubbens medlemsblad utkommer som regel 4 ggr/år

Manusstopp: 10/3, 10/6, 10/9 och 10/12

Föreningens postgiro: 37 74 32-0

Föreningens bankgiro: 5304-6942

**Adresser:**

Sören Borgström, Runvägen 6, 137 55 Västerhaninge  
Björn Harnby, Torsvägen 8, 433 61 Partille  
Rickard Laisfeldt, Kallkällsgatan 1, 930 30 Ursved  
Ove Grip, Bäverstigen 22, 806 41 Gävle  
Helge Hoff, Muminsvei 2, N-1400 Ski, Norge

---

**REDAKTÖRENS SPALT**  
\*\*\*\*\*

Hej!

Sedan jag senast skrev denna spalt har det hänt en hel del. Bland annat har jag fått veta en sak som jag kanske borde ha vetat eller förstått tidigare, nämligen förklaringen till (enligt min uppfattning) förvirringen med öl klass I och II, folköl och öl 3,5. Vilken är då förklaringen? Jo, en stor del av den öldrickande befolkningen har fått för sig att det gamla mellanölet, klass IIB med max 3,6 volymprocent alkohol, har kommit tillbaka till de vanliga affärerna med beteckningen 3,5. Vid den senaste träffen med Bryggeriklubben, i Fagersta, var det flera medlemmar som påstod att detta är sant. Jag var skeptisk till uppgiften, men efter att ha kollat upp saken så tror jag nu på den. Vi har alltså "fått tillbaka mellanölet" i vanliga mataffärer utan att Riksdagen ens behövde fatta beslut om det. Det måste vara något som förbudsvänner måste uppskatta. Att mellanölet blivit fritt igen utan det svenska folket får i sig mer alkohol genom att dricka

FORTSÄTTNING SIDAN



## Vor föränden har ordet!

Hej du tappre läsare av min spalt.

Så har vi då kommit till den tråkigaste årstiden, så här innan snön lyser upp vintermörkret och julen står för dörren. Men man får ta och se framåt mot julens alla fröjder och plikter och den vita och renna snö som förhoppningsvis snart kommer.

Man kan även tänka sig tillbaka till den sköna hösten som vi hade i år. Bl.a då till den 27 September och de trevliga bryggeribesök som deltagarna vid årsmötet fick ta del av. Jag tror att samtliga deltagare var mycket nöjda med dagen och från dessa och Bryggeriklubben framför jag härmad ett stort och varmt tack till Glenn Tammemägi med personal på Munkbo Ångbryggeri och Per Georgsson på Melings Bryggeri. Ett stort tack går även till de bryggerier som skänkte drycker till vårt möte och då även till Gefle Borg Bryggeri som ej kom med i protokollet.

Samma helg som höstträffen, hölls även årets upplaga av Stockholm Beer Festival och denna var den absolut bästa hittills. Sollentunamässan var som klippt och skuren för denna begivenhet. I samband med detta kan jag inte låta bli att fortsätta min följetong om Bredaryds-bryggaren Lars Schweitz. Han vann nämligen stort erkännande för sitt färsköl. Dels i ölkategorin färsköl, samt för festivalens bästa öl alla kategorier. Priserna med tillhörande diplom erhölls i knivskarp konkurrens med andra superbra brygder. Inte dåligt för att vara det första egna ölet. Till min egen förvåning, kom 10 dagar senare Lars Schweitz utan övertalning att bli klubbens i nuläget senaste stödjande medlem.

På min sedvanliga s.k. höstsemester hade jag fullspäckat program, med besök på samtliga bryggerier söder om storstaden utom Grebbestad och Thimsfors. Dessutom besökte jag många vänner och samlarkollegor, av vilka en del sällan eller aldrig kommer till våra träffar. På Falcon i Falkenberg överlämnades diplomet för årets etikett och jag tror det blev mycket uppskattat. I Malmö fick jag möjlighet att besöka det nya bryggeriet Malmö Grip som torde vara igång nu. Framtidstron tycks över lag vara stor inom branchen, möjligen med några få undantag som jag ej vill nämna.

Som ni alla vet vid det här laget, så har domen angående försäljningsmonopolet nu fallit. Systembolaget får behålla sitt monopol därfor att man inte diskriminerar utländska produkter framför inhemska. Men då kan man ju undra om inte det delvis är så att man diskriminerar en del av de mindre - eller alla - inhemska bryggerierna med sin enorma, invecklade och ofattbara byråkrati ???

T.ex. vägrar man gång efter annan att ta hem de produkter som många kunder efterfrågar, trots att det står i "regelboken" och trots att Gabriel Romanus vid flera tillfällen framfört att så skall vara fallet. Kanske dags att lära cheferna regelboken !!!

Antalet JULÖL på systemet är detta år drygt 40 st., de flesta är inhemska brygder.

Med önskningar om en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR .....

A  
T  
J  
Pren

Redaktörens spalt.....forts. från sid. 2  
 "mellanöl" i stället för folköl. Jag förstår att bryggerierna myser och att de naturligtvis inte vill att folk ska veta att de är lurade. Det får bli mitt sista inlägg i detta ämne.

EG-domstolen unnade inte svenska folket att köpa en starköl i Konsum. Systemet blir alltså kvar, åtminstone några år. Det torde dock inte dröja alltför många år innan vi kan köpa både starköl, vin och sprit i Konsum eller ICA, dessutom till mycket lägre pris än nu.

Systemet går nu ut med påståendet att servicen skall bli bättre. Vi får hoppas att det blir så. Enligt tidningsuppgifter torde dock inte Gamlestads Bryggeri vara nöjt med Systemet. Trots löfte om det har bryggeriets julöl, som fått toppbetyg i många tester, inte kommit med i Systemets ordinarie sortiment, där inte heller det högt rankade Källefalls Julöl fått plats. De har i stället förpassats till beställningssortimentet vilket naturligtvis medför att försäljningen av ölen blir betydligt mindre. Bryggerierna hade ingen tur vid Systemets dragning. Bara de nu nämnda omständigheterna borde medföra att Systemet omedelbart avskaffades.

Annars är allt som vanligt i julölsbranschen. Nytt rekord i år igen vad gäller antal starkölssorter, 42 stycken. Jag har bara hittat ett test i en tidning där alla 42 sorterna finns med. Av det skälet har jag tagit in detta i bladet. Jag har själv hunnit prova kanske 15 sorter. Fler ska det bli. Jag besökte Systembutiken vid Norra Station i Stockholm för någon vecka sedan och fick därifrån med mig drygt 20 sorter. I min Systembutik finns det faktiskt 16 sorter i år. Jag tror att även det är nytt rekord.

Jag slutar med att önska alla medlemmar en

**God Jul och ett Gott Nytt År.**

Redaktören

# Vill Ni ha gott Juldricka

beställ det då hos

# EBBEBO BRYGGERI

Tel. 367. NÄSSJÖ. Tel. 367.

Försäljer även Nässjö-Bryggeriets tillverkningar av läskedrycker, vichyvatten och maltdrycker.

## Bryggeribesök på **MUNKBO** och **MELINGS** Bryggerier

Den 27 september 1997 var den andra av årets två stora högtidsdagar - det andra bryggeribesöket för året. Det har blivit något av en tradition numera att besöka två bryggerier samma dag. Och den här dagen var inget undantag.

Det första bryggeriet som skulle besökas var Munkbo

Ångbryggeri i Smedjebacken. Vi var sammanlagt 32 förväntansfulla personer, medlemmar med anhöriga eller gäster, som mötte upp på gården vid Munkbobryggeriet som håller till i lokaler som en gång i tiden användes av A.-B. Risingsbo Ångbryggeri.

Lillebror Carls-son hälsades oss välkomna och berättade lite om bryggerianläggningens historia (mer om detta finns på särskild plats i medlemsbladet). Vi



Det första bryggeriet för dagen var Munkbo



Lillebror Carlsson hälsar välkommen

delades upp i två grupper som under ledning av Lillebror respektive Leif Skilström visades runt i anläggningen.

Anläggningen är idag mycket för stor för bryggeriets behov.



En gammal byggnad vittnar om gamla tider

sorters öl med smörgås som Lillebror och Leif frikostigt bjöd på. Bryggeriet, Lillebror och Leif var väl värdar de tack som Sören och Erik framförde.

Efter det första besöket styrde vi kosan mot Fagersta för att checka in på ett hotell där. Melings Bryggeri låg på gångavstånd från hotellet, vilket inte var till nackdel med tanke på att vi skulle bli bjuda på öl.

Per Georgsson, en av de tre nuvarande ägarna till bryggeriet, tog emot oss. Han berättade att bryggeriet grundats 1882 och att det kom i familjen



Lillebror och Leif tackas av Erik



Per Georgsson berättar om bryggeriet

Det finns alltså stor överkapacitet. Men det är ju inte uteslutet att Munkbo kommer att växa i den stora kostymeren.

Efter den intressanta rundvandringenスマ-kade det mycket bra med olika

Georgssons ägo 1962. Det bryggs inget öl i bryggeriet och har heller aldrig bryggts något öl där. Företagets ölprodukter bryggs av Kopparberg. Svagdricka har dock tillverkats på bryggeriet t.o.m. 1950-talet. Fram t.o.m. andra världskriget hade bryggeriet god avsättning för sin svagdricka hos alla gruvarbetare som arbetade i de många omkringliggande gruvorna. Då gruvorna lades ned efter kriget minskade efterfrågan på svagdricka drastiskt. Melings ligger i det bryggeritåtaste området i Sverige och möter alltså svår konkurrens om marknadsandelarna.

Efter rundvandring bjöds vi bryggeriets välsmakande starka och extrastarka öl. Efter sedvanliga och välförtjänta



Sören tackar för Bryggeriklubben

avtackningar var det en nöjd skara som vandrade tillbaka till hotellet. Där följde först årsmöte (se protokoll på annan plats) och sen middag. Den mycket trevliga dagen avslutades med ett, som jag tror, för alla givande bytesmöte.

Ett stort tack till Sören för den trevliga dag han ordnade.  
OG

#### Deltagare vid bryggeribesöken m.m. den 27 september 1997

Mariann Andersson	Claes Göran Camitz	Hans Göran Nilsson
Peter Andersson	Sören Clavebring	Ole B. Olsen
Per Berggren	Thomas Forsberg	Arne Persson
Patrik Berglund	Niels Gravesen	Mikael Pettersson
Hans Billquist	Ove Grip	Veikko Roos
Kenneth Billquist	Björn Harnby	Ingmar Strannevik
Seppo Bonsdorff	Mikko Hovi	Per Söderberg
Sören Borgström	Kjell Kvick	Torbjörn Söderberg
Roger Boström	Sven Lagerqvist	Hans-Lennart Ullström
Erik Brorsen	Rickard Laisfeldt	Arne Åberg
Lis Brorsen	Stefan Lööv	

**Styrelsemöte för BRYGGERIKLUBBEN  
vid Munkbo Ångbryggeri, Smedjebacken, 97-09-27**

**Närvarande:** Sören Borgström Ordförande  
 Björn Harnby Kassör  
 Ove Grip Övrig ledamot

**1. Mötets öppnande.**

Mötet öppnades av Ordförande Sören Borgström.

**2. Kallelse till mötet, godkännande.**

Mötesdeltagarna godkände kallelsen till mötet.

**3. Dagordningens godkännande.**

Dagordningen godkändes.

**4. Val av mötesfunktionärer.**

Till mötesordförande valdes Sören Borgström och till mötessekreterare valdes Björn Harnby.  
 Ove Grip utsågs att justera protokollet.

**5. Medlemssituationen.**

Björn redovisade Medlemssituationen 97-08-31. Den ser ut enligt följande:

Hedersmedlem :	1 st
Samlande medlem :	70 st
Stödjande medlem :	38 st
Summa :	109 st

\*\*\*\*\*

**Fördelat nationsvis enligt följande:**

	Heders	Samlande	Stödjande	Summa
Sverige :	1	56	35	92
Norge :		5		5
Danmark :		5	1	6
Finland :		4	2	6
Summa :	1	70	38	109

till detta kommer 1 st dansk och 1 svensk familjemedlem.

\*\*\*\*\*

Detta innebär en ökning med 8 medlemmar sedan förra årsmötet.

Detta fördelar enligt följande:

5 samlande medlemmar har tillkommit, 3 svenska och 2 finska.

2 samlande medlemmar har utgått.

6 stödjande medlemmar har tillkommit. (Gellivare Bryggeri AB, Fd Visperdalens Bryggeri, Kungsholmens Kvartersbryggeri, Grebbestads Bryggeri AB, Ahlafors Bryggeri samt Jämtlands Bryggeri AB.) 1 stödjare har utgått pga konkurs.

## Styrelsemöte för BRYGGERIKLUBBEN vid Munkbo Ångbryggeri, Smedjebacken, 97-09-27

### 6. Kassarapport.

Se bilaga 1.

### 7. Styrelsen inför nästa verksamhetsår.

Styrelsen kommer att på årsmötet presentera förlag till styrelse för nästa verksamhetsår:

Ordförande: Sören Borgström (omval)

Sekreterare: Björn Harnby (nyval - Björn lämnar sin post som kassör och  
ställer upp som ersättare för Uno Lillevars som inte  
anmält att han har för avsikt att ställa upp till nyval.)

Kassör: Rickard Laisfeldt (nyval - Rickard lämnar därmed sin post som revisor.)

Övriga ledamöter: Ove Grip (omval)  
Helge Hoff (omval)

Redaktör: Ove Grip ställer upp även nästa verksamhetsår.

Ny revisor och revisorssuppleant behöver utses.

Förslag till revisor är Sven Lagerqvist. Frågan om hans suppleant tas upp på årsmötet.

### 8. Rapporter

Vår medlem Ove Paulsson gick bort i våras. Sören kommer med anledning av detta äska en tyst minut på årsmötet.

Klubben visade sitt deltagande till hans änka med en blomsteruppsättning. Vi har fått tackkort.

Jämtlands Bryggeri har tillkommit som ny medlem.

Sören kommer att under kommande veckor besöka bl.a några av våra stödjande medlemmar samt Ulf Heine i Smålands Anneberg och Bredaryds "bryggeri".

Sören kommer då även att överlämna diplomet för Årets Etikett 1996 till Falcons Bryggeri.

Malmö Grip är ett nytt bryggeri som har börjat brygga öl under året.

Vi har nu fått våra Pins och slipsnålar. 700 pins, 300 slipsnålar samt 150 presentaskar.

Som närvaropris på årsmötet kommer alla mötesdeltagare att få en presentask med pin och slipsnål.

I fortsättningen kommer vardera medlem att få en dylik presentask efterhand som de deltar på våra möten. Dock bara en per man. Sören håller reda på vem som fått en uppsättning. Pins och slipsnålar kommer att finnas till försäljning till våra medlemmar. Priset kommer att vara 15 kr / pin och 20 kr / slipsnål.

Ove har besökt Hallsta Bryggeri. Deras produktion är i full gång. De har svårt att hinna med att tillverka i takt med efterfrågan.

Björn har besökt Grebbestads Bryggeri nu under hösten. Ett fint och trevligt bryggeri. Deras nästa investering kommer med all sannolikhet att bli en tappningsutrustning. De tillverkar i dag sex (6) olika öl-sorter.

**Styrelsemöte för BRYGGERIKLUBBEN  
vid Munkbo Ångbryggeri, Smedjebacken, 97-09-27**

**9. Övriga frågor.**

- a) Medlemsavgift för nästa år: Styrelsen kommer på årsmötet att föreslå en höjning av medlemsavgifterna inför nästa år. Förslaget är:

Samlande och personligt stödjande medlemmar - en höjning med 100 kr till 200 kr.

Stödjande medlemmar - en höjning med 100 kr till 300 kr.

Familjemedlemmar - ingen förändring, fortfarande 50 kr.

- b) Kommande möten: Styrelsen kommer att lägga fram följande förslag till möten nästa år:

Vårmöte: Besök på Kälefalls Bryggeri och Nordsjö Gårdsbryggeri.

Höstmöte: Göteborgsregionen. Förlagsvis Gamlestadens Bryggeri, ölmuséet på Pripps och eventuellt Ahlafors Bryggeri.

- c) Eventuellt: Inget denna gång.

Med anledning av Bryggeriklubbens 15-års-jubileum i år förärades Sören en ordförandeklubba i trä med klubbens emblem. Denna är tänkt att häданefter gå i arv mellan klubbens ordföranden.

**10. Avslutning.**

Mötesordföranden avslutade därefter mötet.

**Bilagor:** 1. Kassarapport

Sekreterare.

  
Björn Harnby

Justeras:

  
Sören Borgström

Ordförande: Sören Borgström

  
Ove Grip

Justeringsman: Ove Grip



## HISTORIK SAMMANFATTNING

### Bryggeriets historia:

Munkbo Ångbryggeri huserar i byggnader som andas av anor och lång tradition inom dryckestillverkning. Det har producerats drycker i varierande form och styrka i drygt 200 år. På 1700-talets andra hälft inrymde det gamla brygghuset, som då hörde till Risingsbo herrgård, av ett gårdsbränneri. Bränneriet fick dela utrymme med ett myntprägleri, en tillverkningsindustri man önskar att man hade tillgång till även nu.

1856 grundades det första bryggeriet, samtidigt som Smedjebackens valsverk och Morgårdshammar verkstäder startas. Vid den här tiden ägs bryggeriet av brukspatron F.W. Åhman. 1877 arrenderar Åhman ut bryggeriet till O. Petrelius.

Under den här perioden sker all produktion hantverksmässigt, tungt, smutsigt och högst ineffektivt. Dryckerna som produceras torde inte ha varit av särskilt hög kvalitet mätt i dagens standard. Med andra ord för bryggeriet en tynande tillvaro. All försäljning skedde med häst och vagn, vilket effektivt begränsade försäljningsområdet. Att bryggeriet trots dessa svårigheter kunde upprätthålla driften får ses mot bakgrunden att de jämsides med öltillverkning bedrev jord- och skogsbruk.

Under sista delen av 1800-talet innehas och drivs bryggeriet av bruksförvaltaren A.G. Sevon och bryggaren Viktor Petterson. 1899 under Sevon och Petterson produceras 1400 HL öl och dricka och produktionen sysselsatte 4 'faktorie-arbetare'.

Från omkring 1900 anställdes den dåvarande ägaren till bryggeriet patron Larsson på Risingsbo Herrgård en bryggmästaren som hette Klaes F. Lundh. Han inrättade anläggningen för ångdrift och installerade ånguppvärmt bryggverk, så istället för direkteldning kokades vörtan med ånga och därav namnet "ångbryggeri".

I samma veva byggdes en mindre lagerkällare och ett antal ekliggare anskaffades att lagra det underjästa ölet i, därav börjar ölet säljas på flaskor.

Detta är det första steget i utvecklingen som skulle bryta de gamla hantverksmässiga metoderna.

Ölet som framställs vid den här tiden är inte i närheten av den typ som tillverkas idag. Kvalitén var dålig och hållbarheten usel. Den tidens bryggare visste föga, för att inte säga ingenting, om bryggjästens kemiska sammansättning, behandling och renhet från främmande bakterier.

1916 övertar Lundh bryggeriet som ägare. Vid den här tiden sysselsätter bryggeriet 10 personer. 1920 bolagiseras Risingsbo , Lundh sålde hela företaget till Risingsbo Ångbryggeri AB och kvarstod själv som disponent.

1925 försäljes bolaget än en gång, denna gång är köparen Gunnar Westlund. Familjen Westlund kom att driva bryggeriet fram till det säljs till Spendrups 1980.

Det är när Gunnar Westlund tar över ansvaret för bryggeriet som de stora ändringarna i brygghanteringen sker. Så här har han själv skildrat utvecklingen.

"Den första Juli 1925 kom jag till Risingsbo som då var omodernt och nedslitet. Den ekonomiska sidan var inte stort bättre. I företaget då ca: 20 anställda, och på transportsidan fanns 2 bilar och 4 hästar.

Efter första världskriget rådde dåliga tider som varade till slutet av trettioålet. Vidare hade vi stora svårigheter i försäljningen. Denna var starkt kringskuren av allehanda lagar och förordningar, som omöjliggjorde transport och således försäljning på annan ort.

# MUNKBO

Ångbryggeri

Först efter andra världskriget skedde en viss uppmjukning, så tillvida att tillstånd för nederlag beviljades på ett fåtal orter vilket bidrog till en ökad försäljning.

1954 byggde vi nytt modernt brygghus med jäs- och lagerkällare som första etapp på en ny tid. Den första oktober 1955 kom den stora revolutionen i svensk bryggerinäring. Det var då som den ny maltdryckesförordningen trädde i kraft, vilket innebar att bryggerierna kunde inrätta nederlag och fritt sälja sina produkter i hela landet.

Omsättningen ökade kraftigt och redan 1958 var vi färdiga att bygga till ny jäs- och lagerkällare. Därefter har nya lagerlokaler, tappningshall och lastningshall fullbordats. Och för närvarande bygger vi ut lagerkällare för 11.000 HL öl samt glaslager på 1.000 kvadratmeter.

Företaget sysselsätter idag ca: hundratalet anställda. Omsättningen uppgår till 35 milj. flaskor malt- och läskedrycker. Företagets produkter distribueras med egna bilar och försäljningen sker inom ett område som i norr begränsas av Kramfors och i söder av Jönköping, med huvudparten av försäljningen förlagd till Mälardalen.

När jag ser tillbaka på de 42 åren som ledare för Risingsbo Bryggeri och mina 60 år i branschen, är det förunderligt vilken fantastisk utveckling, såväl biologiskt och tekniskt som kommit bryggeriindustrin tillgodo i hela vårt land.

Morgårdshammar den 9 oktober 1967."

#### Om namnet Munkbo:

Man kan inte säga säkert var namnet Munkbo kommer ifrån men det finns flera mer eller mindre troliga teorier.

En uppgift som cirkulerat i folkmun är att det på medeltiden skulle ha legat ett kloster på denna plats. Men så är det inte, vi har sökt sanningshalten i påståendet om kloster men kammat noll i alla källor. Vilket är synd med tanke på att det var munkar som först började att brygga öl. En annan teori, som nog ligger lite närmare sanningen, är att platsen kan ha varit en rastplats för pilgrimsmunkar på vandring mot Nidaros.

Första uppteckningen av namnet är från Jordboken 1546, då platsen kallades Munckeboha. Vilket kan tyda på att t.ex. någon som hette Munck eller rent av var munk ägde ett hus eller bod beläget på platsen. En annan variant av denna teori är att klostret i Gudsberga (nära Hedemora) ägde hus på platsen, kanske låg klostrets fäbod här.

## Nya Bryggeriet

**Svagdricka, vichyvatten, läskedrycker. Nederlag för Tidaholms pilsner. Telefon 8555, Jönköping.**

**Årsmöte för BRYGGERIKLUBBEN  
vid Rosenlunds Rumshotell, Fagersta, 97-09-27**

<b>Föredragande:</b>	Sören Borgström	Ordförande
	Björn Harnby	Kassör
	Ove Grip	Övrig ledamot

Övriga deltagare var 25 samlande medlemmar och 4 gäster.

**1. Mötets öppnande.**

Mötet öppnades av Ordförande Sören Borgström som äskade en tyst minut för att hedra minnet av vår bortgångna medlem Ove Paulsson.

**2. Kallelse till mötet, godkännande.**

Mötesdeltagarna godkände kallelsen till mötet.

**3. Dagordningens godkännande.**

Dagordningen godkändes.

**4. Val av mötesordförande och sekreterare.**

Till mötesordförande valdes Sören Borgström och till mötessekreterare valdes Björn Harnby.

**5. Val av justeringsman jämte ordförande samt rösträknare.**

Till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet valdes Sven Lagerqvist och som rösträknare valdes Sven Lagerqvist och Claes-Göran Camitz.

**6. Verksamhetsberättelse för tiden 21 september 1996 - 31 augusti 1997:**

**Klubben** har under verksamhetsåret hållit 2 möten. Vid årsmötet i Falkenberg deltog 33 medlemmar och 6 inbjudna och familjemedlemmar.

Vid vårmötet i Kolsva och Hallstahammar deltog 26 medlemmar och 10 inbjudna och familjemedlemmar.

**Styrelsen** har under året hållit 3 sammanträden, varav 1 på Bryggerimuséet i Arboga.

Den har bestått av Sören Borgström (ordförande), Uno Lillevars (sekreterare), Björn Harnby (kassör), Ove Grip (övrig ledamot) och Helge Hoff (övrig ledamot).

Redaktör för medlemsbladet har Ove Grip varit.

**Medlemmar.** Under verksamhetsåret har klubben fått 11 nya medlemmar, varav 6 stödjande bryggerier. Samtidigt har vi tappat 2 samlande medlemmar och 1 bryggeri (som gått i konkurs).

**Medlemsbladet** har under verksamhetsåret utkommit med 4 nummer.

**Årets Etikett** har utsetts för åtonde (8:e) året. Vinnare blev Falcon med sin jubileumsetikett.

Ett sedvanligt **stort och varmt tack** till våra stödjare för deras ekonomiska bidrag och för etiketter, drycker och övrigt till samlarna.

**7. Kassarapport och revisionsrapport:**

Kassarapport, se bilaga 1.

Revisionsberättelse, se bilaga 2.

## Årsmöte för BRYGGERIKLUBBEN vid Rosenlunds Rumshotell, Fagersta, 97-09-27

---

### **8. Ansvarsfrihet för styrelsen.**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

### **9. Val av styrelse och revisor med suppléant för kommande verksamhetsår:**

Till *ordförande* valdes Sören Borgström.

Till *sekreterare* valdes Björn Harnby.

Till *kassör* valdes Rickard Laisfeldt.

Till *övriga ledamöter* valdes Ove Grip och Helge Hoff.

Till *revisor och revisors suppléant* valdes Sven Lagerqvist resp. Hans-Göran Nilsson.

*Ordförande* jämte *kassör* äger var för sig eller gemensamt rätt att teckna för klubbens räkning.

### **10. Arvoden och ersättningar till styrelsen.**

Sören Borgström yrkade på 400 kr som ersättning för resor samt 800 kr i telefonersättning.

Ove Grip yrkade på 150 kr för diverse omkostnader.

Några ytterligare yrkanden gjordes inte.

Årsmötet godkände dessa yrkanden.

### **11. Medlemsavgifter för det kommande året.**

Styrelsen föreslog en höjning av befintlig medlemsavgift (100 kr) för samlande medlem och personlig stödjande medlem till 200 kr och för stödjande medlem från 200 kr till 300 kr.

Medlemsavgiften för familjemedlem skulle vara oförändrat 50 kr.

Ett motförslag som innebar en succesiv höjning från 100 kr till 200 kr under en tvåårsperiod med en höjning på 50 kr / år för samlande och personligt stödjande medlemmar framfördes av några mötesdeltagare. (För familjemedlemmar och stödjande medlemmar godtogs styrelsens förslag).

Omröstning krävdes.

Rösträkningen gav vid handen att medlemmarnas förslag vann.

Därmed beslutades följande beträffande nästa års medlemsavgifter;

Samlande och personligt stödjande medlemmar	- 150 kr
Stödjande medlemmar	- 300 kr
Familjemedlemmar	- 50 kr

### **12. Rapporter och redovisningar av gåvor.**

Klubben hade fått öl till årsmötet från 11 st bryggerier.

Dessa var: Nya Banco Bryggerier, Falcon Bryggerier, Fors Nya Bryggeri, Gellivare Bryggeri, Krönleins Bryggeri, Kungsholmens Kvartersbryggeri, Källefalls Bryggeri, Pripps Ringnes, Spendrups Bryggeri, Zeunertz Bryggeri samt Åbro Bryggeri.

Glas hade erhållits från Falcon Bryggerier och sejdlar från Spendrups Bryggeri.

Dessa fördelades till samtliga mötesdeltagare, såväl samlare som gäster. Mötesdeltagarna erhöll dessutom som närvaropris en presentförpackning innehållande klubbens nyframtagna Pin och Slipshållare.

Dessa finns numera till försäljning hos vår kassör. Pris är 15 kr / pin och 20 kr / slipshållare.

Sören Borgström skall under kommande vecka överlämna diplomet för Årets Etikett 1996 till Falcons Bryggeri i Falkenberg. Han kommer även att bl.a besöka Malmö Grip, ett nystartat bryggeri i Malmö, samt Ystads Restaurangbryggeri.

**Årsmöte för BRYGGERIKLUBBEN  
vid Rosenlunds Rumshotell, Fagersta, 97-09-27**

Ove Paulssons hustru framförde via Sören sitt tack till Bryggeriklubben för uppvakningen i samband med Oves bortgång.

**13. Nästa års möten, förslag.**

Vårmöte (maj): Källefall + Nordsjö Gårdsbryggeri.

Höstmöte: Göteborg; Gamlestadens Bryggeri + Ölmuséet på Pripps samt ev. besök på Ahlafors Bryggeri.

Sören jobbar vidare med dessa förslag.

**14. Övriga och nya frågor.**

Sören Clavebring framförde en förfrågan om det fanns intresse bland Bryggeriklubbens medlemmar att samordna ett möte med SÖF. Det visades dock litet intresse för detta från mötesdeltagarnas sida. Endast 3 man sade sig vara intresserade.

Det är dock helt OK för SÖF att annonsera i vårt medlemsblad om sina kommande möten, för att på så sätt informera Bryggeriklubbens medlemmar om dessa.

Sören C. vidarebefodrar detta till SÖF.

Med anledning av att klubben i år firar sitt 15-års jubileum förärades Sören Borgström ett väggur med Klubbens emblem som tack för lång och trogen tjänst och med önskan om ytterligare många år som ordförande.

**15. Avslutning.**

Mötesordföranden avslutade därför mötet och bytesaftonen tog sin början.

**Bilagor:**      1. Kassarapport  
                      2. Revisionsberättelse

Sekreterare.

  
Björn Harnby

Justeras:

  
Ordförande: Sören Borgström

  
Justeringsman: Sven Lagerqvist

**Årsmöte för BRYGGERIKLUBBEN  
vid Rosenlunds Rumshotell, Fagersta, 97-09-27**

Bilaga 1.

**KASSARAPPORT 96-09-13 - 97-08-31**

**INKOMSTER:**

Föregående års överskott	:	2 555.05 kr
Medlemsavgifter	:	13 850.00 kr
Ränta	:	187.06 kr
Diverse försäljning	:	426.00 kr
Bidrag från Sv.Bryggareför.	:	10 000.00 kr
Utestående fodran	:	100.00 kr
		-----
		27 118.11 kr

**UTGIFTER:**

Tryckn. & utskick medlemsblad	:	9 831.50 kr
Frimärken	:	1 243.00 kr
Ersättning styrelsearbete	:	8 907.00 kr
Inköp kuvert och dylikt	:	1 336.00 kr
Blomsteruppvaktningar o dyl.	:	1 483.00 kr
Kostn. i samband med medl.möten	:	200.00 kr
Avgifter post och bank	:	425.00 kr
		-----
		23 425.50 kr

Förändring övriga tillgångar	:	- 1 308.80 kr
------------------------------	---	---------------

Årets underskott *	:	171.24 kr
--------------------	---	-----------

\*\*\*\*\*

**Summa tillgångar:** 18 212.55 kr.

Fördelat på; **bank** - 9 740.10 kr, **kassa** - 118.20 kr och **postgiro** - 6 708.90 kr,  
samt övrigt; **frimärken** - 190.35 kr, **påsar** - 50.00 kr **kuvert** - 200.00 kr,  
**glas** - 1 015.00 kr, **standar** - 90,00 kr och **utest. fodran** - 100.00 kr.

\*\*\*\*\*

(\* = Inkomster - förra årets överskott - utgifter - förändring i övriga tillgångar)

Årsmöte för BRYGGERIKLUBBEN  
vid Rosenlunds Rumshotell, Fagersta, 97-09-27

Bilaga 2.

**REVISIONSBERÄTTELSE**

Undertecknad utsedd revisor för Bryggeriklubben har genomgått kassörens räkenskaper för verksamhetsåret 960913-970831, vilka uppvisar ett underskott på 171:24.

Jag har inte funnit något att klandra i bokföringen och tillstyrker därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Rickard Laisfeldt 970925



**Ändringar i medlemsregistret**

**NYTT TELEFON/FAXNUMMER**

01. Swen Stockhaus, tel. 0414-166 88, fax. 0414-104 89

**NYA MEDLEMMAR**

137. Bredaryds Wärdshus & Bryggeri, Bredaryd. Stödjande medlem

138. Mikael Pettersson, Björnvägen 10, 458 31 Färgelanda, tel. 0528-106 72 och 070-547 94 48. Samlarområden: Svenska öl- och läsketiketter samt utländska öletiketter

## Till julbordet

hör JULDRICKA, JULMUST, LAS-KEDRYCKER, SOCKERDRICKA,  
VICHYVATTEN från

FORSERUMS BRYGGERI.

Telefon 83.

**A n n o u n c e m e n t****7 th International Brno club  
Breweriana trade show**

Date : Saturday, May 23, 1998, 8.00 a.m. - 2.00 p.m.

Place : Brno, Czech Republic, Kounicova Street 20/22, in a Hall - "Stadion - Brno Sokol I"

The 7 th International Trade Show is organized by Collectors' Club Brno in a cooperation with the Snip & Co. Advertising agency and the Brno Trade Fairs Joint-stock Corp. on the occasion of the 7 th International Exhibition of Brewing and Malting PIVEX which will be held since May 19 till May 22, 1998 in the Brno Trade Fairs Exhibition Area. Many Czech, Slovak and foreign breweries and brewing, malting, and dining equipment producers will participate in the PIVEX 1998 exhibition. Numerous different brands of beer will be on tap (free of charge), competitions among breweries concerning the taste and quality of their products, and cultural programmes will be organized.

-----

**A n n o u n c e m e n t****International Breweriana trade show in a PLATAN Brewery**

Date : Saturday and Sunday, June 27.-28. 1998

Place : Brewery PLATAN, Protivín (near from České Budějovice),  
Czech Republic

-----

The Collectors' Club Brno is looking forward to meet you in Brno !

Informations (Accomodations):

Petr Procházka, Obilní trh 6, 602 00 Brno, Czech Republic  
tel. 00420/5/752522 or tel.+fax 00420/5/43248403

---

Till ett härligt julbord hör

**G O T T J U L D R I C K A**

Detta köper ni hos

**Lamhults Bryggeri**  
**Torsten Nilsson**

Telefon 58

## Förderergemeinschaft von Brauerei-Werbemittel-Sammlern e.V.

Änderungen vorbehalten

### FvB - Börsenplan 1998

Stand: November 1997

21. März 1998 • 59065 Hamm/Westfalen

Internationale FvB-Frühjahrs- und Isenbecktauschbörsen

Schirmherrschaft: Warsteiner Brauerei Haus Cramer

25. April 1998 • 74523 Schwäbisch-Hall

2. Internationale Haller-Tauschbörsen der FvB

Schirmherrschaft: Löwenbrauerei Hall

9. Mai 1998 • 16928 Pritzwalk

Preussen-Tauschbörsen der FvB

Schirmherrschaft: Privatbrauerei Preussen-Pils

**22.-24. Mai 1998 • 26441 Jever**

**45. Verleihung des Goldenen Bierdukaten  
mit internationaler Jubiläumsgrößtauschbörsen  
unter der Schirmherrschaft des Friesischen Brauhauses**

13. Juni 1998 • 08237 Wernesgrün

6. Wernesgrüner Tauschbörsen der FvB

Schirmherrschaft: Wernesgrüner Brauerei

20. Juni 1998 • 64756 Mossautal

3. Internationale Schmucker-Tauschbörsen der FvB

Schirmherrschaft: Privatbrauerei Schmucker Ober-Mossau

18. Juli 1998 • 91322 Gräfenberg (bei Nürnberg)

Intern. Hobbybrauer-Tauschbörsen mit der Nürnberger Gruppe und der FvB

Schirmherrschaft: Linden-Bräu Georg Brehmer

5. September 1998 • 59581 Warstein

Internationale Brauerfest-Tauschbörsen der FvB

Schirmherrschaft: Warsteiner Brauerei Haus Cramer

19. September 1998 • 88427 Bad Schussenried

Internationale FvB-Herbsttauschbörsen

Schirmherrschaft: Brauerei Ott

3. Oktober 1998 • 04509 Krostitz

5. Leipziger FvB-Tauschbörsen

Schirmherrschaft: Krostitzer Brauerei

17. Oktober 1998 • 93345 Hausen-Herrnwahlthann (bei Regensburg)

Internationale Hausbrauerei-Tauschbörsen der FvB

Schirmherrschaft: Stangl-Bräu Anton Miller

21. November 1998 • 33609 Bielefeld

Baumheider FvB-Tauschbörsen

Schirmherrschaft: Brauhaus Joh. Albrecht

5. Dezember 1998 • 74906 Bad Rappenau

19. FvB-Nikolaus-Tauschbörsen

# Arboga Glasbruk 1874—1928

av Torbjörn Fogelberg

(I "serien om Arboga" publiceras i detta blad en uppsats om Arboga glasbruk hämtad från Hembygdsföreningens Arboga Minnes årsbok 1982, tillhandahållna av Sören Borgström)

Bakgrunden till bruksanläggningen. Etablering, ägare, organisation och förvaltning.

Perioden 1871—1875 medförde en stark expansion för buteljglasindustrin i Sverige. Den rådande högkonjunkturen ökade efterfrågan på buteljer och drev upp priserna men även lönern och andra omkostnader. Fram till mitten av decenniet rådde emellertid gynnsamma tider för buteljtilverkarna och detta framkallade inte mindre än 14 nyetableringar inom branschen. Fördelningen var följande: 1871:1, 1872:2, 1873:3, 1874:7 och 1875:1. Av de nämnda brukken förlades 5 till städer och 1 av dessa var Arboga, som var det enda stadsbruk som kunde drivas under någon längre tidrymd.<sup>1)</sup>

Om tidpunkten för grundandet av Arboga glasbruk föreligger varierande, och som i det följande kommer att visas, felaktiga uppgifter. Disponent Georg Jonson meddelade 1932 att bruket skulle ha anlagts redan år 1870 av bruksförvaltaren Carl Richard Jonson, borgmästaren Ingel Bergöö i Lindesberg och godsägaren Anders Läftman i Västra Eknö, Björskog.<sup>2)</sup> I en år 1968 publicerad undersökning i Arboga minnes årsbok uppges Ivar Lundgren att ovannämnde Richard Jonson "herre till Björntorp i Lillkyrka socken" deltog "i anläggandet av ett bruk i Arboga för tillverkning av glas, främst buteljglas för olindustrin" och att rörelsen 1874 skulle ha övertagits av ett nybildat aktiebolag med N.A. Wihde som ledare.<sup>3)</sup> Förstnämnda uppgift från 1932 beror sannolikt på ett minnesfel. Den andra ligger mer rätt i tiden, men har felaktiga uppgifter om aktiebolagsbildningen och ledaren.



Arboga Glasbruk låg inom det på kartan markerade området intill Arbogaån.

Händelseförloppet är följande. Den första notisen om bruket i Arboga här-rör från början av juni 1874. I samband med omrämnande av att 200.000 tombutejler då nyligen anlänt från Hamburg till Norrköping "alldenstund den stigande ölexporten gjort det omöjligt för de inhemska glasbruken att fylla behovet av tombutejler" var det ett näje för Arboga nya tidning att få tillägga att "ett glasbruk för buteljtilverkning är under anläggning härstädes av cí-vilingenjör Nilsson, som äger mycket erfarenhet i denna branche, vadan före-tagegs framgång från alla sidor synes tämligen given."<sup>4)</sup>

Bruket anlades nära hamnen och järnvägsstationen och fick därmed ett ur-kommunikationssympunkt sett mycket gynnsamt läge. Sjöfrakterna till och från Stockholm ombesördes vid denna tid mot billig avgift av lastångaten "Trögelin", som avgick från Arboga varje lördagkväll och återvände från hu-vudstaden varje onsdagkväll.<sup>5)</sup>

Bolagsordningen för Arboga Glasbruks Aktiebolag stadfästes den 19 april 1875. Bolaget, som hade sitt säte i Arboga, hade till ändamål att "på plats let skulle uppgå till lägst 50 000 kr i aktier å 1.000 kr. Av civildepartements-konseljakt den 19 april 1875 rörande Arboga glasbruks AB framgår att konsti-tuerande bolagsstämma hållits i Arboga den 16 mars samma år, sedan minimi-ka-pitalet tecknats. Följande personer var närvarande sistnämnda dag:

Namn	Ågare av antal aktier
Carl Richard Jonson	2
Adolf Nilsson	1
Anders Läftman	3
Ingel Bergöö	1
varjämne företeddes fullmakter från:	1 = 42
Fredrik Nilsson	bruksförvaltare vid Silken bruksförvaltare vid Engelsfors
Gustaf Behm	fabrikö i Filipstad
C. I. Carlsson	handlande i Filipstad
A. I. Jonsson	handlande
Henrik Rådström	

Till dess bolagsordningen vunnit laga fastställelse ursågs C.R. Jonson, Adolf Nilsson och Ingel Bergöö till interimstyrelse, med Jonson som VD och dispo-nent. Sistnämnda 3 personer undertecknade den 27 mars 1875 i Lindesberg anhållan om fastställelse av bolagsordningen.<sup>6)</sup>

Man vet att bolaget trädde i verksamhet i maj 1875.<sup>7)</sup> På hösten samma år stod anläggningen färdig, och buteljtilverkningen kunde börja i slutet av septem-ber.<sup>8)</sup> Då var emellertid konjunkturumslaget ett faktum, och tillverkningen

måste upphöra redan samma höst. Därefter föreligger inga upplysningar om bruket förrän på försommaren 1876. Då intressenterna var kallade till bolags-stämma den 2 juni, kom så få tillstädas, att de frågor som skulle behandlas måste uppskjutas till ett nytt sammantträde i slutet av månaden. Det uppgavs vara fråga om antingen glasbruks försäljning eller återupptagande till hösten för bolagets räkning. Vid den bolagsstämma som hölls den 30 juni 1876 med delägarna i Arboga Glasbruksaktiebolag blev det upplöst. Som ensam ägare till bruket stod då godsägaren Carl Richard Jonson på Björnstorps bruk upp-gavs antagligen komma att säljas så snart tillfälle gavs.<sup>9)</sup>

I ett Hallsberg den 17 december 1876 daterat kontrakt kallade sig glasgros-sisten Johan Edward Friberg i Stockholm ägare av Arboga glasbruk. Den 1 ja-nuari 1877 debiterades han 16.000 kr som köpeskillning för glasbruket med in-ventarier och 2 gårdar.<sup>10)</sup> På nyåret 1877 ingick Friberg ett kontrakt med bruksförvaltaren Nils August Wihde vid Sandviks buteljglasbruk i Bromma utanför Stockholm. Wihde skulle "så fort buteljtilverkningen vid glasbruket i Arboga åter kunde vara igång på våren leverera buteljer till i Stockholm, Upp-sala, Falun och Gävle samt övriga städer i Norrland boende personer eller bo-lag.."

Enligt kontraktet mellan Friberg och Wihde förband sig den förra att till-handahålla den senare behovet av stenkol, soda och andra behövliga rudimentarier med rätt för Friberg att i den mån buteljer från bruket levererades på grund av hans order, göra sig beträck för kostnaderna. Wihde måste minst 2 månader i förväg skriftligen uppge behovet av erforderliga kvantieter stenkol och soda. Under kontraktsiden fick Wihde på en gång häftra i skuld till Fri-berg med högst 3 000 kr. Lämnade accepter avsäg att ge Wihde de medel han behövde för att sätta igång tillverkningen och driva rörelsen. Så fort tillverk-ningen kommit igång och leveranser till Friberg eller andra personer verkställts på grund av hans order, skulle han få täckning för lämnade förskott och gjorda kol- och sodaköp.

Av Arbogas blivande tillverkning fick Friberg i främsta rummet för sin kom-missionförsäljning årligen disponera över 1 miljon buteljer av diverse slag. Den övriga tillverkningen finge Wihde disponera för direktförsäljning till kon-sumenter såväl i Stockholm som andra städer, till gemensamt överenskomna priser och villkor.

Kontraktet skulle gälla under 10 års tid. Å de kontanta utlägg som Friberg komme att göra för Wihdes räkning beräknades 6 % ränta. Om Wihde under kontraktsiden överlät glasbruket till bolag eller annan person, utfärde han sig se till att kontraktet skulle fullgöras av nye ägaren.<sup>11)</sup>

Wihde var ingen nykomling i branschen. Född i Stockholm den 18 mars 1830, inflyttade han i oktober 1838 från Kvillinge i Östergötland till Sandviks buteljglasbruk, där han tjänstgjorde som bokhållare till april 1861, då han

att brukets förläggare, grosshandlare Johan Edvard Friberg i Stockholm, försatts i konkurs. Detta vällade bruket "en ledksam rubning, som man dock har anledning antaga ej kommer att bli långvarig." Sedan saken hunnit utredas väntades ett nytt bolag överta affären och möjligen inom kort återuppta bultillverkningen, "som under den varit igång lyckats tillvinna sig) ett särdeles godt renommé."

Ovanrämnda överenskommelse mellan Wihde och Friberg kom således att gälla endast ca 10 månader. Som en följd av Fribergs obestånd försattes även Wihde i konkurs inför Arboga rådstuvurätt den 12 november 1877.<sup>18)</sup> I godemansberättelsen i Wihdes konkurs, avgiven den 11 februari 1878, riktades inga anmärkningar mot bokföringen och förhållander till gäldenärenna, Anledningen till obeståndet tillskrevs förläggarens, grosshandlare Fribergs konkurs. Enligt den ingsvna staten uppgick tillgångarna i konkursboet till 59.579 kr, varav glasbruket med inventarier uppgots till 31.522 kr, glaslagret till 9.532 kr samt bränsle och råmaterialer till 5.701 kr. Men i en inlägg till borgenärrerna, daterad Arboga den 11 februari 1878, beräknade Wihde att tillgångarna under rådande ytterst tryckta konjunkturn endast skulle kunna realiseras till 36.743 kr, varav 22.089 kr för bruket med inventarier, glaslagrar, bränsle och råmaterialer. Vid sammanträde med fordinssägarna den 4 mars 1878 förklarade Wihde att det ackordsförslag som han ingivit inte kunde vinna framgång. Då han inte kunde ställa någon säkerhet för dess fullgörande återkallade han det. Wihde syns ha sökt följa med utvecklingen på det glastekniska området, om man får döma efter konkursakten. Bland hans tillgångar upptogs nämligen en del av Balley's 1871 utgivna Technologie samt det samma år inköpta 12 lecons sur lart de la verrerie av Peligot.<sup>19)</sup>

Arboga glasbruk i Carl Richard Jonsons ägo 1878—1896 och konsolideringen av företaget under dennes och ingenjör Gustaf Hansons ledning.

Den största enskilde fordinssägaren i Wihdes konkursbo var dåvarande disponenten vid Kolsva bruk, Carl Richard Jonson, som haft ett betydande ekonomiskt engagemang redan i det första glasbruksaktiebolaget. Jonson, som nu på allvar kom in i bilden, fick ett avgörande inflytande på det förtätat händelseförfloppet fram till sin bortgång på hösten 1896. Född i Filipstad den 7 februari 1835 uppges han ha växt upp där i mycket små förhållanden. Han kunde emellertid genomgå läroverket i hemstaden och var sedan anställd vid bl.a. Leningshammar och Älgå bruk i Värmland. År 1856 genomgick han Georgies handelssinstitut i Stockholm och hade från och med slutet av 1850-talet anställningar vid bruk i Bergslagen. Hans son Georg Jonson uppgav 1932 att fadern en tid även varit anställd vid Söje glasbruk i Värmland.<sup>1)</sup>

## Arboga Glasbruk

tillverkar och försäljer:

**Portorbutejer, extra tjocka,  
Ölbutejer, Engelsk och Norsk fåçon,  
Vimbutejer.**

**Mineralvattneflaskor m. m.**  
Requisitioner torde inståndas direkt till  
bruket eller dess i Stockholm varande  
ende kommissionär, Herr J. E. FRI-  
BERG, Skeppsbron 22.

**Arboga i Sept. 1877.**  
**N. Aug. Wihde.**

*Den äldsta paträftfmade ammonien om  
Arboga glasbrucks tillverkning och för-  
säffning.*  
Ur Dagens Nyheter 22 sept. 1877.

flyttade till Reijmyre glasbruk i Skedevi i Östergötland.<sup>12)</sup> Långt senare — i februari 1882 — uppgav han att han 1860 även varit anställd vid Haga glasbruk i Lemnhults socken i Jönköpings län.<sup>13)</sup> Under en stor del av 60-talet stannade Wihde i Östergötland. På hösten 1867 befann han sig i Yxnerum, varifrån han kom som förvaltare till Hammars buteljglasbruk utanför Askersund.<sup>14)</sup> Av en i handlanden Johan Edvard Friberg i Stockholm konkursakt är 1877 ingående kontokurant mellan honom och Wihde för tiden 11 april 1870—15 oktober 1877 framgår att den sistnämnde betalat arrende för Hammars glasbruk till den 1 september 1870 och sedanmera i ytterligare två omgångar till den 13 oktober 1871. Vid mitten av 70-talet var Wihde åter vid Sandvik, för vilket bruk han i september 1876 påfördes 750 kr i arrende för 1/2 år. Vid års-skiftet 1876/77 syns han ha lämnat Sandvik för att i stället engagera sig i Arbogabruket.<sup>15)</sup>

I slutet av februari 1877 meddelades att Arboga glasbruk, som då legat nere något mer än 1 år, jämte 2 till deisamma hörande gårdar i staden köpts av bruförvaltare Wihde för ej uppgivet pris. För drivande av tillverkningen i utvidgad skala och efter bästa sannida metoder undergick bruket en genombrytande reparation. Så snart denna var klar, skulle arbetet genast återupptas.<sup>16)</sup>

Då driftens återupptogs på sensommaren 1877 hade bruket så gott som fullständigt byggts om och utvidgats betydligt. Anläggningen var geseldad och de tidigare smältdeglarna hade ersatts av en enda s.k. vanna. De 16 glasblåsarna uppgavs till sammans tillverka minst 8.000 buteljer om dagen. "Att döma av det hittills utförda arbetet blir tillverkningen av ovanligt vacker och i allo utmärkt beskaffenhet, utan att därför betinga högre pris än det för annan tillverkning gångbara."<sup>17)</sup>

Men även denna gång blev glädjen kortvarig. Efter endast 2 månaders drift måste tillverkningen upphöra redan den 1 november 1877. Anledningen var



Interior från Arboga Glasbruk vid sekelskifvet.

Driftsupphället vid Arboga glasbruk efter Wihdes konkurs blev längre än väntat. Det av morgångar drabbade förträdare sändes måndagen den 29 juli 1878 jämte tillhörande gårdar i staden för tillsammans 12.600 kr på konkursauktion och intropades av anläggaren och störste färdingsägaren i konkursen, Carl Richard Jonson, som brukade sammanlagt 21.189 kr i boet. Ett bolag uppgavs komma att bildas med förra disponenten Wihde som föreståndare och några rika Stockholmsbryggare som delägare. "Då kan det bli schwung i affären, vilken då antagligen även blir gynnsam för delägarna."<sup>12)</sup>

Vid offentlig auktion på glasbruket den 21 augusti 1878 hade bl.a. sålts ca 20.000 buteljer av olika form och storlek samt diverse bruksinventarier och råmaterialer varibland märktes butelj- och medicinglasformar, eldfast lera, gammal eldfast sten, kol och koks, soda, brunsten, kalk, krossglas och sand.<sup>3)</sup> I november 1878 fick disponent Jonson lagfart på de fört Wihde tillhöriga gårdarna med nr 90<sup>1/2</sup>, åbygd en del av tomten nr 101 inom kvarteret Stor- och Vretrotten, samt nr 10, åbygd tomten nr 29 inom nämnda kvarter.<sup>4)</sup> Sedan driften legat nere mer än 2 år är upptogs den 1 mars av bruksförvaltare Jonson, då konjunkturerna i någon mån förbättrats. Bruket hade vid denna tid 16 glashållsare anställda, varav de flesta arbetar i Norge, och tillverkningen beräknades till 7 till 8 000 buteljer per dag. De nya buteljerna med märket "Arboga" i bottmen ansågs av kännare vara "urmärkt väl gjorda". Orderläget uppgavs vara gott. "Med sina åt alla håll ytterst bekväma kommunikationer och särdeles billigt försäljningspris vill det synas, som borde bruket också kunna påräkna en berydlig avsättning".<sup>5)</sup>

### Glasbruket under Carl Richard Jonsons tid 1880—1896

När driften återupptogs 1880 hade bruket ett 10-tal konkurrenter i skilda delar av landet. Störst av dessa var Surte utanför Göteborg samt Liljedal och Årnäs vid Vänern. Därnäst kom Hammar vid Vättern, strax söder om Askersund, med marknad främst i Stockholm. I början av 80-talet uppgavs Hammars arbete bli utsatta för värvningsförsök från Arboga.<sup>6)</sup>

På stockholmsmarknaden konkurrerade Arboga främst med Hammar, Liljedal och Årnäs. Buteljpriserna i Stockholm uppgavs vara låga i början av 1883. De dåliga konjunkturerna detta år återspeglades även i Arbogas produktion (jfr tab. 3). Mitt under denna lågkonjunktur böjade man på sensommaren 1883 att riva bruket "men endast för att det inom den närmaste framtiden skall resa sig i föryngrad gestalt". Hyttan skulle utvidgas och dessutom häll man på att bygga ett hus avsett till kontor och tillverkning av glasugnen. <sup>7)</sup> I Kungl. Maj:ts Befallningshavandes 5-årsberättelse för 1881—1885 noterades att glasbruket ombyggs och utvidgas under åren 1883—1884. Sistnämnda år liksom även 1885 ökade produktionen, men 1886 blev ett dåligt år för bruket. Från och med 1887 drevs emellertid tillverkningen vid de 2 enkelvagnar var-

med bruket sedan 1884 var utrustat oavbrutet upp t.o.m. 1891, då den nådde 3,9 miljoner buteljer och flaskor. Arboga kom därmed på 4:e plats bland landets buteljglasbruk efter Liljedal, Surte och Årnäs.<sup>8)</sup>

Under senare delen av 80-talet rådde överproduktion av buteljer inom landet. Av de större bruken hade främst Liljedal en betydande export till Norge och den brittiska marknaden. Även Surte höll på att arbeta upp exporten till sistnämnda marknad.<sup>9)</sup> Men trots denna avlastning var konkurrensen svår på hemmamarknaden. En av Stockholms stora buteljgrossister under slutet av 1880-talet var Theodor Nygren, som även sålde Arbogas buteljer i huvudstaden. Han sökte få till stånd en samverkan mellan butelj tillverkarna inom landet för att kunna höja priserna 1889.<sup>10)</sup> Vid ett förberedande möte i Göteborg i början av april 1889 med disponenterna för Arboga, Liljedal, Sölje och Årnäs överenskoms att höja priserna på ölbutelejer till 6<sup>1/2</sup> öre för 2/3 liter, 4<sup>1/2</sup> öre för 1/3 liter och att alla vinbuteljer skulle höjas med 10%, detta överallt utom i Norrland, där man skulle höja 1<sup>1/4</sup> öre, eller efter frakternas beskaffenhet. Man beviljade 3 månaders kredit.<sup>11)</sup>

fackföreningar lika som redan skett i utlandet, fackföreningarna har ännu ej lyckats få till stånd inom Sverige, men man kan ej hindra strejker bland ett större antal arbetare, som gör att tillverkningarna avstår.

På hösten 1890 beslöts vid ett möte i Laxå med representanter för Arboga, Hammar, Liljedal och Årnäs att höja buteljpriserna i takt med de stigande löne- och råmaterialekostnaderna.<sup>20</sup> Priserna blev nu för 1/l liter 13½ öre,  $\frac{1}{4}$  liter 7 öre och  $\frac{1}{3}$  liter 4½ öre per styck, och samtidigt höjdes arbetslönerna på varje sort med 10 öre per 100 st. — Samma år på våren rapporterades en provstrid vid Hammar om 1/l liters buteljer med Liljedal och Arboga. Sistnämnda bruk sälde 1/l och  $\frac{1}{2}$  liters flaskor till Stockholm.<sup>21</sup>

De prissamverkande bruken Arboga, Hammar, Liljedal, Surte och Årnäs beräknades 1892 för sina avvärmare inom landet behöva tillverka 14 miljoner öl-och porterbutejer samt dessutom 2 miljoner vinbuteljer, som inte kunde beräknas så nog. Vid dessa bruk uppgavs tillverkningen till ungefärligen: Arboga 3 milj. st. Hammar 2½ milj. Liljedal 10 milj., Surte 8 milj. och Årnäs 5 milj. = 28½ milj. Alltså måste minst 1½ milj. st. exporteras liksom dittills, eller också måste Surte och Liljedal minska sin produktion.<sup>22</sup>

Då prissamverkan sedan 1889 visat sig mycket fördelaktig för ovannämnda bruk, sökte man från Årnäs 1892 även få med en ny tillkommen konkurrent — glasbruket i Kungälv, som vid denna tid lagt om sin produktion till buteljer. På grund av alltjämt stegeträda råmaterialiepriser och redan höjda arbetslönar behövde buteljpriserna höjas till hösten 1892. Arboga å sin sida tyckts ha velat sänka priset på vattenflaskor och ölbutejer i landsorten.<sup>23</sup>

För att hålla oförändrade buteljpriser överenskom de samverkande bruken i början av 1893 en uppdelning av marknaden. Arboga och Liljedal måste förbinda sig att inte sälja buteljer i Göteborg — för att få Kungälv och Surte att gå med på bestämda priser. Årnäs förband sig att inte sälja i Gävle.<sup>24</sup>

På grund av förfäende förändringar i konkurrensituationen genom att ett nytt bruk anlade i Gävle och att ett uppgav vara under byggnad i Göteborg, sammankallades ett möte mellan bruken i Göteborg den 26 okt. 1893. Därvid beslöt Arboga, Hammar, Liljedal, Surte, Södje och Årnäs att hålla priserna oförändrade 1894 utom för vissa 1/l liters stämplade buteljer.<sup>25</sup> Från Hammar antogs att Arboga särskilt hade avsättning i Norrtaland. <sup>26</sup> Sistnämnda bruk hade 1892–93 måst minska produktionen något, men kunde åter öka den 1894 och 1895, så att den 1895 kom i nivå med 1891 års (fr tab. 3). I början av 1895 lyckades Arboga och Hammar hindra Surte att sänka prisen.<sup>27</sup>

På hösten skrev Årnäståndisponenten till sin kollega i Arboga att, då man några år haft överproduktion, måste man komma överens om en nedskärning.<sup>28</sup> Disponent Carl Richard Jonson avled i Arboga den 8 oktober 1896, 1 dec. 1894 hade han arrenderat drygt 2 tunnland å stadsens mark norr om än, där glasbruket låg. Vid bouppteckningen värvrades tillgångarna i boet till arbetarne i föjd av utländske kringresande arbetare, som söka att bilda s.k.

Från Årnäs ansågs att Liljedal, Arboga och Årnäs borde komma överens om priser i mellersta och norra Sverige "om detta kunde gälla först från början av 1890 så vore det ändock bättre än som nu är förhållandet".<sup>12</sup> Årnäståndisponenten arbetade på att få med även övriga buteljglasbruk i prissamverkan, "ty utan att några böja att driva saken igenom så blir ju ingenting utav, utan bryggarnas nedpreja priset under tillverkningsvärdet".<sup>13</sup>

Enligt den officiella statistiken (ifr tab. 3) nära nog fördubblades tillverkningen i Arboga år 1889. Redan i juni detta år rapporterades buteljlagren såväl vid Arboga som hos dess konkurrenter Liljedal och Årnäs vara utsålda, "så att ej mer blir än vad som för dagen tillverkas." Liljedal uppgavs ha exporterat 3½ miljoner buteljer och Arboga 1½ miljon, vilket framkallat brist på buteljer inom landet.<sup>14</sup> Konsumtionen av buteljer uppgavs vara den största på 18 år 19 år och, enligt vad Årnäståndisponenten kunde se vid midsommartiden 1889, var buteljlagren utsålda både vid Årnäs, Liljedal och Arboga, varför han skrivit till disponenten i Arboga att man nu borde öka priserna i mellersta och även i norra Sverige.<sup>15</sup>

Tillsammans med Liljedal och Surte uppgavs Arboga på sommaren 1889 ha antagit leverans till England och Skottland, dit dessa bruk sades ha sålt 7 miljoner buteljer. Och på hemmamarknaden höjde Arboga och Årnäs priserna i mälarlandskapsen till den nivå som fastställts vid mötet i Göteborg i april.<sup>16</sup> Vid ett möte i Laxå i dec. 1889, där bl.a. Årnäs och Arboga deltog, bestämdes oförändrade priser för 1890 för  $\frac{1}{2}$ , och  $\frac{1}{3}$  liters buteljer samt för:

	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
gröna vattenflaskor	9 öre	6 öre	
bruna portvin	7½ »	5½ »	
rödvins	8½ »	6½ »	
ljusa liter	13 »	10 »	
bruna »	9 »	7 »	
ljusa franska »	12 »	9 »	
cognac	14 »	11 » <sup>17</sup>	

Vid sidan av Liljedal och Surte hörde Arboga under åren omkring 1890 till våra exportrande buteljglasbruk. Arbogas tillverkning fortsatte att öka även under år 1890, och under sommaren detta år uppgavs bruket arbeta för utländska importörer i London på våren 1890. Här i nämndes att Årnäs då inte vågade ta importör i London tillbaka marken tillbaka, och därför försökte förmå att organisera sig och därförigenom driva bruket, vilkas arbetare de sökte förmå att organisera sig och därförigenom driva upp arbetspriserna. Detta återspeglas i ett brev från Årnäståndisponenten till en importör i London den 20 juli 1890.

"Emedan över hela landet är arbete i handeln sällan tillgängligt, har vi

242.165 kr, varav den fasta egendomen uppgogs till taxeringsvärdet med 84.800 kr, diverse materialier vid bruket till 30.175 kr, lagret av buteljer och flaskor till 31.903 kr samt utestående fordringar till 83.235 kr. — Jonson syns ha stått i ett gott förhållande till sina arbetare, som uppvaktade honom med en "dyrbar minnesgård" på 60-årsdagen den 7 februari 1895. Samtidigt gjorde han en donation till glasabettarnas sjukkassa Invid sitt eget hem, Köpings-tullen 7, hade han uppfört en "präktig" arbetarbostad. Vid sitt fränfälle var han ledamot av stadsfullmäktige, drätselkammaren och medlem av skolrådet samt ordförande i Arboga sparbank. Vid hans jordfästning i närväro av stadsfullmäktige, sparbanksstyrelsen och glasbruksarbetare, spelade brukets musikkår under ledning av fanjunkaren Vickberg.<sup>29)</sup>

### Arboga Glasbruk, C.R. Jonsons sterbhus 1896—1908

Efter bruksägare Jonsons bortgång fortsatte driften närmast under ledning av Gustaf Emil Hansson som disponent och med den avlidnes son, den år 1873 föddes Georg Richard Jonson, som ingenjör. Han hade skaffat sig praktisk utbildning vid glasbruk i Skottland. Den i slutet av 1880-talet etablerade prisamverkan mellan Arboga, Liljedal, Surtse och Åmås fortsatte under åretoden av seklet. Sålunda beslöts närmända bruk sommaren 1899 att höja priset på alla sorters buteljer med  $\frac{1}{2}$  öre och att för lösa buteljer i vagn lämna 5 % rabatt.<sup>1)</sup>

På hösten 1901 hade emellertid dessa prisamverkan upphört och varje bruk fick nu själv sätta sina priser. Detta berodde på att några små buteljbruk under rådande läge måste sälja till vad pris som helst. För att konkurrera ut dessa bruk hade en del större bruk "föresatt sig sälja så lågt att tillverknings-

costnaden knappast täckes, varefter prisen nog måste höjas igen."<sup>2)</sup>

Som exempel på den rådande situationen kan nämnas att inte mindre än 8 buteljbruk konkurrerade på göteborgsmarknaden. Av dessa bruk hade 4 lager och 4 agenter i staden. Att Arboga öppnat nederlag i Göteborg och betydligt nedslatt prisens där berodde på att bruket klagade över att priserna fördärvarats i Stockholm. På våren 1902 uppgavs alla bruk ha överfulla magasin och att lagren den 1 april uppgick till sammanlagt 15 milj. st. flaskor. Därför måste en del bruk "sälja till vad pris som helst för att så länge som möjligt hålla sig uppe."<sup>3)</sup>

Under åren kring sekelskiftet uppstod nya konkurrenter inom branschen. Ett stort buteljglasbruk anlades sålunda i Limhamn 1898—99 och producerade

<sup>1)</sup> 1900 2,7 miljoner buteljer.<sup>4)</sup>

<sup>2)</sup> Sistnämnda är anlades också ett bruk med en årskapacitet av  $2\frac{1}{2}$  miljoner buteljer i Boråsberg. Omkring 1901/02 uppgavs detta bruk ha sält ca 1,8



Arboga Glasbruk

miljoner  $\frac{1}{2}$ , liters buteljer i Stockholm. Mot bakgrundun härrav blit Arbogas klägorna över läget på stockholmsmarknaden förklarliga. Även i Västervik etablerades ett nytt företag, AB Breviks Glasbruk, där driften började på våren 1900 vid en fullt modern anläggning med en kapacitet av ca 2 milj. buteljer per år. Man lyckades här uppnå en god kvalitet på tillverkningen.<sup>5)</sup>

Den härrav framkallade överkapaciteten i förening med från och med 1901 likvande konjunkturer ledde till ett markant prisfall under de följande åren. Fem bruk — Brevik, Gävle, Limhamn, Rydefors och Sölje — måste inställa driften 1903—04, och av dessa lades alla utom Gävle ned. Trots denna sänkning inom branschen konstaterades i Kungälvs glasbrugs årsberättelse för 1905 att priserna då endast uppgick till 65 % av vad de varit några år tidigare. Till råga på allt annat dämpades även köplusten genom en ny maltagstiftning 1905.<sup>6)</sup>

I mellansverige (Örebro) sålde Arboga och Boråsberg billigare än Kungälv, beroende dels på lägre frakter dels på att förstnämnda bruk sålde själva och slapp betala provisjon.<sup>7)</sup> Av tabell 3 framgår att Arboga lyckades hävda sig

tämligen väl under branschens nedgångsperiod i början av 1900-talet. Jämfört med topåret 1898 hade tillverkningskvantiteten 1903 gått ned med drygt 17 %. Bruket i Arboga hörde alltså ännu till de livskraftiga inom branschen.

Situationen inom buteljglasindustrin i dess helhet var nu emellertid sådan att den 1906 framvärgt ett möte med bruken för överläggningar om gemensamma intressen. Detta resulterade 1907 i bildandet av en sammanslutning mellan bruken, Sveriges Buteljglasbruks Förbund, med anslutning till Svenska Arbetsgivareföreningen. Man stiftade även Sveriges Förenade Buteljglasbruk, var till de flesta buteljbruken i landet anslöt sig. Det överenskoms att hålla lika priser och beslöts att höja buteljpriserna med ca 10 % eller  $\frac{1}{2}$  kr 1 öre per st.<sup>8)</sup>

På sommaren 1907 föreslogs från Arboga att Kungälvs glasbruk skulle dra in sitt nederlag i Stockholm mot att Arboga vidtogs motsvarande åtgärd i Göteborg. Vid Kungälv medgav disponenten att detta hade alla skäl för sig, då den rådande organisationen var förlustbringande på båda sidor. Nämnda förslag antogs också. I detta sammanhang kan nämnas att Arbogas största kund i Stockholm uppgavs vara Neümüllers Bryggeri, som fick  $\frac{1}{4}$  % avdrag för kross, vilket bryggeriet uppgav vara fullt tillräckligt. Till en del kunder i Norrland var krossprocenten något högre, dock sällan över  $\frac{1}{2}$  %. Bruk som Hammars och Västervik hade högst avsevärt högre krossprocent, beroende på att buteljerna måste omlastas från smal- till bredspårig järnväg.<sup>9)</sup>

1907 blev ett relativt bra år för Arboga, som för första gången sedan tiden kring sekelskifftet kunde driva upp produktionen till 4 miljoner buteljer. På försommaren befästades att mycket stor efterfrågan på bruna buteljer skulle uppstå. Vid ett möte med glasbruken i början av oktober höjdes flaskpriserna för 1908 i allmänhet med kr 5,— pro mille. Denna prishöjning skulle träda i kraft från 1 februari 1908.<sup>10)</sup>

## AB Arboga Glasbruk 1908—1928

För att kunna fördela tillgångarna i Carl Richard Jonsons sterbhus utan att sälja eller lösa ut varandra beslöts arvingarna i början av år 1908 att ombilda föreelsen till aktiebolag.<sup>11)</sup> Ombildningen skedde den 7 mars 1908 och den 6 april samma år inregistrerades bolaget. Aktiekapitalet skulle urgöra minst 300.000 och högst 600.000 kr i aktier å 1.000 kr. Styrelsen med sju i Arboga, bestod 1908 av dåvarande löjtnanten, sedermera byråingenjören vid järnvägsstyrelsens banbyrå, Hjalmar Georg Åberg och köpmannen Carl Timoteus Kihlgren, båda i Karineholm, samt ingenjör Georg R. Jonson och verkställande direktören disponent Gustaf Emil Hanson, båda i Arboga. Jonson utsågs till verkställande direktör i maj 1912 och 1913 lämnade disponent Hanson styrelsen samt ersattes av löjtnant Sten Grönvall i Filipstad. Disponent Hanson lämnade efter 30 år sin tjänst vid bruket och flyttade till Stockholm där han avled 1923. I april

1921 invaldes brukets dåvarande disponent Sven Westberg (1883—1962), som jämväl utsätts till bolagets verkställande direktör, i styrelsen, men lämnade denna redan i mars 1923 i samband med att han övertog ledningen av Ekenäs glasbruk vid Vetlanda. Som disponent och styrelseledamot inträdde då Enar Weinberg, Arboga. Georg Jonson avgick ur styrelsen i april 1924 och efterträddes av Axel Einar Unander. Vid nedläggningen 1927 ingick i bolagets styrelse kaptenerna Ragnar Söderhielm (1867—1942), Saltsjöbaden och Sten Grönvall i Stockholm, disponent Sigurd Thorstenson i Surte och direktör Carl Timoteus Kihlgren i Arvika. Hyttmästare under de sista decennierna före nedläggningen var Rudolf Kalling, som tidigare arbetat vid Surte.<sup>2)</sup>

På våren 1914 anmälde ledningen till byggnadsnämnden i staden att man måste reparera och delvis bygga om "ändpartierna" på hyttan och ämmade om- och tillbygga hytrans västra flygelpartier, varför man sökte godkännande och tillstånd. Byggnadslov lämnades den 22 maj 1914. Det befanns också nödvändigt att bygga om vannorna från grunden genom betongbäddar från bottnen p.g.a. den under 1914 rådande stora torkan. Någon genomgranskande repARATION av själva hyttan hade inte skett sedan den byggdes på 1870-talet. Fölian-DE ÅR — 1915 — fick man byggnadslov för en nybyggnad, som bl.a. innehöll en bränning (jfr. fig. o.) I hyttans tillbyggnader inrymdes matrum och 2 kon-torsrum. År 1920 uppgjordes förslag till en bränning, men detta vann ej fast-ställelse.<sup>3)</sup>

Disponent Westberg påpekade på nyåret 1921 nödvändigheten av "att med uppmärksamhet följa utvecklingen av maskinella anordningar vid buteljglas-tillverkningen, samt att i tid reservera medel för ev. anskaffning av blåmaski-ner."<sup>4)</sup>

Under krigsåren blev det allt svårare att skaffa såväl råmaterialier som bräns-le — så t.ex. 1916 och 1917. Bränslet bestod till övervägande delen av ved. Bränsleförbrukningen har kunnat följas några år i början av 1920-talet och uppgick till

uppgick till	ved m <sup>3</sup>	stenkol ton	koks ton	torky ton
1920	19.000	—	—	—
1921	16.000	—	—	—
1922	13.972	38	80	—
1923	2.750	198	—	416

Källa: Kommerskollegii arkiv. Avdelningen för näringsstatistik Fabriket, Västmanlands län RA

Under år 1908 kunde det nybildade aktiebolaget klara driftens med en mindre neddrägning av produktionen, som minskade med 5½ % jämfört med 1907. Men redan på nyåret 1909 stod det klart att en större reduktion var nödvändig. Vid sammanträde med Sveriges Förenade Buteljglasbruk i Stockholm

den 16 januari beslöts "att tillfölje de rådande dåliga konjunkturena inom all verksamhet och små utskiker för avsättning under år 1909 minskta tillverknings- och alla föreningens bruk med minst 10 % 1909".<sup>5)</sup> Stortrejken kan under rådande förhållanden knappast ha kommit olämpligt för landets buteljbruk. Vid Arboga minskade tillverkningskvantiteten under året med hela 15½ %.

På hösten 1909 tillkom en ny konkurrent i Nynäshamn, och vid månadsskiftet jan.—febr. 1910 beslöt de förenade buteljglasbruken vid sammanträde i Göteborg att dra ner tillverkningen p.g.a. inneliggande stora buteljlager vid bruket och beräknad ringa efterfrågan under året. Varje bruk skulle reducera den fastställda årliga tillverkningskvantiteten med hela 25 %. Men tros detta beslut kunde Arboga t.o.m. något öka antalet tillverkade buteljer och flaskor under året (se tab. 3). I den fortsatta konkurrensen med bruket i Nynäshamn beslöts på sommaren 1910 att tills vidare inte sänka gällande priser.<sup>6)</sup> Under år 1911 ökade Arboga inte produktionen mätt i antal enheter men väl viktmassigt — man gjorde alltså tyngre flaskor än tidigare. Åren 1912 och 1913 blev gynnsamma för bruket.

Under årens lopp gjorde sig behovet av en gemensam försäljning för de förenade buteljglasbruken allt starkare gällande. En särskild kommitté tillsattes för ändamålet och dess arbete resulterade i bildandet av Buteljglasbruken Försäljnings AB, som trädde i verksamhet fr.o.m. 1914. I det nybildade bolaget ingick följande buteljglasbruk: Arboga, Borensberg, Gävle, Hammar, Kungälv, Sund, Surte-Liljedal och Västervik samt Ärnäs. Av de 400 aktierna à 100 kr tecknade Arboga 38. Bruken skulle få behålla sin gamla kundkrets, men man önskade uppnå fraktbesparingar genom lämpligt utbyte av kunder. Försäljningsbolaget skulle ansträlla en resande, som skulle besöka kunderna 2 gånger om året. Det kan nämnas att Arboga under 1:a halvåret 1914 svarade för 9,2 % av försäljningsbolagets sålda kvantitet och 11,8 % av försäljningsvärdet. Likaså nummerbereckning infördes på lika slags flaskor från de olika bruken. Sommaren 1914 beslöts att till nästa sammanträde lägga fram ritning åt ringar till vattenflaskor och för ringar till flaskor med vanlig kork skulle Arbogas och Liljedals ringar tjäna som modell.<sup>7)</sup>

Under år 1915 minskade produktionen vid Arboga viktmassigt med 7,4 %. Trots svårigheterna att skaffa bränsle och råmaterial kunde driftens fortgå obeslagnad hela 1916 men 1917 låg bruket nere 8 veckor p.g.a. ombyggnad av vannorna och svårigheter att skaffa bränsle.<sup>8)</sup> Efter bildandet av försäljningsbolaget år 1914 ansågs Sveriges Förenade Buteljglasbruk inte längre behövligt, och vid sammanträde i oktober 1915 beslöts dess upplösning. Under de 9 år den existerat hade den visat sig vara till stort gagn för samtliga därin ingående bruk. Ingenjör Georg R. Jonson i Arboga hade varit verksam inom föreningen och bl.a. inspektörer Gävles, Hammars, Sunds och Västerviks fabrikat, varöver han avgav rapport på hösten 1915.<sup>9)</sup>

För åren 1911—1918 föreligger specificerade uppgifter över försäljningarna från Arboga. De uppgick i 1000-tal stycken till:

	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918
bruna	1227	812	1240	1354	1320	1033	2	—
ljusa	681	727	950	902	886	735	250	10
mörkgröna	309	510	463	258	207	486	280	17
ljusgröna	469	647	466	282	355	258	113	—
gröna	588	539	495	330	425	556	1538	1729
Summa	3274	3235	3614	3126	3193	3068	2183	1756

Källa: specificeringar åf försällda antal buteljer från Sveriges Förenade Buteljglasbruk. AGA.

Av tabell 3 framgår att tillverkning och försäljning varierade relativt mycket under åren omkring 1920 och att avsättningen förbättrades fr.o.m. 1923, så att försäljningen de sista åren före nedläggningen uppgick till ca 3,6 miljoner buteljer och flaskor. Under disponent Weinbergs ledning genomfördes förenklningar och förbättringar i tillverkningsmetoden, vilket gav utslag i tillverkningskvaliteten. Nya tillverkningsgrenar — som de ovan nämnda svagdricksflaskorna — upptogs och man kunde minska tillverkningsskostnaderna. — Kenneth Berg nämner införander av maskinell inbärning s.k. paternoster-vändringar "de färdiga flaskorna lades på en stålträsnärbana, som förde dem till kylungen där uppläggaren tog reda på dem."<sup>10)</sup>

Under det sista hela verksamhetsåret — 1926 — var det mycket ont om order första kvartalet, men i maj var bruket överhopat med order, vilket disponenten hoppades skulle fortsetta till årets slut.<sup>10b)</sup>

När Arboga glasbruk trots detta på hösten 1927 stod inför eventualliteten att nödgas helt eller delvis nedlägga sin verksamhet, berodde detta "till ingen del" på brukets dittillsvarande skötsel "utan uteslutande därför att en lönande tillverkning av buteljer och flaskor vid tillämpning av handmetoden inte längre möjlig i konkurrens med den sedan några år tillbaka införda maskinmetoden." Vid samma tid — i september 1927 — meddelade disponenten Weinberg, att han p.g.a. befärad nedläggning i samband med glasbrukets övergång till AB Surte-Liljedahl önskade avgå inom en nära framtid.<sup>11)</sup> Sistnämnda bolags ledare, kapten Ragnar Söderhielm uppgavs i Stockholm ha kasserat hela pråmlaster glas från Arboga och detta med viss rätt. Med 64 glasblåsare — 32 vid vardera vannan — befanns antalet ugnar för litet och resultaten blev att glaskvaliteten sjönk. I september 1927 var den ena vannan släckt och skulle inte återupptas. För första gången på 17 år besökte Söderhielm bruket. Av de totalt 164 anställda sades inte mindre än 132 upp — 44 glasblåsare och 88 urearbettare. Därefter återstod 20 blåsare, 10 urearbettare och 2 förmän. 17 var 60 år och hade arbetat vid bruket minst 30 år, 10 var i åldern



50—59 år och hade mellan 30 och 40 arbetsår vid bruket. Bland de torjänare som avgick var glasblåsaren Fredrik Holm och August Andersson samt smältslagnaren Sven Adamsson, som tjänat bruket nära 50 år. Arbetarna ville själva köpa bruket. Behovet av startkapital uppgavs till 100 000 kr och meningen förmodades vara att de kvarvarande skulle specialisera sig på damejeanner, som förfarande blåstes för hand. Men om denna tillverkning skulle kunna drivas vid Arboga i fortsättningen berodde det Söderhielm att deras begärna att få köpa bruket avslagits med den motiveringen att de ändå inte skulle kunna få sysselsättning.<sup>12)</sup>

En delegation från Arboga bl.a. med deltagande av glasblåsaren Rudolf Svensson och borgmästare Svensén uppväxtrade statsminister Ekman den 8 oktober. Det uppgavs att omkring 8 % av stadens befolkning komme att ställas utan försörjning då bruket lades ned. Men i början av november meddelades att bruket skulle läggas ned den 15:e i denna månad. Detta blev ett svårt slag för den av stadsfullmäktige tillsatta arbetslöserskommittén. Enligt en utredning blev damejeannettillverkningen billigare vid Kungälv. Detta uppgavs i viss mån bero på arbetarna själva, "som tilltvingat sig alltför höga ackordspriser — damejeannearbetarnas genomsnitsförtjänt per dag har varit 15 kr." I en insändare från glasarbetarna i avdelning 93 (av svenska grov- och fabriksarbetarförbundet) i Arboga framhölls häremot att samma ackordslöner tillämpades vid Arboga och Kungälv, men medgavs att glasblåsarna i Arboga nådde högre ackordslöner, "vilket dock uteslutande måste bero på större vana och yrkesskicklighet och ingenting annat — ju större % godkända flaskor man kan urvinna per dag och man ju större blir även arbetsgivarens förtjänt." Damejeannettillverkningen krävde stor yrkesskicklighet och var särdeles påfrestande, varför få nådde upp till 15 kr per dag. Ackordspriserna hade dock sänkts 2 gånger sedan man börjat damejeannettillverkningen 1923.<sup>13)</sup>

Kort tid efter nedläggningen föreslog Surtes verkställande direktör, kapten Söderhielm, i januari 1928 att fastigheterna skulle säljas till realisationsvärde, eftersom de hade en stor inteckningsskuld och utsikterna till värdesteget bedömdes som mycket små under den närmaste framtiden. Likaså föreslogs realisation av inventarierna och att flaskor och svadricksfaskor efterhand skulle säljas genom försäljningsbolaget till gällande pris. Realisationen av tillgångarna medförde en förlust av 198 541 kronor. Enligt beslut å extra bolagsräätmena den 28 december 1928 trädde aktiebolaget Arboga Glasbruk i likvidation. De försök som därefter gjordes att hålla glastillverkningen i Arboga vid liv resulterade endast i ett smärtamt fläsko. Skeletteret och stommen till den provisoriska hytta som uppfördes vid järnvägen i Arboga stod emellertid kvar långt "som ett monument över underliggaterna." Av de på hösten 1927 friställda glasblåsarna flyttade några till Nynäshamns glasbruk.<sup>14)</sup>

## Brukets tillverkningar 1877—1927

De första närmare upplysningarna om vilka slags glas som blåstes återfinns i bruksägare Wihdes konkursakt 1877. I kontrakt från hans tid nämnades engelska, franska och norska buteljer, portvinsbuteljer samt soda och mineralvattnefaskor. De nu nämnnda sorterna gjordes antingen skartblåsta eller snodda. Dessutom upptog kontrakten stämpelade punschbuteljer (se sid. 120). Konkursboets lager upptog enbart buteljer och flaskor och bestod av portvinsbuteljer, engelska buteljer, som liksom vid många andra buteljbruk vid denna tid syns ha utgjort huvudprodukten, samt bierflaskor. Bruket hade redan från starten inriktat sig på buteljer och flaskor, som kom att bli dess sortiment under hela verksamhetstiden. Av inventariförteckningen i samband med konkursen framgår att man även under den allra första tiden tillverkat vittglas (= småglas).<sup>1)</sup>

Liksom Hammar och Liljedal tillverkade Arboga på 1880-talet vattenflaskor och  $\frac{1}{3}$ , literflaskor. I början av 1890-talet uppgavs att man blåst champagnebuteljer för export men slutat därmed. Under åren kring sekelskiftet syns Arboga ha varit prisedate i fråga om punschbuteljer. Bruket antogs vara "mest inarbetat hos vinhandlarna".<sup>2)</sup>

Enligt försäljningsspecifikationer för åren 1911—1916 tillverkades då av *brant glas*: öl  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  och  $\frac{1}{6}$  liter, pilsner  $\frac{1}{3}$ , "buteljer"  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{6}$ , portvin  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  och  $\frac{1}{6}$ , franska  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , rheinvin  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$ , giftflaskor  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , portvinsbuteljer  $\frac{1}{2}$  liter. De dominanterande sorterna var  $\frac{1}{3}$ , liter öl,  $\frac{1}{1}$ , buteljer samt  $\frac{1}{1}$ , och  $\frac{1}{3}$ , portvinsbuteljer. — Av *ljus glas* blåstes:  $\frac{1}{1}$ , och  $\frac{1}{2}$ , literflaskor,  $\frac{1}{1}$  och  $\frac{1}{2}$ , sauterne,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  och  $\frac{1}{6}$  punsch,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  och  $\frac{1}{6}$ , portvin,  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , whisky samt 400 grams vattenflaskor och  $\frac{1}{3}$  liters lemonadflaskor. Av nämnda sortter tillverkades främst  $\frac{1}{1}$  liter och  $\frac{1}{3}$ , samt  $\frac{1}{6}$  liters punschbuteljer. — *I mörkgrönt* blåstes: äkta oporto  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$  och  $\frac{1}{4}$ , portvin  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$ , och  $\frac{1}{6}$ , rödvin  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$  och  $\frac{1}{4}$ , bourgogne  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$  och  $\frac{1}{4}$ , whisky  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  — samtliga dessa sortter i mindre kvantiteter. — *I ljusgrönt* glas blåstes så gott som utesluttande cognacsbuteljer i storlekar från  $\frac{1}{1}$  ned till  $\frac{1}{6}$  liter. Och i *grönt* glas blåstes slutligen öl  $\frac{1}{1}$ , liter, literflaskor  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{2}$  och  $\frac{1}{3}$ , lemonad  $\frac{1}{1}$ , liter, apollinaris  $\frac{1}{2}$  samt vattenflaskor om 200, 400 och 800 grams rymd.<sup>3)</sup>

Enligt redaktör Kenneth Berg i Alingsås tillverkades vid Arboga omkring 30 olika typer av buteljer och flaskor och med alla storlekar uppges antalet varianter till ca 400. Berg uppgär att Arboga var det första bruket i landet som tillverkade större svadricksfaskor från och med omkring 1922 — en specialité som vid brukets nedläggning överstegs av Kungälvs glasbruk. Ingenjör Georg Jonson uppgav 1932 att man tidtals tillverkats över 300 modeller vin- och spritbuteljer samt öl- och vattenflaskor. Gamla glasblåsare har bland brukets stora

landets största buteljglasbruk, Surre, omkring 1901–1902. Närminda bruk blev också det första i Sverige som installerade en Owen's flaskbläsningsmaskin — detta var 1911.<sup>1)</sup> Intressant i detta sammanhang är konstaterandet att Arboga syns ha varit det tredje buteljglasbruk i landet som satte upp en glassbläsningsmaskin. Genom förmedling av firman Propfe & Co i Hamburg levererades i början av år 1915 Deutsche Glasmachinenfabrik i Soest, Westfalen, en maskin till glasbruket i Arboga, där den sattes upp av montören Mainzer, som stannade vid bruket flera veckor för kontrollarbete. Den tyske leverantören tillverkade maskiner både för blåsning av bureljjer, apoteksglas och pressglas. Arbogamaskinen, som vägde ca 2½ ton, tog ringa utrymme i anslutning. Den var monterad på ett betongunderlag och drevs av en el-motor om endast 1 hkt. Från smältagen anfängades den glödande glasmassan med ett jädran på röntgenformat järnrör, varifrån glasmassan hälldes i den s.k. förförmen, vilket tog några sekunder. Den överflödiga massan klippes av automatiskt av språk. Den var monterad på ett betongunderlag och drevs av en el-motor om endast 1 hkt. Från smältagen anfängades den glödande glasmassan med ett jädran på röntgenformat järnrör, varifrån glasmassan hälldes i den s.k. förförmen, vilket tog några sekunder. Den överflödiga massan klippes av automatiskt av språk. Den var monterad på ett betongunderlag och drevs av en el-motor om endast 1 hkt. En arm sänkte sig automatiskt och genom denna pressades luft in från en i maskinen anbragd luftpump och slöt tätt till förförmens mynning på samma gång som den blåste in något luft i glasmassan. Under förförmen låg en s.k. ringform (Kopfform), som formade bureljalsens ring eller mynning. I nästa ögonblick svängde ringformen framåt med den nu koniskt formade glasmassan, som stod "på huvudet" med ringen i ringformen och stannade över fördigförareformen, där det fortfarande glödande bureljämmnet sakta ränjde ut sig och sjönk ned. Därefter slöt sig förmens båda halvcirkelformiga stålcylinrar omkring bureljämmnet, och en ny luftbläsningsarm sänkte sig intill burelj mynningen samt blåste in så mycket luft som erfordrades för att ge bureljen dess beständiga storlek. Därpå öppnade formen sig och bureljen föll ut på ett asbestunderlag och fördes med en tång till rännan, vari den vandrade till kylugnen. Maskinen gjorde allt arbete automatiskt, endast flyttningen av bureljen till rännan gjordes ännu för hand, men det var meningen att anbringa en ränna intill maskinen, så att bureljen föll direkt ned i denna. Så skulle det bara behövas en man "anfängaren" för skötselet av maskinen.

På båda sidor om förförmen löpte 2 rör, varav kall luft leddes in genom en fläkt och ett zinkrör. Denna kallluft skulle i någon mån avkyla glasmassan, då den befann sig i förförmen. Den sinnrika maskinen gjorde ⅓ litersflaskor, men kunde omständas för tillverkning av större bureljjer. Kapaciteten kunde drivas upp till ¾ literbureljjer per minut, eller för 9–10 timmars arbetsdag 1.400–1.600 ⅓ litersflaskor, 1.000–1.300 ½ liter, 1.000–1.100 ⅔ liter och 900–1.000 literbureljjer. Maskinen motsvarade alltså ungefärligt glassbläsningsarbetet. Meningen med maskinankaffningen var inte att minska arbetsstyrkan, utan endast att öka tillverkningen. Ett ex. av denna lätsksörra maskin var utställt på Baltiska utställningen i Malmö sommaren 1914. Den maskin som levererats till Arboga glasbruk, var den enda diitrills till Sverige sålda.<sup>2)</sup>



Monter med Arboga glas i silverfärg, Arboga Museum.

Foto: Reinhold Carlsson.

Åre efter beslutet om att inrätta ett företag för att tillverka flaskglas för export och att anlämna en fabrik uppgick företaget i en stora koncern, "Arboga Aktiebolag för tillverkning av flaskglas och annan hushållsgods". Koncernen bestod av företag som tillverkade flaskglas, glass, keramik, keramiskt porslin, pappkrukor, pappfack, pappetiketter, gråglas, grönglas, grågods och så vidare. Verksamheten var fört in i företaget under namnet "Arboga Aktiebolag för tillverkning av flaskglas och annan hushållsgods".<sup>3)</sup>

Sortimentet nämnt bl.a. ättiksfaskor, 4-kantiga och äggformiga, små knattningar samt 5- och 10-liters damejanner.<sup>4)</sup>

Hur mekaniseringen nådde Arboga glasbruk  
Mekaniseringen inom emballageglastillverkningen tog sin början redan på

1890-talet, och i Frankrike uttogs patent på en bureljbläsningsmaskin 1894. I Sverige finns belägg för experiment med en slags halvautomatisk maskin vid

## Marknader och konjunkturer under de två sista decennierna av verksamheten

För åren 1907–1912 tillåter källmaterialet en detaljerad analys av brukets marknader. Buteljer och flaskor från Arboga såldes under dessa år till närmare 90 orter inom landet. Brukets största kund under samtliga ovannämnda år var grosshandlaren Theodor Nygren, som hade nederlag i Gammla Stan i Stockholm. Hans andel i de från Arboga försålda kvantiteterna varierade under 1907–1912 mellan 33,6 och 41,5 %. En vikande andel av försäljningen bestod av öflaskor, som sjönk från 22,5 % 1907 till endast 6,4 % 1912 (ifr. tab. 2). Utom öflaskor såldes cognacs-, whisky- och punschlitter, portvins-, rhevins- och literbuteljer, engelska sodaflaskor, apollinaris, jakt-lemonad- och läskedrycksflaskor. Kundkretsen bestod av apotek, bryggerier, läskedrycks- och vattenfabriker, karamell- och konfektfabriker, huvudsakligen i mellersta Sverige men även i de södra och norra delarna av landet. Större antal kunder fanns utom i Arboga, även i Eskilstuna, Filipstad, Hudiksvall, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro.<sup>1)</sup>

Den svenska marknaden förblev tillfredsställande under de första krigsåren. Orderna till Arboga fördelades av den år 1913 bildade sammanslutningen Buteljglasbrukens Försäljnings AB, som t.ex. för år 1915 tilldelade Arboga sammanlagt 412.500 st.  $\frac{1}{3}$  liters ölfatflaskor, som således fortsatte att utgöra en mindre del av brukets tillverkning.<sup>2)</sup> För sistnämnda år beräknades brukets försäljning till olika delar av landet uppgå till:

Län	1.000-tal st	vikt: ton
Stockholms	2.247	1.235
Jämtlands	291	160
Västmanlands	597	328
Sörmlands	55	30
Örebro	9	5
Västernorrlands	33	18
Upplands	6	3
Summa	3.238	1.779

Källa: "Leveranser 1907–1912" från AB Arboga Glasbruk, SGA  
14/4 1915.

Källa: Protokoll vid styrelsesammanträde med Buteljglasbruks Försäljnings AB i Stockholm

dal, läggas ned för alltid, och 3 av de övriga buteljbruken, bland dem Arboga, måste läggas på lager. Brukets omsättning minskade betydligt jämfört med 1916, men situationen hjälptes upp genom att man kunnat exportera 1 miljon flaskor till Norge.<sup>4)</sup>

På våren 1918 strandade underhandlingar om en sammanslagning mellan buteljbruken, bl.a. beroende på att Arboga begärde en uppskrivning av sina tillgångar med 50 %. Under en stor del av året noterade buteljglasbruken fortfarande ringa eller nästan ingen efterfrågan på den svenska marknaden, där läget för Arboga ljusnade först fram emot jultiden.<sup>5)</sup> Fram på högsommaren 1919 rådde en "enorm efterfrågan" inom landet, och den höll i sig under resten av året.<sup>6)</sup> Säväl 1919 som framför allt 1920 blev mycket goda år för Arboga glasbruk. I detta sammanhang kan även nämnas att branschen genomgick en strukturrevolutionering genom att ytterligare 2 bruk lades ned vid tiden omkring krigsslutet — nämligen Gävle och Västervik.

Tabell 2. Leveranser från AB Arboga Glasbruk 1907–1912. 1.000-tal st.

År	Ölflaskor	Th. Nygren	Övriga kunder	Summa
1907	895,4	1.361,0	1.728,6	3.985
1908	907,6	1.346,8	1.753,6	4.008
1909	453,3	1.106,9	1.579,3	3.139,5
1910	364,5	1.401,7	1.389,2	3.155,4
1911	264,0	1.299,4	1.567,2	3.130,6
1912	204,0	1.301,5	1.692,9	3.198,4

Tabell 3. Arboga glasbruk 1880–1923. Arbetarantal, tillverkning och tillverkningsvärdens

År	arbetare	tillverkning	värde
	m	kv	tkr
1880	25	—	48
1881	27	—	51
1882	27	—	51
1883	27	—	53
1884	27	—	53
1885	43	—	85
1886	31	—	55
1887	32	—	56
		1.000 tal st	1500,0

Under år 1915 höjdes priserna vid ett par tillfällen. Från och med mitten av april ökade sålunda priserna på alla buteljsorter med 10 % på grund av oerhört stegrade kolpriser, och i juli sammna år höjdes grundpriset å bruna och mörkgröna portvins  $\frac{1}{3}$  och  $\frac{2}{3}$  liter med 5 kr pro mille samt å gröna vattenflaskor om 800 gram och alla slags giftflaskor med 10 kr pro mille.<sup>3)</sup> Från och med våren 1917 blev den svenska marknaden mycket dålig. I oktober måste landets äldsta i drift varande buteljglasbruk, det vämländska Lilje-

År	arbetare m	ö 18 år m	u 18 år kv	tillverkning bueller och flaskor 1.000 tal st	vikt ton	värde tkr	bevilln. tax. inkomst dags- verken tkr	Försäljn. 1000-tal st
1888	36	1	28	—	65	1700.0	83.0	1919 2573
1889	65	6	45	11	127	3225.0	161.0	1920 3926
1890	67	6	40	9	122	3484.0	169.8	1921 2767
1891	60	5	43	5	113	3909.9	187.6	1922 2246
1892	69	6	42	7	124	3780.0	189.6	1923 3152
1893	80	3	52	7	142	3501.7	182.1	1924 3154
1894	71	3	47	9	130	3788.0	195.7	1925 3530
1895	72	4	46	9	131	3905.6	204.5	1926 4073
1896	68	3	46	10	127	3655.0	1542.6	1927 3583
1897	68	3	46	10	127	4176.1	1645.2	1928 3049
1898	68	3	51	5	127	4356.4	1821.2	1929 3325
1899	75	3	39	10	127	4200.0	1756.0	1930 3599
1900	75	3	39	10	127	4000.0	1672.0	1931 3583
1901	75	3	44	5	127	3942.0	1638.0	1932 3049
1902	75	3	44	5	127	3985.0	1569.0	1933 3325
1903	76	2	44	5	127	3600.0	1504.8	1934 3599
1904	77	1	45	4	127	3820.7	1600.0	1935 3583
1905	85	—	44	—	129	3801.3	1500.0	1936 3049
1906	76	2	46	—	124	3700.0	1550.0	1937 3325
1907	90	2	32	—	124	4023.1	1672.0	1938 3599
1908	78	—	49	—	127	3800.0	1588.0	1939 3583
1909	70	—	50	—	120	3210.3	208.7	1940 3049
1910	76	—	20	—	96	3300.0	1400.0	1941 3325
1911	89	—	10	—	99	3194.4	1590.3	1942 3599
1912	89	—	11	—	100	3363.1	1681.6	1943 3583
1913	91	—	10	—	101	3473.8	1736.9	1944 3049
1914	93	1	7	—	101	3202.9	1761.6	1945 3325
1915	100	1	—	—	101	3263.2	1631.6	1946 3599
1916	83	1	15	—	99	3349.9	1674.9	1947 3583
1917	91	—	11	—	102	3000.0	1500.0	1948 3049
1918	91	—	11	—	102	2873.7	1436.9	1949 3325
1919	111	—	10	—	121	3400.5	1700.2	1950 3599
1920	121	—	5	—	126	4234.6	2117.3	1951 3583
1921	109	—	8	—	117	3217.6	1608.8	1952 3049
1922	110	—	—	—	110	2746.2	1167.1	1953 3325
1923	110	—	—	—	110	3214.3	1607.1	1954 3599

Källa: Sammanställningar av Buteljglasbrukens Försäljnings AB, ÅGA, utom tillv. uppg. 1926 som är hämtad ur styrelseberättelsen för detta år i SGA. De av försäljningsbolaget uppgivna tillverningskvantiteterna är som synes genomgående lägre än de till Kommerskollegium redovisade — särskilt för år 1919 är skillnaden anmärkningsvärd.

#### Brukets personal

##### Rekryteringen av glasblåsare

Av tablån för perioden 1875—1893 framgår att glasblåsare vid starten kom från buteljbruken i Sigtuna och Årnäs. När driften efter en längre tids upphåll återupptogs på sensommaren 1877 lyckades disponent Wihde införskaffa 3 glasblåsare från Norge och ytterligare 2 från bruket i Sigtuna, där driften vid denna tid låg ner. När driften vid Arboga för 3:e gången upptogs 1880 kom Sigtunas hyrnmästare till Arboga, som då även mottog en glasblåsare från Wentzelholm och en från Årnäs samt en från Danmark. Under 80-talet skedde en relativt stor inflyttning från Finland (4 st), vidare från Laurviiks glasverk i Norge, England och Skottland. I början av 90-talet kom ytterligare några glasblåsare från Finland samt enstaka från Skottland, Surte och Wentzelholm. Förutom från omkring halvdussinet svenska bruk skedde rekryteringen således från övriga Norden och Storbritannien. Utflyttningarna gick åt samma håll som inflyttningarna — bland utflyttningarna på 1890-talet märktes även det nygrundade buteljbruket i Gävle. Förutom svenska namn möter även flera representanter för kända tyska glasblåsarsläktar såsom Bertling, Göbel, Hirsch, Kaufelt, Creutzer, Noll, Schmidt, Tefke, Wenzel och Wolfbrandt.

Källa: Kommerskollegii arkiv. Avdelningen för näringssatistik. Fabriker. Västmanlands län. RA.

En medlemslista i fackföreningen från början av 1900-talet (jfr. tabell 5) upptar 41 namn. Av dessa var 17 födda i Arboga, som alltså började få en egen arbetarstam. Övriga representanterade bruk var Eda, Hammar, Kungälv, Liljedal, Ryddefors, Surte, Söje, Wentzelholm samt i Norge Flesland, Moss och Vallö.

Tabell 4. Glasblåsare vid Arboga Glasbruk 1875—1893 (1901)

Namn	födelse år	ort	inflyttad år	från	utflyttad år	till	anm.
Andersson, Carl	1878	Arboga					i Gävle 1904—05
Abrahamsson, Frans Jacob	1864		1883	Joensu			
Abrahamsson, Johannes	1837		1883	Joensu	1886	Danmark	arbetat i Dragsfjärd
Abrahamsson, Carl Oskar	1862		1883	Joensu	1885	Danmark	
Adamsson, Sven Johan	1861	Lugnäs	1883	Ärnäs	1893	Gävle	
Andersson, Anders	1863	Laurvig	1885		1886	Norge	
Andersson, Frans Lazarus	1849	Stavnäs	1875	Liljedal			
Andersson, Johan	1837	Björsäter	1885	Surte			
Berg, Gustaf Gotthard	1865	Skoga	1889	Östervik			†1895 16.12
Berg, Carl Emil	1875		1900		1901	Västervik	
Berg, Nils Andersson	1849	Köla	1885	Laurvig			
Bertling, Martin Julius	1858	Beitsfeld	1885	Laurvig	1886	Laurvig	
Bitter, Friedrich Wilh. Julius	1836	Zirke	1889	Danmark	1885	Danmark	vid bruket 1883
Bitter, Julius Theodor	1860	Hammar	1886	Danmark			vid bruket 1883
Creutzer, Johan Josef	1855	Bromö	1891	Leith			
Dahlquist, Frans Gustaf	1856	Lemnhult	1880	Ärnäs	1882	Ärnäs	{ i Arboga på 70-talet, hyttmästare 1881—1882
Engstrand, Arvid							arbetat vid Utra bruk
Engstrand, Frans S-son	1849		1882	Finland			arbetat i Älghult 1876
Engstrand, Johan August	1847	Hovmantorp	1884	Joensu			i Gävle 1901—
Engstrand, Axel	1877	Finland					arbetat vid Sandö 1889
Eriksson, Frans Oskar	1865	Angered	1891	Surte			
Eriksson, Edward					1901	Limhamn	arbetat vid 11 svenska bruk samt i Finland, Norge och ca 10 år i Glasgow
Fredriksson, Johan Aron	1852	Kosta	1889		1890	Älghult	i Arboga ca 1885
Gustafsson, Carl Johan	1868	Ed			1886	Skottland	
Göbel, Karl Axel	1866	Hammar	1888	Ärnäs	1889	Surte	
Göbel, Karl Gustaf			1880	Ärnäs			
Hesselgren, Gustaf	1857	Ed	1889	Leith	1891	Värml.	
Hirsch, Johan	1829	Stavnäs	1880	Sigtuna			hyttmästare 1883
Hjärpe, Fritiof Gustafsson	1869	Stavnäs					
Hjärpe, Karl Johan	1866	Stavnäs					
Holm, Fredrik Teodor	1862	Ed	1891	Skottland			
Hultin, Henrik Gustaf	1856	Högsby	1883	Lenhovda			arbetat vid Kylleskrufs glasbruk i Lenhovda.
Jansson, Johan Fredrik	1859	Värml.	1889	Danmark	1891	Öhr, Norge	
Johansson, Johan	1867	Ed			1890	Surte	
Jonsson, August Wilhelm			1890	Wentzelholm			
Jonsson, Samuel Ludvig	1865		1888	Ärnäs	1889	Ärnäs	arbetat vid Haga 1889
Kalling, Rudolf Emil Ivar	1858	Rumskulla	1885	Surte			
Karlsson, Jan Magnus	1844	Stavnäs	1889	England			var hyttmästare 1899—
Karlsson, Johan Albert			1877	Hövik	1879	Kastrup	†1895 21.10
Kaufelt, Hans Peter Emil	1860	Eda	1885	Wentzelholm	1876	Söderälje	
Kristoffersson, Martin Konrad	1862	Eidsvold	1885	Laurvig	1886	Hammar	
Landahl, Oskar	1846	Bromö			1886	Hammar	
Larsson, Axel Reinhold			1888	Ärnäs	1887	Laurvig	
Larm, Axel Herman	1855	Bromö	1877		1887	Norge	
Larm, Benjamin	1858	Torsö			1889	Ärnäs	
Larm, Josef	1858	Torsö					var åter i Arboga 1890
Larsson, Carl	1852	Bromö	1881				varit i USA 1887
Lindberg, Johan Emanuel	1837	Kisa	1885		1885	Bergen	arb. på Bromö t.o.m. 1871, sedan vid Surte.
Lindstedt, Karl Johan Viktor					1885	Bergen	vid bruket 1877
Magnusson, Carl	1852	Tegnaby	1877	Sigtuna			vid bruket 1877
Molinder, Karl Johan	1856	Stavnäs	1883	Ed	1891	Norge	vid Hammar 1878, Arboga
Moll, Aug. Henrik †1929	1838	Wentzelholm	1880		1887	Liverpool	1881—83, Surte 1886
Moll, Henrik Hjalmar †1924	1862						
Nyqvist, Ernst August	1863	Nödinge	1892	Finland	1892	Finland	vid Haga, Wentzelholm 1861,
Nyqvist, Carl Hjalmar	1865	Höganäs	1890	Mustasaari			Bromö 1868, Norge 1876
Opperud, Hans Christian	1848	Hurdal	1885	Laurvig	1885	Danmark	vid bruket 1883
			1890	Finland	1891	Öhr, Norge	senare åter i Arboga.

Namn	födelse år ort	inflyttad år från	utflyttad år till	anm.
Persson, Per Johan	1867 N. Råda	1889 Liljedal		
Petersson, Johan	1858 Kråksmåla	1885 Nödinge		
Reis, Reinhold	Ed		Gävle	
Schmidt, Carl Fr. Aug.	1836 Limmared		1887	varit i Laurvig 1884 började tidigt vid Arboga, 1913 t. Kungälv, senare Laurvig, Fles- land 1919–23 arbetat vid Hammar 1857. Bromö 1865, Finland 1867, åter Hammar, Årnäs 1872, Sund 1874 ombudsman, brandmästare i Arboga kort tid
Selander, Anders Gustaf	1875 Glava	1890		arbetat vid Laurvig o. Vallö i Norge omkr. 1890
Svensson, Gustaf Ivar	1840 Rumskulla	1886 Danmark	1893 Gävle	varit vid Moss i Norge, i Lim- hamn, i Gävle 1904–05
Svensson, Ivar	1877 Vallö, Norge			
Sätterlund, Johan Wilhelm	1870 Arboga			varit vid Hammar och Wentzel- holm 1876
Söderbom, Christian August	1837 Rumskulla	1881		
Sørensen, Carl Anton	1863 Laurvig	1885 Laurvig	1889 Danmark	varit vid Höganäs, Bromö, Surte, Sandvik o. Ålborg
Tefke, Johan Carl Friedrich	1839 Ostrowo	1889 Danmark		
Thorstensson, Melker W.	1852 Ed	1877 Sigtuna	1886 Steninge	arbetat i Skottland 4–5 år
Wentzel, Michael Hedorius	1843 Norge	1885 Danmark		
Wolfbrandt, Fredrik Ferdinand	1861 Hammar	1889 Skottland	1885 Danmark	vid Liljedal — 1875, Årnäs 1875–88
Wolfbrandt, Christian Emil	1848 Forshem	1880 Danmark	1891 Liljedal	
Wolfbrandt, Conrad Teodor	1861 Eda	1881 Fjäl	1883 Wentzelholm	vid Fjäl 1887
		1883 Wentzelholm	1884 Liljedal	

Källor: Arboga stadsförsamlings husförslängder 1872–1895 A I:12, 14–16 bouppteckningar i Arboga stadsarkiv 1895–1897 F IV:48, ULA, anf. handlingar i Aug. Wihdes konkurs, Svea hovrätts arkiv, RA. Se även T. Fogelberg "Ur Gävle glasbruks historia 1893–1919" (Från Gästrikland 1980, Gävle 1981, s. 64–65). Se även dens A a Sigtuna glasbruk s. 76. Jfr även husförhörlängdet för Nödinge 1885–1894 GI A

Tabell 5. Medlemslista för Svenska Glasarbetarförbundets avdelning N:o 2 i Arboga 1903

Namn	födelse år mån dag ort	län	börjat i yrket år	mottagit verkstad	glasbrukets namn	ingått i förbundet
Andersson, Arvid	1884 05 15 Arboga		1896	1901	Arboga	1902
" August	1859 03 12 Nässjö		1870	1874	Sund	1901
" Edvard	1876 12 31 Arboga		1890	1898	Arboga	1898
" Johan Gerhard	1876 09 16 "		1889	1899	"	1897
" Karl Erik	1866 08 25 "		1880	1882	"	1900
" Carl Johan	1855 12 23 Askersund		1866	1873	Hammar	1901
" Lars Johan	1875 02 18 Arboga		1887	1891	Arboga	1897
" Waldemar	1885 05 17 "			1903	"	1903
Berg, Karl Oskar	1882 04 21 Eda	Vrml	1896	1900	"	1901
" Nils	1849 01 07 "		1852	1867	Eda	1900
Blixt, Joseph Walfrid	1880 10 23 Arboga		1896	1901	Arboga	1901
" Otto Ringholt	1884 04 25 "		1896	1901	"	1901
Engstrand, Karl Ludvig	1880 07 02 Utra, Finl.		1892	1898	"	1898
Hagman, August	1875 01 08 Arboga		1888	1891	"	1897
Heffler, Frans Oskar	1871 04 22 Skedevi	Ögl	1884	1900	Moss, Norge	1901
Hjerpe, Frans Oskar	1866 09 26 Sölje	Vrml	1875	1882	Sölje	1898
Holm, Fredrik	1862 11 20 Liljedal		1872	1878	Liljedal	1901
Isaksson, Frans Oskar	1870 10 16 Rumskulla	Klm	1880	1892	Kungälv	1897
Johansson, Gottfrid	1864 07 27 Älghult	Kron	1873	1880	Rydefors	1901
Jonson, Albert	1876 01 05 Arboga		1887	1891	Arboga	1897
Jonsson, Gustaf Oskar	1882 11 05 "		1899	1900	"	1901
Karlsson, Adolf Wiktor	1867 08 09 Hammar	Örebro	1882	1890	"	1899
" Johan Albin	1881 04 04 Arboga		1899	1900	"	1901
" Karl	1874 09 27 Örebro		1886	1891	Arboga	1897
Kreutzer, Joseph	1855 10 22 Bromö	Skarab.	1865	187(2)4	Falun	1898
Larsson, Johan Robert	1882 10 19 Arboga		1894	1900	Arboga	1901
Lindberg, Gottfrid	1874 03 29 Kråksmåla	Klm	1888	1891	"	1897
" Johan	1837 03 02 Wentzelh.	Klm	1846	1855	Wentzelholm	1900
Magnusson, Arvid	1867 02 26 Torsö	Skarab.		1885	Arboga	1898

Namn	födelse år	mån	dag	ort	läн	börjat i yrket år	mottagit verkstad	glasbrukets namn	ingått i förbundet
Melqvist, Algot	1879 03	13		Surte	Älvsb.	1888	1896	Kungälv	1899
Noll, Hjalmar	1862 05	30		Wentzelh.	Klm	1872	1878	Wallö, Norge	1901
Norström, Carl	1877 01	04		Arboga		1890	1893	Arboga	1898
Nyqvist, Ernst	1863 02	13		Surte		1872	1891	"	1897
" Hjalmar	1865 08	21		Höganäs	Mlm	1874	1884	Surte	1897
Olsson, Oskar Emil	1883 10	30		Arboga		1896	1901	Arboga	1901
Pettersson, Erik	1885 02	15		"		1897	1901	"	1901
Reis, Axel	1868 06	16		Sölje	Vrml	1874	1884	Liljedal	1900
Risberg, Viktor Emanuel	1884 11	05		Arboga		1897	1901	Arboga	1901
Selander, Olof Johan	1868			Glava	Vrml	1884	1888	Liljedal	1900
Svensson, Frans Oskar	1882 04	24		Falköping		1898	1899	Flesland, Bergen	1901
" Herman	1857 02	18		Årnäs	Skarab.	1873	1872	Liljedal	1898

Källa: ARA, Stockholm.

Anm. Följande felaktigheter har uppmärksammats på listan: Joseph Kreutzer uppges ha börjat i Falun 1872 — men detta bruk anlades först 1874. Herman Svensson uppges ha börjat i yrket 1873 och mottagit verkstad 1872. Förstnämnda årtal är förmodligen felsskrivning för 1863. Det förekom vid denna tid att barnen fick börja i hyttan redan som 6—7-åringar. Alla på listan har dock inte börjat som barn i yrket — som synes var några 15 år eller äldre när de började i hyttan. — Uppgifterna om inträde i förbundet redan 1897 är inte heller korrekta, eftersom Sveriges Glasarbetareförbund bildades först i december 1898. Däremot hade Arbogaföreningen upptagits för tredje gången 1897. Jfr. Fogelberg, T., Fackföreningsrörelsens genombrottsskede . . . Kronobergsboken 1973 s 109.

Tabell 6. (Ur Arboga Tidning 1923)  
Tisdag 24.7 taxeringen vid glasbruket: (för inkomståret 1922)

disponent Sven Westberg	13860	10290	glashütten
disponent Georg Jonson	15070	12880	knutbergen
murare S. J. Adamsson	3820	3570	an. ej mera
glasblåsare K. All. Andersson	2170	1730	an. ej mera
" A. Vald.	2630	2150	an. ej mera
" E. Sigfr.	2370	2050	an. ej mera
" L. J.	2920	2530	an. ej mera
hantlangare F. R.	1790	1600	paternoster
grovarb. E. M.	2350	1950	an. ej mera
glasblåsare J. G.	2510	2370	an. ej mera
" K. Er	2510	1960	an. ej mera
järnsvarare K. J.	1840	1640	an. ej mera
glasblåsare K. Edv.	2540	2160	an. ej mera
" Harald L.	2380	1880	an. ej mera
" K. Arvid	2510	2670	an. ej mera
" V. Algot	1940	1720	an. ej mera
" J. E. Askoth	2640	2320	an. ej mera
" K. O. Berg	2490	2270	an. ej mera
buteljsynare A. Blid	2010	1760	an. ej mera
arbetaren J.O.D. Blid	1860	1590	an. ej mera
glasblåsaren J. V. Blixt	2140	1860	an. ej mera
buteljsynare R. S.V. Blid	2070	1800	an. ej mera
hytumästare A. G. Engstrand	6030	5500	an. ej mera
glasblåsare Edvard Eriksson	1750	1450	an. ej mera
" K. L. Engstrand	2600	2220	an. ej mera
" K. Frigenius	2510	2310	an. ej mera
smed. G. A. Gustafsson	2740	2420	an. ej mera
hantlangaren Ax. A. Gustafsson	2700	2190	an. ej mera
glasblåsaren V. G. Hagman	3050	2650	an. ej mera
satskarlen A. V. Hagman	1760	1520	an. ej mera
glasblåsaren K. A. Hagman	2420	2280	an. ej mera
v. arb. G. H. Hagman (vannarb. !)	2080	1710	an. ej mera
gaseldaren K. Hansson	1610	1320	an. ej mera
glasblåsaren F. O. Heffler	2680	2150	an. ej mera
kontorist O. A.F. Heffler	2360	2000	an. ej mera
glasblåsaren T. T. Holm	2400	2130	an. ej mera
" T.S.L. Holm	2180	1870	an. ej mera
" G. A. Hjerpe	2530	2120	an. ej mera
" K. J.	2220	1820	an. ej mera
" F. O. Isaksson	2440	2130	an. ej mera
uppläggare K. O. Israelsson	2640	2170	an. ej mera
arbetaren L. E. Johansson	1600	1490	an. ej mera
buteljuppläggaren K. V. Johansson	2130	1760	an. ej mera
glasblåsaren L. S. Jonsson	2640	2210	an. ej mera
" K. E. Karlsson	2540	2160	an. ej mera
" J. A. Karlsson	2320	1970	an. ej mera
" J. G. Kihl	2430	2030	an. ej mera



Åke Risberg, stående, gick i lära på Arboga Glasbruk i fyra år på 1920-talet. John Blid var buteljbytare åren 1908–1927.

Foto: Reinhold Carlsson

" J. J. Kreutzer	2090	1770
" K. V. Kristiansson	2290	1860
hustru "	4550	4290
glasblåsaren K. J. G. Landén	2850	2780
" Axel E. Larsson	2430	2020
" J. R.	2530	2140
" B. G. Lindberg	2140	1790
bureljuppläggaren K. J. V. Lindstedt	2500	2190
smältaren K.O.K.	2120	2070
glasblåsaren G. L. K. Lönn	2420	2100
gästeldaren J. A:n Löv	2570	2130
glasblåsaren A. Magnusson	2120	1880
" J. F. Nilsson	2550	2010
kusken E. V.	3260	2890
dagkarl K. A. Nordström	1880	1730
förman A. G. Norman	4140	3780
glasblåsaren J. E.	2090	2090
måleriarb. G. V.	2020	1780
glasblåsaren E. A. Nykvist	2110	1700
" E. Sigv.	2070	1670
" K.O.G. Olsson	2700	2140
" E. V. Pettersson	2540	2190
" E. A. Svensson	2370	1990
arbetaren E. A. Östling	2450	2240.
Summa	199530	

#### Arbetskontrakt och löneavtal

Arbetskontrakt föreligger från slutet av 1870-talet. De skulle gälla 6 månader från den 1 juni 1877 med 3 månaders ömsesidig uppsägning. Om arbetaren visade bristande flit och duglighet upphördé kontrakten utan uppsägning och vederbörlande måste då lämna sin bostad senast inom 14 dagar. Som bristande duglighet ansågs att blåsaren med biträde av en inbärare under 9 arbetstimmar inte hann tillverka minst 400 st. fullgoda engelska halvbueljer skarpblästa, och i förhållande därefter. Vedpengar skulle utgå med 35 och 75 kr per år för offita resp. giftra glasblåsarc. Om glasugnen var släckt mer än 2 månader om året, räknat från blåsningsens början, skulle arbetarna få 30 kr i månaden i väntpengar. Vid driftinställelse genom brand eller annan olycka eller genom missgynnande konjunktur upphördé kontrakten efter 1 månads uppsägning. I så fall skulle arbetaren dock få innehå sin bostadslägenhet fritt under 3 månader från uppsägningsdagen.

Enligt kontrakten var buteljärarbetarna skyldiga att börja och sluta arbetet vidken tid på dygnet som helst i förhållande till smältningens gång. Gemensamt med övriga blåsare skulle de tömma kylgnarna, lägga upp buteljerna ordentligt i magasinet och büräda vid ugnreparationer. Den som uteblev från arbetet av annan orsak än styrkt sjukdom eller särskilt erhället tillstånd ålades 10 kr i skadersättning för varje arbete som sålunda fôrsummades. Varje månad skulle arbetarna sätta in 10 % av arbetsförtjänsten i Arboga sparbank. Det sålunda tvängs-sparade beloppet fick inte lyftas utan medgivande av brukers ägare förr än vid flyttnings och sedan vederbörande "reddjort för sig".

Arberaren tillförsäkrades fri bostad om 1 rum och kök samt uthus. Ogifta blåsare skulle dock tills vidare bo tillsammans 2 i ett rum. Läkarvården var fri. Res-kosten till Arboga ersattes med 20 kr för ogift blåsare och 40 kr för gift — beloppet urberäknades vid framkomsten.

Kontrakten upplyser om vilka slags buteljer som vid denna tid tillverkades vid bruket. I arbetslön för 102 st. fullgoda och välbåsta, i magasinet utan kross upp-lagda buteljer (ann. de 2 "överbutejerna" skulle bestrida magasinskross) beta-lades:

	kr/öre
engelska skarpblåsta	1:1/ 1:2
" extra tjocka för porter	1:40 1:10
norska bier skarpblåsta	1:50 1:20
" snodda	1:50 1:25
porvins skarpblåsta	1:75 1:45
" snodda	1:25
sodavattenflaskor	1:50
mineralvattenflaskor snodda	1:25
" skarpblåsta	2:50 2:—
punschbuteljer stämpelade	1:75 1:45 <sup>1)</sup>
franska snodda	

För återstoden av 1800-talet har det inte lyckats att spåra några kontrakt eller avtalshandlingar. Med all sannolikhet har emellertid sådana existerat under den-na tid. Upplysningar om arbetstider och löner föreligger i 1891 års arbetar-skjuddskommitténs arkiv. Av till denna kommitté insända uppgifter från Arboga framgår bl.a. att 2 eldare, som underhöll ugnsgeneratorerna med bränsle, och 2 smältningsarbetare som reglerade ugnsvärmen under glasmassans smältning, arbetade 10 timmar per natt 7 nätter å rad. Narrarbetarna uppgavs ha tillfälle till måltider

och raster när som helst under skiften. Blåsningen började i regel kl. 6 på mân-dagsmorgonen med första rasten efter 3½ timme och andra rasten efter ytterligare 2½ timmes arbete. Under den varma årstiden började man på arbetarnas begäran kl. 4 på måndagsmorgonen. Då smältningen och uppabtändet till färdigt glas tog mer än ett dygn, flyttades arbetets början dagligen fram en timme eller mer, så att om man började kl. 6 på måndagen, blev det kl. 7 på tisdagen o.s.v. under veckans alla dagar, varigenom tiderna för måltider och raster blev olika för varje dag. Dessutom kunde arbetarna vid behov hålla extra raster. Under söndagarna pågick endast smältningen.

De som var under 18 år uppgavs arbeta 8 timmar om dagen och hadde 1½ tim-mes raster per dygn. De som var över 18 år hade dels 48 timmars arbetsvecka med 1½ timmes raster dels 66 timmars arbetsvecka (11 timmar per dag) och 2 timmars arbestraster. För år 1890 uppgavs i medeltal följande arbetsförtjänster:

Vergoskatten i Arboga angående förtjänstuppgiften Detta är meddelat för att meddelan om arbetsveckan är giltig för året 1890.	åldersgrupp	kontant	per vecka
	— 14 år	167,50	3:22
	14—18 år män	250,—	4:81
	14—18 år kv	167,50	3:22

Värde av samtliga löneförmåner för äldre arbetare:	
lön i medeltal för hantlangare: män	400:—
kv	7:69
lägsta lön för yrkeskickliga arbetare	292:80
högsta	5:61
" "	9:62
" "	800:—
	15:38 <sup>2)</sup>

Strax efter sekelskiften fick de svenska buteljglasbruken stark kännin av vi-kande konjunkturer. Då driften vid Arboga återupptogs på nyåret 1904 efter julupphållet tillämpades en ny löneartiff, som innebar ca 12 % lönesänkning jämfört med den gamla. Under detta år uppgavs endast en del av brukets blåsare ha avtal med arbetsgivaren och de övriga inget alls "så som det nu är, så kan de göra hur som helst med oss" rapporterade fackföreningens ordförande i decem-ber 1904. Vid måndagskifte oktober—november hade disponenten sagt upp kontraktet med glasblåsarna. De gjorde upp förslag till prislista, som sändes till glasabuteförbundets styrelse för justeringar. Sedan förbundsstyrelsen godkänt prislistan vägrade disponenten emellertid att godta den, och den måste återtas. Även om fackföreningen måste göra många eftergifter ville den ha ett ordentligt arbetsavtal med disponenten.<sup>3)</sup>

Genom medverkan av sitt förbund hade brukets grovarbetare på sommaren 1904 uppnått en fördelaktig lönereglering. Smältarens lön höjdes från 37 till 40 kr per likvid (= 14 dagars period), antaler gaseldare ökades från 2 till 3, uppläg-garna fick påökning från 28 kr till 33:60 per likvid, satskarlarna fick 100 kr i hyra per



År 1916 var arbetarna organiserade vid buteljglasbruket i Arboga, Boråsberg, Gävle, Kungälv, Surte, Sund och Västervik. De bestöt därför att äter söka få ett avtal och framst en löneförhöjning "så mycket mera berättigad som arbetsgivarna genom att uppdriva försäljningspriset oerhört i höjden, skaffat sig en mycket stor sådan och även berättigad därför att arbetarna inom denna industri ligga 30 à 40 % under sina kamrater i Danmark och Norge." I arbetarnas avtalsförslag höjdes ackordsprislistan för Arboga och Gävle med i genomsnitt 15 % och för övriga bruk, som då låg 8 % under Arboga och Gävle, med 23 %. Men arbetsgivarna, i vilkas förhandlingsdelegation ledningarna satt för bruket i Hammar och Ljäldal, där arbetarna var oorganiserade, gjorde inga medgivanden utöver 8 timmars arbetsdag, varför vidare underhandlingar förklarades lönlösa.<sup>12)</sup>

Arbetsinställelse befärdades från 1 april 1916 om man inte kunde komma överens om ett nytt avtal. Underhandlingarna strandade, dels beroende på oenighet om avratstiden, som arbetsgivarna ville ha 5-årig, dels beroende på lönefrågan, där de endast ville gå med på 5 % höjning. Sedan förlikningsmannen på regeringens uppmaning ingripit, träffades slutligen en överenskommelse den 11 april 1916 genom ömseständiga eftergifter, och ett avtal upprättades, som skulle gälla till 1 juli 1919.<sup>13)</sup>

### Om fackföreningsrörelsen vid bruket. Musikkåren.

Glasarbetarna i Arboga tillhörde fackföreningsrörelsens pionjärer. Söndagen den 4 maj 1890 bildade nämligen glasblåsarna här den första glasarbetarfackföreningen i Sverige. Man utsåg 5 personer att göra förslag till stadgar, men denna gång syns det hela ha stannat vid ansatser. Drygt 3 år senare — söndagen den 27 augusti 1893 återupplivades emellertid fackföreningen av 2 glasarbetare från Danmark, utsända av därvarande fackföreningsföreningars förbundsstyrelse.<sup>14)</sup>

Det kan i detta sammanhang nämnas att glasarbetarna i Arboga vid början av 90-talet även verkade inom andra föreningar i staden. På nyåret 1890 var salunderna glasblåsaren O. Landahl med i rösträttsföreningens interimsstyrelse — denna förening hade omkring 100 medlemmar — och glasblåsaren J. Engstrand tillhörde samma år styrelsen för arbetarrörelsens sjuk- och begravningskassa.<sup>15)</sup>

Men inte heller den år 1893 grundade fackföreningen visade sig livskraftig. Först det tredje försöket att bilda fackförening, 1897, ledde till varaktigt resultat. Den nya föreningen, som böjade med 9 medlemmar (se tab.) ingick i december 1898 i det då bildade Svenska glasarbetarförbundet som avdelning nr 2 — efter Surte.<sup>16)</sup> På 2½ år i det närmaste fördubblades medlemsantalet i avdelningen — från 20 i februari 1900 till 38 i juli 1902.<sup>17)</sup> Två år senare — på hösten 1904 var drygt hälften av de 118 anställda arbetarna organiserade.

	Arboga glasbruk den 30 september 1904 organiserade	
glasblåsare	39	3
avskrängare	—	14
inbärapojkar	—	36
gaseldarre	—	—
materialkarlar	3	3
smeder	—	—
smältare	2	2
snickare	1	1
uppläggare	1	1
övriga arbetare	4	4
	9	3
<b>Summa</b>	<b>62</b>	<b>56</b>

Dessutom tillkom hyttnämästaren och en förtman.

Källa: Glasarbetarförbundet avd. 2 i Arboga kvartalsrapport 11 okt. 1904. ARA

Under åren 1901—1902 var Nils Molinder, som även varit ledamot av styrelsen för arbetarkommunen, avdelningens ordförande. Den 20 januari 1903 emigrerade Molinder till Amerika. Anledningen härtill uppgavs vara att arbetslönerna vid bruket på nyåret 1903 sänktes med omkring 12 %, medan livsmedelspriserna steg nästan dagligen. Den allmänt avhållne Molinder följdes till fåget av nästan alla sina arbetskamrater och uppvaktades vid avfärdens av brukets musikkår.<sup>5)</sup> Han efterträddes som ordförande av Karl Engstrand, som senare avancerade till ordförande i Glasarbetarförbundet. Sedan februari 1904 tillhörde han även styrelsen i Arboga arbetarkommun.<sup>6)</sup> År 1904 blev Frans Heffler ordförande i avdelning 2 i Arboga.

Bland de frågor som behandlades vid mötena kan nämnas relationerna till glasarbetarförbundet och LO samt andra fackliga organisationer. Vid årsmötet i februari 1903 klandrades glasarbetarförbundets organisation och stadgar skärt. Man behandlade också frågan om anslutning till arbetarkommunen i Arboga och dess närvärande ordförande uppmanade glasarbetarna att nog sätta sig in i den socialdemokratiska arbetarförelsen.<sup>7)</sup> Inträde i arbetarkommunen beviljades från den 1 augusti 1903. Karl Engstrand, nyvald ordförande i avdelning 2 av glasarbetarförbundet i Arboga, ansåg på våren 1903 att det lilla glasarbetarförbundet borde tillhöra LO "vore vi med där så tror jag våra hirr arbetsgivare ej kunde komma så långt med oss, då kunde vi bättre ta igen mot deras avdrag."<sup>8)</sup> Vid glasarbetarförbundets 4:e kongress i Västervik den 12—13 april 1903 representerades Arboga av Hjalmar Nykvist, som motionerade om förbundets anslutning till LO — i annat fall fruktade han "att Arboga avdelning skulle

falla." Nyqvist utsågs att förhandla med LO:s styrelse om inträde för enskild avdelning av glasarbetarförbundet. Glasblåsare Selander i Surte trodde "att som största delen av Arboga avdelning tillhör kommunen de skulle få kommunens rekommendation."<sup>9)</sup>

Vid glasarbetarförbundets 5:e kongress i Jönköping i april 1905 med deltaende av bl.a. Karl L. Engstrand från Arboga, beslöts med 19 röster mot 2 att flytta förbundsstyrelsen från Surte till Arboga. Förbundet var sedan den 1 oktober 1903 anslutet till LO.<sup>10)</sup>

Den 17 januari 1904 bildades en avdelning av grov- och fabriksarbetarförbundet i Arboga och fick vid starten 46 medlemmar. På sommaren samma år hade alla grovarbetare vid glasbruket gått in i nämnda avdelning. De hade lämnat en av förbundsstyrelsen godkänd prislista till disponenten, men han hade inte inlett underhandlingar med glasarbetarna därom.<sup>11)</sup>

Vid ett möte i augusti 1904 beslöt avdelning 2 av glasarbetarförbundet i Arboga att teckna 2 andelar i Tryckeriföreningen Nerike i Örebro "vilket vittnar om att även Glasblåssarna sent omsider fått klart för sig vad betydelse den socialdemokratiska pressen har för den moderna arbetarrörelsen." I detta sammanhang kan även nämnas att fackföreningsordföranden på våren 1904 rapporterade att han sätter 36 ex. av ett agitationsblad.<sup>12)</sup>

En av föreningens huvuduppgifter var att få med glasarbetarna. Ökningen av antalet organiserade har berörs ovan. Ungdomarna var oorganiserade, men fick stöd av fackföreningen i sina lönekrav (jfr nedan). Under år 1904 konstaterades med beklagande att fackföreningen inte kunnat utträffa något nämnvärt och att 3 glasblåssare ännu ej insett nytan av organisationen och tycktes oemottagliga för alla förmuflsskäl. Som orsak för sin vägran angav de sina religiösa åsikter samt att fackföreningen var "orättrivs".<sup>13)</sup>

Fackföreningen engagerade sig givetvis starkt i lönefrågorna. Så var t.ex. fallet på hösten 1903, då disponenten sökte kringgå gällande löneavtal genom att anstralla s.k. 4-manslag i stället för de dåvarande 3-manslagen, varvid en arbetare, som vägrade att gå med härpå, avskedades. Arbetarna ansåg att den nya arbetsfördelningen medförde väsentligt försämrade arbetstörhållanden. Både fackföreningen och förbundsstyrelsen ansåg att arbetaren handlat rätt. Den avskedade ansåg, att om man gav vika för disponentens mening, skulle det smärnningom bli 4-manslag över hela linjen, varigenom lönerna skulle betydligt reduceras. Sedan fackföreningen tillsatt en underhandlingskommitté, avgjordes frågan till arbetarnas fullständiga belätenhet. Den avskedade återtogs på de gamla villkoren, vilket togs som ett bevis för organisationens betydelse.<sup>14)</sup>

Den 30 mars 1904 begärde ca 45 ynglingar i åldern 14—19 år löneförhöjning från 83 öre till 1 kr för inbärsare och från 1 kr till 1:25 för avskrängare. Då detta inte beviljades strejkade de följande dag. De unga var oorganiserade men sammanhållningen befanns "betömvärd". Fackföreningen tillsatte emellertid en

kommitté, som lyckades genomdriva ungdomens fordringar. "De unga ha tydligan utsikter att bli goda fackföreningsmedlemmar med tiden, när de bli likt ossa skolade."<sup>15)</sup>

Fackföreningen engagerade sig också i rekryteringsfrågorna. I samband med att dessa diskuterades vid glasarbetarförbundets 4:e kongress i Västervik i april 1903 framhöll Arbogas representant, Hjalmar Nyqvist, att föreningen i Arboga aldrig uppsatt någon lärling under 16 år i verkstad, och ansåg att lärlingsstiden började redan när pojken började som uppstare. Man tog vid detta tillfälle också upp förfarandet vid platsansökning. I detta sammanhang omtalade Nyqvist att disponenten vid Arboga ville att fackföreningen skulle anskaffa och rekommendera arbetare, men likväl hade någon sökt direkt till kontoret först.

Vid denna kongress framställdes bl.a. en motion om ej alla organiserade arbetare borde se till att de använde buteljen från bruk där arbetarna var organiserade. LO.<sup>16)</sup>

Härvid framhöll Nyqvist att han inte trodde att glasarbetarförbundets avdelningar kunde inverka på de övriga organisationerna så länge de inte tillhörde LO.<sup>17)</sup>

Fackföreningen anordnade vid flera tillfällen fester. En sådan hölls söndagen den 23 juni 1903 med standauinvigning i Hästhagen vid stadens norra utmark. Standardet av fört sida var förfärdigat av V. Lindblad i Örebro. Det var försedd med en buntligglasblåsares verktyg och Arboga stads vapen samt inskription "Förenade vi stå sönödrade vi falla" och datum för fackföreningens bildande. Föreningens egen musikkår medverkade och föredrag hölls av måleriarbetareförbundets förtroendeman Ernst Söderberg, som med skarpa betonade organisationens nödvändighet i såväl fackligt som politiskt avseende.<sup>18)</sup> Musikkåren medverkade vid flera evenemang. Så anordnade den t.ex. en septemberlördag 1903 bal å Ringsborg. Utan ersättning offrade musikkåren mycket tid för de andra organisationerna i Arboga — vid en lockout hade den sálunda avbrutet binträtt vid varje demonstration. Man syns gärna ha hällt till vid Ringsborg. Där anordnades familjefest den 8 november 1903 med föredrag av glashåssaren Anders Selander från Surte. Han påpekade "med skarpa nödvändigheten av en enhetlig sammanslutning bland arbetarklassen". Även vid detta tillfälle medverkade musikkåren, liksom vid grov- och fabriksarbetarförbundets avdelnings i Arboga agitationsmöte i Ringborgslokalen den 10 augusti 1904. På samma plats anordnade fackföreningen stor aftonunderhållning lördagen den 25 november 1906 till förmån för Svenska Glasarbetarförbundets agitationsfond.<sup>19)</sup>

På 1920-talet leddes musikkåren, som då hade 12 medlemmar, av Evald Johansson. Kåren gav konserter även utanför Arboga, som t.ex. i Björskogs och Götlunda kyrkor i Sickelsjö samt å Röda kvarn i Kungsör. Brukets av personalen tydligt avhållne disponent, Georg Jonson, uppvalkades vid flera tillfällen av musikkåren, som t.ex. vid makarna Jonsons silverbröllopsdag den 16 januari 1923 samt vid disponentens 50-årsdag i maj samma år.<sup>19)</sup>



*Brukets tillverkningar 1877—1927*

- 1) Anf. konkursakt i Arboga stadsarkiv, ULA Konkursakter 1875—77 F II 43
- 2) Jfr. Ad. Wångdahl, Hammar, 1892 10.2 t. Öberg, Sthlm. disp. Falk, Hammar, 1904 22.12 t. Rudolf Ehrnst, Sthlm HGA.
- 3) Kopior av specifikationer å försälda antal buteljer från Sveriges förenade Buteljglasbruk 1911—1916. ÅGA.
- 4) Berg, a.a. Se även RSG och Carlsson, Jonas "Minne av en epok" i AMÅ 1965 s. 55.

*Hur mekaniseringen nådde Arboga glasbruk*

- 1) NWBL 1894 26.7. Olsson, Lars a.a. s. 131 Se även AB Surte-Liljedahl a.a. s. 24
- 2) AT 1915 16.2.
- 3) *Marknader och konjunkturer under de två sista decennierna av verksamheten.*
  - 1) Jfr. vol. "Leveranser 1907—1912" från AB Arboga Glasbruk. SGA.
  - 2) Jfr. prot vid styrelsesmtr m. Buteljglasbrukens Försäljn AB 1914 8.10 §5 och 1915 23.7. SGA.
  - 3) Prot. vid extra smtr med d:o i Sthlm 1915 24.4 § 5, prot. vid styrelsesmtr med d:o i Marstrand 1915 23.7. SGA.
  - 4) R. Söderhielm (R Sm) 1917 24.4, 6.10. Brevkopb. SGA, samt styrelsebör. för AB Arboga Glasbruk för år 1917 Ibm.
  - 5) R. Sm 1918 6.5, 15.8, 7.11, 10.12. Brevkopb. SGA.
  - 6) Jfr. dens. 1919 12.7, 22.10, 19.11. Ibm.

*Brukets personal**Arbetskontrakt och löneavtal.*

- 1) Kontrakten ingår i N. Aug. Wihdes anf. konkursakt i Arboga stadsarkiv i ULA.
- 2) Disponent C.R. Jonson, Arboga 19 6 1891. 1891 års arbetskyddskommitté arkiv. RA
- 3) Fr. Heffler, Arboga 1904 7.12 o. 21.12 t. Johan Jensen, Surte. Skrivelser fr. avd i Arboga Se även tablå över 1904 års verksamhet. ARA
- 4) SMF 1904 1.8
- 5) ÖF 1906 8.8 Lockout vid glasbruk
- 6) Prot. vid Sveriges Glasarb.förb:s femte kongress, 1905 Örebro 1905. S. 23 motion 24 från avd. 2 (Arboga); "Till Buteljglasblåsare landet runt" tr. Eskilstuna 1906. ARA.
- 7) Ragnar Söderhielm, Surte 1908 10.4 t. Jörgensen, London. Brevkopb. SGA.
- 8) Dens. 1909 13.8 t. SAF, 6.10 t. Kungälv's glasbruk. Sveriges buteljglasbruks Förbund kopiebok 1907—1910. SGA.
- 9) R Sm, Surte 1913 13.5 t. Arboga glasbruk, 17.7, 18.7 till SAF. Sveriges Buteljglasbruks Förbund Kopiebok 1910—1914. SGA.
- 10) Se Grovarbetaren 1916: 2 s. 24 f.
- 10a) AT 1915 7.9
- 11) Tablå över glasblåsarnas förtjenster vid Sveriges buteljglasbruk år 1913. Kopia. SGA.
- 12) Grovarbetaren 1916: 2 s. 24 f.
- 13) AT 1916 24.3, 4.4, 14.4.

*Om fackföreningsrörelsen vid bruket Musikkåren*

- 1) AT 1890 9.5, 1893 29.8
- 2) Ibm 1890 24 1. 31.1
- 3) Jfr. Fogelberg, T. Fackföreningsrörelsens genombrotts-skede etc. a.a. s. 128
- 4) Hjalmar Nyqvist, Arboga 1900 15 2, 1902 28 7 t. Alfred Bergström, Surte. ARA
- 5) ÖK 1903 22 1. Hedrad fackföreningsordförande
- 6) Ibm 1903 31 1. 1904 4 2 Arboga arbetarekommun har haft årsmöte.
- 7) Ibm 1903 10 2 Glasblåsarefackföreningen hade årsmöte. Se Frans Heffler, Arboga 1904 26.5 t. Alfred Bergström, Surte. ARA
- 8) Carl Engstrand, Arboga 1903 31.3 t. dens. ARA
- 9) Prot. vid Sveriges Glasarbetareförbunds fjärde kongress i Västervik, 12—13 april 1903 s. 13.
- 10) D:o vid Glasarbetareförbundets 5:e kongress 1905 s. 10—12.
- 11) ÖK 1904 19.1; 18.8 meddelande fr. grov- och fabriks-arb.förb:s agitator ang. Arboga glasbruk.
- 12) Se Glasarbetaren 1904 nr 3 med cit. ur Socialdemokraten om Arboga glasbruk. — Frans Heffler, Arboga 1904 26.5 t. Alfred Bergström, Surte. ARA.
- 13) Glasarbetaren 1904 nr 4.
- 14) D:o 1903:2, samt ÖK 1903 27 10, 29.10 Organisationens betydelse.
- 15) ÖK 1904 2.4 Ynglingarne segrade.
- 16) Prot. vid glasarb förb:s 4:e kongress. 1903. Se motion 18 fr avd 9.10 och motion 21 från avd. 5 samt diskussionerna med anl därav
- 17) Se härom art. i ÖK 1903 2 7 sign C.E
- 18) Ibm 1903 17.9, 10.11 treflig familjefest å Rungsborg. 1904 13.8 välväckat agitationsmöte. Se även Affisch Tryckeriföreningen Nerikes Tryckeri. Örebro 1906 ARA (om novemberfesten)
- 19) AT 1923 5 1, 19.1, 4.5

\*\*\*\*\*

Annons

*My name is Libor Foldyna and I am a collector of beer labels from the Czech Republic. I collect beer labels from my country and mainly from Sweden, Danmark, Finland and Norway. I would like to correspond with a collector from Scandinavia. I offer a honorable exchange.*

*My address : Libor Foldyna  
Bohumínská 53  
SLEZSKÁ OSTRAVA  
710 00  
CZECH REPUBLIC*

SVENSKA DAGBLADET Söndagen den 23 november 1997

E1

# Ölet i glaset kan vara gammalt

**I**år kommer försäljningen av starköl i Sverige att bli den högsta hittills under 90-talet - på grund av skatteändringar och trots ökad egenimport, främst från Danmark.

Men vad är det egentligen vi dricker alltmer av? Öl ja visst, men följande får konsumenten inte veta:

- Hur gammalt ölet är.
- Vad det exakt innehåller.
- Var vissa mer lokala öl är bryggda.

Rätt basal information kan tyckas, men den saknas i regel helt på etiketterna. Öl är och har alltid varit en anonym produkt.

När vi exempelvis köper bröd tar vi för självklart att bakningsdatumet är angivet. Men när det gäller öl räcker det med ett bäst före-datum och ibland finns inte ens det.

- Ölindustrin borde snarast ta ett initiativ för konsumenternas bästa. Som det är nu kan ett öls bästföre-datum stämplas fram flera år utan att någon kan kolla hur gammalt innehållet är, säger ölexpert Eric Källgren.

#### Mörkt öl håller längre

All öl är egentligen färskvara, även om lagringstiderna varierar kraftigt från brygd till brygd. En mätstock är dock att ljusa lageröl inte bör vara äldre än tre till fyra månader, maximalt ett halvår. Sedan ökar, enkelt uttryckt, hållbarheten med högre alkoholhalt och med mängden levande jästpartiklar i flaskan.

Det är därför som exempelvis belgiska ofiltrerade ölsorter har ett betydligt längre datum, de kan lagras i flera år utan att bli dåliga. Även mörka öl tål längre lagring.

Nu blir man oftast inte sjuk av att dricka ett gammalt öl, men det smakar inte bra. När ölet börjar bli alltför ålderstigt påbörjas en process i

flaskan som bryter ner ölet. Proteinämnen flockar sig och fälls ut, vilket gör att ölet blir mer eller mindre grumligt.

- Att datera fram ölet är ju ett sätt för bryggerierna att minska svinnet, menar Eric Källgren.

#### Rena lotteriet

Han får medhåll av Jan Thagesson, vice vd och marknadschef på Systembolaget.

- Ölet verkar hålla sig allt längre om man får tro datumstämplingen. Man kan ju misstänka att det ligger företagsekonomiska förklaringar bakom detta.

Men Jan Thagesson menar att Systembolaget inte kan göra något åt hållbarhetsslotteriet. Enligt gällande lagstiftning behöver inte producenterna ange något tillverkningsdatum.

- Fast jag kan ju hålla med om att den informationen skulle vara bra ur konsumentsynvinkel, säger Thagesson.

När det gäller opastöriserade öl och färsököl är bilden dock en annan. Här anges ofta tappningsdatum, föga överraskande kanske eftersom hela produktionsidén bygger på denna uppgift.

#### Ring och byt

Munkbo Ångbryggeri i Smedjebacken, före detta Ringsbo, har sedan en tid infört både tappnings- och bästföredatum på sina opastöriserade produkter.

Konsumenten får veta att bryggeriets mellanöl har en lagringstid på max tre månader. Och nu lovår företagets vd, Glenn Tammemägi, att byta ut öl som sålts med kort datum.

- Det är bara att ringa och uppge vilket bolag man köpt ölet på så skall vi se till att kunden får nya, fräscha flaskor, försäkrar Tammemägi.

Att ölkonsumenterna allt-

mer intresserar sig för vad som finns i flaskor och burkar kan såväl Systembolagspersonal som tillverkare intyga. Enligt Marie Hallberg på Gamla Stans Bryggeri i Stockholm får bryggeriet allt oftare förfrågningar från allmänheten.

Men i likhet med övriga bryggerier anger inte heller de som framställer färskprodukter vad ölet egentligen innehåller.

Kunden upplyses bara i svepande formuleringar om "utvalda maltsorter" och "den bästa humlen". Inte ett knyst om vilket sorts korn, vilken humle, var vattnet kommer ifrån, vilka tillsatser eller vilka andra ingredienser som de facto används.

Det borde kunna anges utan att de gamla fina recepten avslöjas.

#### "Falska" lokalbryggare

- Det är väl bara en tidsfråga innan det blir ett krav på att redovisa vad ölet innehåller, säger Marie Hallberg en smula självkritiskt.

Kanske kunde då också kravspecifikationen omfatta uppgift om var ölet faktiskt är bryggt. I dag finns en hel rad mindre öl, som marknadsförs under lokala varunamn, men där inte ett bryggeri finns på socknars avstånd. Åres lokalöl Hummelöl har exempelvis genom åren bryggs på Spendrups, Banco, Abro och Kopparberg.

- Här kunde vi kanske bli lite bättre på att upplysa folk. I presentationerna i Varunytt kan vi naturligtvis berätta var ölet är bryggt. Jag ska ta mig en funderare, lovår Jan Thagesson på Systembolaget.

Upplysningsens tid verkar sälunda nära.

Om några år är måhända ölälskarnas ofrivilliga blind-tester ett minne blott.

BJÖRN HYGSTEDT

## Julstarkölen 1997

(Svenska Dagbladet 1997-12-14)

### Barr och beska balanserar julematen

Märke	Styrka (proc)	Pris 18:50/50 cl	Omdömen
Källefalls Julöl*	5,3	18:50/50 cl	Julebeskt, friskt, utsökt balans med kaffeton
Gamlestadens Julöl*	5,0	17:30/50 cl	Fruktigt, aning tallbarr, fräscht, lättdracket
Norrlands Jul	5,3	13:40/50 cl	Markerad kola, balanserad sötma, lite platt
Young's Winter Ale	5	14:50/33 cl	Rårostad, mjuk beska, sträng av lakrits
Samuel Adams Winter Lager	6,5	16:50/33 cl	Mäktigt fylligt, len tungyridare, god sötma
Falcons Julmumma	5,2	16:00/50 cl	Mormorsmummigt, mycket sött, dominant
Åbro Julbock	6,8	10:50/33 cl	Intetsägande, fruktigt, lätt instängd doft
Zeunerts Julöl	5,1	15:80/50 cl	Bra humlesmak, ojuligt, syrligt, bränd beska
La Chouffe	8	49:40/75 cl	Sötvete, diskret, belevat, tydlig aprikos
Grebbestad Jul-öl	5,1	16:80/50 cl	Runt, lent, lite krent till jul, lättbeskt
Pripps Julöl	5	10:20/33 cl	Flyktigt mältigt, svag lakrits, torrt
Munkbo Julöl	5,2	15:80/50 cl	Kryddigt, lite surt, aningen fadd beska
Hallsta Julbock	6,8	10:80/33 cl	Russin, mältigt, saknar djup, vörtsmak
Gellivare Julöl	5	17:00/50 cl	Svagt rostat, kort med vass syra, torr beska
Kopparbergs Julöl	7,5	12:00/33 cl	Tung sötma, karamelligt, syrlig efterbeska
Anchor Christmas Ale	5,5	21:60/35,5 cl	Barrigt, tjärat, julens alla kryddor
Wisby Julbrygd*	6,0	15:80/50 cl	Instängd pappsmak, sojasälta, tallbarr
Super Noël Abbaye d'Aulne	9	19:40/25 cl	Balanserat kryddigt, nejlika, hostmedicin
Three Hearts Julöl	5,3	13:80/50 cl	Is-te, bittersötma, krämigt, fin beska
Ahle Julöl*	5,0	18:10/50 cl	Kombiöl, murrigt, svag beska, kryddigt
Gefle Borg Julöl	5	14:50/50 cl	Bitter sötma, rostat, tungt, viss balans
Kopparbergs Julöl	5	12:90/50 cl	Anonymt, uppriskande, sursött, liten beska
Pripps Julöl	7	16:20/50 cl	Krävande, för sött, runt, neutralt
Falcon Julbrygd	5,2	10:20/33 cl	Mjukt rostat, bittermandel, påträngande söt
Gamla Stans Julfärsköl	5	13:50/50 cl	Överdriven koladuft, smakrikt, sprucket
La Binchoise Spéciale Noël	9	51:50/75 cl	Mandelmasseöl, aprikos i spritinläggning
Hallsta Julöl	5	13:80/50 cl	Doftar kåda, touch av cognac, blaskig beska
Jämtlands Julöl	6,5	17:60/50 cl	Julbordsknockout, tydlig humleton, mäktigt
Ysta Julöl*	5	58:50/100 cl	Sött, bränt, smörkola, mjuk stout, lite surt
Spendrups Julbock	7	15:80/50 cl	I stället för julbord, starkt spritigt
Åbro Julöl	5,2	9:50/33 cl	Pepparkakigt, sött, svag beska, juligt
Three Hearts Julöl	7,5	10:50/33 cl	Obalanserat surt, hårdrostat, bra eftersmak
King & Barnes Christmas Ale	8	17:60/33 cl	Påklistrad sötma, bra kropp, spritigt
Pripps Midvinterbrygd	5	15:30/50 cl	Chokladöl, överkryddat, nejlika
Spendrups Julöl	5,3	9:80/33 cl	Jästigt, bittert, kort i smaken, dammigt
Kungsholmens Tomtefars Julöl*	5	12:60/33 cl	Ultrabeskt, sur pommerans, kryddpeppar
Falcon Xmas	7	16:80/50 cl	Sherryskadat, vacker färg, blaskigt
Sofiero Julöl	6,9	18:80/50 cl	Kort smak, sträng av sirap, lättsockrat
Hancock Christmas	6,4	16:30/33 cl	Omfattande lager, sötrejäl, tråkig julfärg
Vintage Christmas Ale	6,7	28:70/50 cl	Smält citrongodis, alltför besk
Hancock Julebryg	9,7	22:70/33 cl	Vodkalager, doft av majs, vadå jul?
Samichlaus Bier	14	27:20/25 cl	Russin i koncentrat, alkoholskadat

\*Tillhör beställningssortimentet

# "Nässjös" märke är de märkligaste *jag smakat i hela mitt liv*



säger  
Thor Modéen  
om vår pilsner. Det  
märks både på sma-  
ken och bornyren at:  
den är högsta klass.



NÄSSJÖ  
BRYGGERI A.-B. Tel. 11.  
PILSNER KL. II  
*den bästa*



## JULDRIKAT

hör samman med julen  
och får naturligtvis inte fat-  
tas på julbordet. Vi ha även  
alla slag av läskedrycker.  
RING 53 OCH BESTÄLL!

Lamhults Bryggeri

## Kupongfrit

Äkta och gott  
Juldriksa  
som vanligt får Ni från

Ebbebo Bryggeri

Försäljer även Nässjö-  
Bryggeriets tillverkningar  
av

LÄSKEDRYCKER,  
VICHYVATTEN  
och  
MALTDRYCKER.

RING 367



Ett mörkt och mustigt öl bryggt enligt småländsk  
jultradition på Åbro's hållvatten  
och Svensk Pilsnermalt.

III · STARKÖL



Starköl, klass III  
Bäst före: Se kapsylen  
Gotlands Bryggeri  
Gullgatan 47, 621 56 Visby  
S-1 Hangatan, 0498-21 77 73  
Telefon/telefax

11294-01



7 310400 022049